

«Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται»



Στο δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 29/10 υπήρχαν σοβαρές και αποκαλυπτικές εξελίξεις για το τι μέλλει γενέσθαι.

Για τους φόρους και τα δημοτικά τέλη. Η νέα δημοτική αρχή αποφάσισε να διατηρήσει τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους για όλο το 2015 στο ίδιο ύψος με τα προηγούμενα χρόνια, παρά την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των μισθών και των συντάξεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημοτικοί φόροι αποτελούν μεγαλύτερη ποσοστιαία επιβάρυνση για όλα τα λαϊκά νοικοκυριά Υπάρχουν λογαριασμοί της ΔΕΗ που τα χρήματα για το δήμο πλησιάζουν ή και υπερβαίνουν το κόστος του ρεύματος. **Δεν δέχτηκε να υπάρξει καμιά μείωση, παρά το ότι πέρσι ζήταγε να μειωθούν κατά 30% για όλους και δεν δέχτηκε διευκολύνσεις για τις πιο ευάλωτες ομάδες π.χ. κατάργησή τους για τους άνεργους, παρά το ότι στο προεκλογικό της φυλλάδιο υποσχόταν «απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των οικογενειών χωρίς κανένα εργαζόμενο».**

Μάλιστα, σε συναφές θέμα συζήτησης για τον ΕΝΦΙΑ και τα δημοτικά τέλη, που τέθηκε μετά από επιστολές κατοίκων, αρνήθηκε να θέσει σε ψηφοφορία προτάσεις κατοίκων και της Ανοικτής Πρωτοβουλίας Αγώνα Βύρωνα για ενέργειες προς την κεντρική κυβέρνηση για μείωση των αντικειμενικών αξιών που θα φέρει ελάφρυνση από τον ΕΝΦΙΑ και τα δημοτικά τέλη. Ούτε δέχτηκε να μπει σε ψηφοφορία πρόταση για δραστική μείωση των δημ. τελών για τις λαϊκές κατοικίες και για ορισμό 2 υπαλλήλων του δήμου, που να βοηθούν κατοίκους απέναντι στην εφορία, δίνοντας πρόσβαση στο ίντερνετ και οδηγίες για όσους έχουν ανάγκη. Τα δημοτικά τέλη αποτελούν κεφαλικό φόρο που δεν λαμβάνει υπόψη παρά μόνο το εμβαδόν ενός χώρου. Από τις πηγές των εσόδων ενός δήμου (αν προέρχονται από τη φορολόγηση των κατοίκων και δεν απαιτούνται οι θεσμοθετημένοι και χρωστούμενοι πόροι από την κεντρική κυβέρνηση) κρίνεται, όπως και από την κατεύθυνση των εξόδων, το αν αποτυπώνει φιλολαϊκή πολιτική. Η δημοτική αρχή απλώς συνεχίζει την οικονομική πολιτική των προηγούμενης δημοτικής αρχής στα δημοτικά τέλη. Το ίδιο που έκανε και με τους προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων του δήμου για τον Αθλητισμό-Πολιτισμό, τους Παιδικούς σταθμούς και το Κέντρο Χορού Ντάνκαν, που είναι ίδιοι με αυτούς της προηγούμενης δημοτικής αρχής και κινούνται στη λογική της ανταποδοτικότητας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να συνεχίσουν να πληρώνουν τροφεία για τους παιδικούς σταθμούς, για να αθλούνται και για να παρακολουθούν καλλιτεχνικά μαθήματα.

Ως Αριστερή Παρέμβαση επαναφέραμε αυτό που είναι πάγια θέση μας : **Να καταργηθεί ο σημερινός κεφαλικός τρόπος φορολόγησης των κατοίκων. Να μη φορολογείται με κανένα τρόπο η λαϊκή κατοικία** μέχρι 80 μ2 για μονομελή οικογένεια και 20 μ2 για κάθε επιπλέον μέλος. Αύξηση της φορολογίας στα κέρδη, στις τοπικές μεγάλες επιχειρήσεις, στις τράπεζες, στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, στα είδη πολυτελείας και στη χρήση των δημόσιων χώρων από τα τραπεζοκαθίσματα.

Για τα εργασιακά δικαιώματα. Η δημοτική αρχή από κοινού με τις άλλες 4 παρατάξεις, που υποστηρίζονται από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, απέρριψαν, ψηφίζοντας κατά, την πρόταση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου να μην προχωρήσουν σε χρησιμοποίηση εργαζόμενων με 5μηνες συμβάσεις εργασίας, που αποκαλούνται «ωφελούμενοι», και

αποτελούν αντικείμενα της πιο ακραίας εκμετάλλευσης. Επίσης και η παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση στην ουσία απέρριψε την πρόταση, ψηφίζοντας λευκό και λέγοντας «Διαφωνούμε αλλά τι να κάνουμε; Έτσι είναι η ζωή!». Δεν μας προκάλεσε εντύπωση η αλλαγή της στάσης της, γιατί και σε δήμους που οι δημοτικές αρχές είναι από τη Λαϊκή Συσπείρωση χρησιμοποιούν ελαστική εργασία. Εκτός από την Αριστερή Παρέμβαση που υποστήριξε τη θέση του σωματείου, μόνο ένας σύμβουλος από την πλειοψηφούσα παράταξη συντάχτηκε με αυτήν.

Η νέα δημοτική αρχή και οι παρατάξεις που καταψήφισαν δήλωναν ότι «φιλοσοφικά διαφωνούν», αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, λόγω οικονομικής στενότητας. Είναι τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους με φτηνή, ανασφάλιστη, ελαστική, επισφαλής και προσωρινή, εργασία. Οι δήμοι ήταν ανέκαθεν πεδίο πρώτης εφαρμογής των διάφορων μορφών ελαστικών εργασιακών σχέσεων μαζί και όργανα ρουσφετιού και εμπορίου ελπίδας των εργαζόμενων πατώντας στην ανάγκη τους για δουλειά. Σήμερα με την πολιτική της κυβέρνησης εκμεταλλεύονται τους άνεργους, υλοποιώντας εντολές της Ε.Ε., προκειμένου να ανακυκλώνεται η ανεργία, να μειώνονται εικονικά τα ποσοστά της, να απορροφάται η δυσαρέσκεια και να επεκτείνεται η φτηνή, ευέλικτη εργασία και υπόσχεται 32.000 θέσεις εργασίας για 5 μήνες στους δήμους. Οι λεγόμενοι «ωφελούμενοι» θα δουλεύουν 5 μήνες για 420 μέχρι 490 € το μήνα, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και δεν θα μπορούν να λείψουν ούτε μια μέρα για λόγους υγείας.

Επίσης, εκτός από τα 5μηνα, η δημοτική αρχή από κοινού με τις 4 άλλες παρατάξεις ενέκριναν την προκήρυξη 11 θέσεων πάλι προσωρινής εργασίας στον τομέα της καθαριότητας (8 εργάτες καθαριότητας, 2 οδηγούς απορριμματοφόρων και 1 καθαρίστρια εσωτερικών χώρων). Η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης πάλι ένιψε τας χείρας της, ψηφίζοντας λευκό.

Πιστεύουμε ότι αυτές και όλες οι ανάγκες προσωπικού για να λειτουργήσουν σωστά οι δήμοι στην καθαριότητα, την πρόνοια, την προστασία του περιβάλλοντος, τις υπηρεσίες, τη συντήρηση των σχολείων και των υποδομών, είναι πάγιες και διαρκείς και απαιτούν μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης με δικαιώματα και σταθερές σχέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση, η Ε.Ε. και δημοτικές αρχές επιχειρούν να τις καλύπτουν με προσωρινά εργαζόμενους. Στο όνομα της κρίσης και της αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, γκρεμίζονται όλες τις κατακτήσεις των εργαζόμενων για τους όρους δουλειάς, το μισθό, τη σύνταξη και την περίθαλψη προς όφελος της οικονομικής ολιγαρχίας. Θεωρούμε ότι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα απαιτείται να υπάρχουν μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.

Για τα μέτρα ανακούφισης των ανέργων, όπως δωρεάν παιδικό σταθμοί, ελεύθερη πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις, κατάργηση των δημοτικών τελών, που έφεραν στο δημοτικό συμβούλιο το Συνδικάτο Οικοδόμων και Επιτροπή Ανέργων η δημοτική αρχή δήλωσε ότι δεν μπορεί να παρθεί απόφαση, χρειάζεται κοστολόγηση και οι όποιες προηγούμενες δηλώσεις της δεν σημαίνει ότι μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, αλλά απαιτούν χρόνο.

Τα επιχειρήματα της νέας δημοτικής αρχής, ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες, ότι υπάρχουν και χειρότερα αν δεν εφαρμόσει αυτά, όπως η ιδιωτικοποίηση, ότι για μια άλλη πολιτική στο δήμο χρειάζεται οικονομική μελέτη, βάθος χρόνου, είναι σαθρά και δεν μας πείθουν. Είναι στην ίδια λογική με αυτά που επικαλούνται οι κυβερνητικοί βουλευτές για να ψηφίζουν τις μνημονιακές επιταγές. Οι εξαγγελίες της νέας δημοτικής αρχής για ανακούφιση, αλληλεγγύη και σεβασμό στις συλλογικότητες των πολιτών αποδεικνύονται κενό γράμμα. Η ανακούφιση των κατοίκων μετατίθεται στο μέλλον ή παραπέμπεται σε όποια προγράμματα εξαγγέλλει η κυβέρνηση, η Ε.Ε.. Οι εξαγγελίες της δημοτικής αρχής για να διοχετεύονται τρόφιμα που περισσεύουν από τα στρατόπεδα της περιοχής σε άπορους ή να μπορούν να αγοράζουν οι κάτοικοι από τα στρατιωτικά πρατήρια ίσως πιο φτηνά είδη δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες για κοινωνική πολιτική που καλείται να ασκήσει ο δήμος.

Αλλά και σε θέματα που δεν έχουν οικονομικό κόστος κινούνται με την παλιά λογική του δημοτικού κατεστημένου, όπως στη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου με όρους συγκεντρωτικής διοίκησης. Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στα χνάρια της προηγούμενης, αρνήθηκε να θέσει σε ψηφοφορία προτάσεις συλλογικότητας κατοίκων, με διαδικαστικές δικαιολογίες.

Δεν είναι αριστερή πολιτική η χρησιμοποίηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων, οι κεφαλικοί φόροι, η οικονομική πολιτική στα χνάρια των προηγούμενων, η προσαρμογή στο εφικτό, η επίκληση έλλειψης δυνατοτήτων, η αποδοχή των μνημονιακών δεσμεύσεων της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. για την οικονομική διαχείριση του δήμου, η έλλειψη διάθεσης για συγκρούσεις και τομές, η «συνέχεια» της προηγούμενης κατάστασης χωρίς ριζικά διαφορετική άσκηση πολιτικής. Το πέρασμα του χρόνου το μόνο που φέρνει είναι αφομοίωση σε διαδικασίες «διαχείρισης» ενός φορομπήχτη δήμου-επιχείρησης με το δημότη πελάτη.

Η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα θα συνεχίσει να απαιτεί : Κατάργηση κάθε φορολογίας (δημοτικά τέλη και ΕΝΦΙΑ) για τη λαϊκή κατοικία, δωρεάν πρόσβαση όλων των άνεργων, χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Ο δήμος να μη χρησιμοποιεί ελαστικές εργασιακές σχέσεις, αλλά να προχωρήσει σε προσλήψεις για να καλυφθούν οι ανάγκες με σχέσεις σταθερής και μόνιμης εργασίας όπως πρέπει να ισχύει για όλους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.. Να φορολογηθεί το κεφάλαιο.

Γίνεται φανερό ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε βελτίωση των συνθηκών ζωής μας μόνο με εναλλαγές των τοπικών και κεντρικών κυβερνήσεων, «αν δεν πάρουμε μέτρα και μείς». **Είναι άμεσα αναγκαίο να υπάρξει οργάνωση των κατοίκων σε συλλογικότητες διεκδίκησης, αγώνα και αλληλεγγύης** και να απαιτήσουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας, κόντρα στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, το σύστημα εξουσίας και την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση, ΔΝΤ και Ε.Ε. και της όποιας δημοτικής αρχής.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Νεαπόλεως 25, arpavirona@gmail.com <http://aristeriparembasivyrona.blogspot.gr>
31/10/2014