

Ντροπή! Αυτές δεν είναι μαθητικές παρελάσεις



Εκτός Πλάνου -Αντικαπιταλιστική κίνηση Ελληνικού Αργυρούπολης

Σημαιοφόροι με κλήρωση ή με βάση τη βαθμολογία; Μάλλον έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα να συζητήσουμε...!

Αλγεινή εντύπωση μας αφήνει η χτεσινή παρουσία έφεδρων ΟΥΚάδων (Ο.Δ.Ε.Υ.Ω-ομάδα δυναμικών εξορμήσεων υψίστης ωφελείας) στις τοπικές παρελάσεις με στρατιωτική ενδυμασία και σχηματισμό. Οι λέσχες αυτές αποτελούν “παραστρατιωτικές” οργανώσεις που ενισχύονται από τον ίδιο τον ελληνικό στρατό. **Προάγουν τον μιλιταρισμό, τη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, συμπληρώνουν τα δόγματα άμυνας-ασφάλειας και όπως είναι φυσικό αποτελούν φυτώρια ακροδεξιών-φασιστικών αντιλήψεων.**

Η πρόσκληση τους από τη δημοτική αρχή δεν μας δημιουργεί την παραμικρή έκπληξη. **Όλο το προηγούμενο διάστημα διοίκηση και δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης καλλιέργησαν τον εθνικισμό, τη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό.**



Από την στάση που κράτησε στο ζήτημα της φιλοξενίας προσφύγων στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, όταν έστηναν επιτροπές “αγανακτισμένων” κατοίκων ενάντια στους πρόσφυγες.

Από το εθνικιστικό κλίμα που δημιουργούσε με επιδείξεις πατριωτισμού με κιτς εκδηλώσεις, όπως το κρέμασμα της τεράστιας σημαίας στην πρόσοψη του δημαρχείου αλλά και με τις εθνικιστικές ανακοινώσεις για το ζήτημα του μακεδονικού τους προηγούμενους μήνες προετοίμασαν κατάλληλα το έδαφος.

Έτσι το κλίμα στην παρέλαση της 28ης Οκτώβρη δεν μπορούσε παρά να “χρωματιστεί” από με εθνικιστικά συνθήματα μίσους που σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα μιλιταριστικά εμβλήματα των παρελάσεων έδωσαν ακόμα πιο μαύρο χρώμα στον έτσι κι αλλιώς κατάμαυρο θεσμό της παρέλασης.

Τις προηγούμενες μέρες πλάτες έκανε στην διοίκηση και ο γνωστός σε όλους ακροδεξιός δημοτικός σύμβουλος Ν.Σπυρόπουλος με εμετικό έντυπο που “κατήγγειλε τη διοίκηση” πως δεν είναι επαρκώς πατριωτική. Κωνσταντάτος και Σπυρόπουλος έχουν βγάλει σε πλειστηριασμό τον επικίνδυνο υπερπατριωτισμό τους.

Όλα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν την άποψη όσων υποστηρίζουν -μεταξύ αυτών και εμείς- πως ο θεσμός των παρελάσεων, που ο δικτάτορας Μεταξάς εισήγαγε, δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας.

Οι παρελάσεις προάγουν το μιλιταρισμό και τον εθνικισμό, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στη διαφορετικότητα ενώ αντιμετωπίζουν τους μαθητές σαν μελλοντικούς στρατιώτες, προετοιμάζοντας τους να γίνουν κρέας στα κανόνια των μεγάλων συμφερόντων.

Δεν θα αφήσουμε φασίστες, εθνικιστές, μανιακούς στρατιωτικούς (sic) να βρωμίζουν τις γειτονιές μας. Δεν θα επιτρέψουμε να χύνουν το δηλητήριο τους με την οποιαδήποτε αφορμή. Δεν θα επιτρέψουμε να στήνει η διοίκηση του δήμου σε συνεργασία με φασιστικές άλλες παρατάξεις εθνικιστικές/φασιστικές φιέστες με κομπάρσους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να πάρει αποστάσεις από όλα αυτά.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ/ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Πηγή: ektosplanou.wordpress.com

Σηκώνει το (ακροδεξιό) γάντι ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης



Αμετανόητος ο Κωνσταντάτος συνεχίζει να βαδίζει σε επικίνδυνα εθνικιστικά μονοπάτια.

Υπερασπίζεται τις χακί μαθητικές παρελάσεις ενώ ανακαλύπτει το σύγχρονο νόημα της 28ης Οκτωβρίου στους μακεδονομάχους και στην αντιμεταναστευτική-ρατσιστική προπαγάνδα.

Ο Κωνσταντάτος συνεχίζει να μας λασπολογεί. Μιλάει για ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πού τα είδε; Μας γνωρίζει πολύ καλά, ακριβώς γιατί μας βρίσκει συνεχώς απέναντι στα σχέδιά του. Όλες μας οι απόψεις έχουν υπογραφή, κάθε ανακοίνωση έχει συλλογική πολιτική ευθύνη. Όλα μας τα μέλη δρουν στο φως της ημέρας, μέσα στο μαζικό κίνημα, μέσα στην τοπική κοινωνία. Οι δολιοφθορές, τα σκασμένα λάστιχα και τα μαχαιρώματα είναι πρακτικές του ακροδεξιού υποκόσμου.

Αν κάπου υπάρχουν ψεύτικα προφίλ είναι στην εννοηστρομένη επίθεση που δέχτηκαν ηλεκτρονικά οι ανακοινώσεις μας. Χυδαία, ακραία και συνήθως ανώνυμα σχόλια με κοινό παρανομαστή την ξενοφοβική ρητορική, την αντικομμουνιστική υστερία και τη στήριξη στο ακροδεξιό ρεύμα που υπάρχει δυστυχώς σήμερα σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Εδώ και καιρό έχουμε επισημάνει ότι ο Κωνσταντάτος δεν είναι ένας μετριοπαθής κεντρώος πολιτικός. Η Φώφη δεν τα βρήκε ποτέ με τον 'αγριάνθρωπο'. Ο Κωνσταντάτος ως γνήσιος λαϊκιστής προτίμησε να βουτηχτεί στα ακροδεξιά νερά του Σαλβίνι, του Μπολσονάρο, του Τράμπ ... Προτίμησε να κάνει φιλίες με τα πιο μαύρα και σκοτεινά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Αυτός ο κατήφορος δεν έχει επιστροφή. Τώρα ακόμα και η ΝΔ μοιάζει πολύ light για τα πολιτικά γούστα του δημάρχου μας.

Ας μην ξεχνιόμαστε όμως ο εθνικισμός είναι ο φερετζές των αντιλαϊκών πολιτικών. Πίσω από την πατριδοκαπηλία και τη μισαλλοδοξία κρύβεται ένας νέος γύρος επιθετικών μέτρων με αυξήσεις στα

δημοτικά τέλη, με τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, με επέκταση των παρκόμετρων και ποιος ξέρει τι άλλο χαράτσι θα σκεφτούν. Μαχητική εργατική αντιπολίτευση λοιπόν και οργάνωση των αντιστάσεων στο τοπικό επίπεδο, αυτό είναι το ζητούμενο το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ektosplanou.wordpress.com