

του Νάσου Μπράτσου



Διάβασα την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ όπου καταφέρεται εναντίον των πράγματι κακών αποφάσεων της διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ και πρόσεξα ότι δεν υπάρχει λέξη ούτε για το ποια πολιτική εφαρμόζουν (λες και είναι προσωπικές επιλογές κάποιων κακών ανθρώπων και όχι υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής του Ζου μνημονίου), αλλά ούτε και στο ότι τις επιλογές αυτές, τις στήριξαν μέλη της διοίκησης της ΕΣΗΕΑ δια της πολιτικής στήριξης των όσων έγιναν για να αποκλειστούν από το προεδρείο του ΕΔΟΕΑΠ όσοι ευθύς εξ αρχής είχαν ταχτεί (και είχαν αποδείξει στην προηγούμενη θητεία τους) την αντίθεσή τους στις μνημονιακές πολιτικές.

Γίνεται έτσι κατανοητή και η σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ στον ΕΔΟΕΑΠ και η χρονοκαθυστέρηση στη συγκρότηση προεδρείου στην ΕΣΗΕΑ (καθώς και οι συναλλαγές και οι αποστασίες που απαιτήθηκαν). Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή δεν θα υπέγραφε ΠΟΤΕ ανακοίνωση αποσιωπώντας ότι πρόκειται για πολιτικές που υλοποιεί η κυβέρνηση και οι δανειστές, (που γι αυτό έδωσε τα ρέστα της για να τοποθετήσει μνημονιακούς πρόθυμους στον ΕΔΟΕΑΠ) και δεν θα έδινε ΠΟΤΕ πολιτικό άλλοθι στηρίζοντας πρόσωπα-εκφραστές των πολιτικών αυτών σε προεδρεία συνδικαλιστικών ενώσεων, που χωρίς να έχουν πει ΠΟΤΕ μια κουβέντα για την ταμπακιέρα, παρουσιάζονται ως κλαίουσες χήρες, που τις αδειάζουν οι κυβερνητικοί τους φίλοι και ζητούν "εξηγήσεις" για την εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών.

Αυτή η ιστορία με πήγε πολύ πίσω στα εφηβικά μου χρόνια και κάνω τον παραλληλισμό.

Το 1979 ήταν να πέσει στη γη ο διαστημικός σταθμός Skylab. Ότι θα συνέβαινε κάποια στιγμή αυτό ήταν γνωστό πριν την εκτόξευσή του, αλλά οι κώλοι σφίξανε όταν αυτό μπήκε στην τελική ευθεία. Όπως και στο ασφαλιστικό, γνωστό ήταν τι ζητούσε η τρόικα που έγινε κουαρτέτο, αλλά τώρα άρχισαν οι ανησυχίες στα συνδικάτα.

Τότε στο χωριό μου (Εύδηλος Ικαρίας) μια ομάδα από θεούσες γριές, άρχισαν τις προσευχές, τις λιτανείες και τις προσκλήσεις μέσω των μεγαφώνων της εκκλησίας για μαζική συμμετοχή στις δεήσεις, με επικεφαλής την (συγχωρεμένη πια γιαγιά φίλου μου) γνωστή με το παρατσούκλι «κατηχητικά», που μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς τα «κυβικά» της επί του θρησκευτικού τομέα, που γκάζωνε και τον (συγχωρεμένος και αυτός θείος μου) παππά του χωριού.

Οι γριές προσεύχονταν να μην πέσει το Skylab στο χωριό μας (για τους παραέξω ούτε κουβέντα, αν δηλαδή το έτρωγαν κατακούτελα, αφρικανοί, άραβες, μωαμεθανοί, καθολικοί, κινέζοι, τι να κάνουμε θα ήταν θέλημα Θεού). Και δώστου οι καμπάνες για προσευχές διαρκείας και τάματα.

Επεδίωκαν δηλαδή από το Θεό, «εξαίρεση», όπως σήμερα αρκετοί κλάδοι, με τα ΜΜΕ ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, που δεν επιθυμούν τις δυσμενείς επιπτώσεις του ασφαλιστικού για τον κλάδο «μας», αλλά γαργάρα για τις συνολικές πολιτικές επιλογές των απέξω και των από μέσα κυβερνώντων.

Τελικά το Skylab έπεσε σε κομμάτια σε κάτι θάλασσες έξω από την Αυστραλία, όπου μάλλον θα σκότωσε μερικές σαρδέλες και καμιά μαρίδα και κάτι μικρά κομμάτια έπεσαν σε στεριά καταστρέφοντας 2-3 στάνες και σκοτώνοντας μια αγελάδα.

Το ασφαλιστικό του μνημονίου 3, ακόμα και αν υπάρξουν αμφίβολης ποιότητας και διάρκειας «εξαιρέσεις» για τα ΜΜΕ (σαν τα σουβλάκια θα μας τυλίξει σε πακέτο για να μας φάει στο σπίτι, αφού

ξεμπερδέψει με άλλους κλάδους), είναι βέβαιο ότι θα «σκοτώσει» τον κλάδο του διαδικτύου και τους ανέργους και υποαπασχολούμενους, ή «ελαστικοποιημένους», που από εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, είναι ήδη στο ίδιο επίπεδο με τις μαρίδες στα ανοιχτά της Αυστραλίας και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι ήδη σαν τις κατεστραμμένες στάνες.

Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι λοιπόν αναγκαίες, όπως διατυμπανίζουν διάφοροι, αλλά όχι σαν «εξαίρεση» που ζητούσαν οι γριές με την «κατηχητικά», αλλά σε ένα συνολικό πλαίσιο ανατροπής όλων των μνημονιακών πολιτικών σε όποιο κλάδο και αν εφαρμόζονται.



Υ.Γ. για την ιστορία οι γριές έμειναν σε αυτήν ως φαιδρά παραδείγματα που παρακαλούσαν να πέσει το Skylab στα κεφάλια των άλλων και όχι στα δικά τους. Όποιος ζηλεύει να κατοχυρώσει την ίδια θέση στην ιστορία, ο δρόμος είναι ανοιχτός και αρκετοί διατηρούμε την ίδια εφηβική όρεξη να τους αντιμετωπίσουμε όπως τότε τις γριές, που σημειωτέον μας θεωρούσαν πράκτορες του εωσφόρου επί της γης.

Πηγή:nasosbratsos.blogspot.gr