



Χρόνος είναι ο μόνος που μας αποδεικνύει πως είναι ανίκητος, ανυπέρβλητος. Πέρασαν δυο χρόνια από της αποφράδα εκείνη Τρίτη, 11/6/2013, όπου ο υπουργός επέβαλε το μαύρο στην ΕΡΤ. Πέρασαν δυο χρόνια από εκείνο το καλοκαίρι που κάθε βράδυ γεμίζαμε ασφυκτικά τον προαύλιο χώρο της ΕΡΤ, προσπαθώντας να δείξουμε τη δική μας δύναμη στον απόλυτο φασισμό του μαύρου στις οθόνες μας.

Τού **Γιάννη Αγγέλου**

Ήταν η πρώτη φορά, εδώ και πολλά χρόνια, που μια πράξη απελπισίας μιας ομάδας εθελόδουλων που έπαιζαν το ρόλο του κυβερνήτη αυτής της έρμης χώρας, οδήγησε έναν ολόκληρο λαό σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση.

Το μαύρο στις οθόνες στις συνείδηση όλων, συμβόλισε το μαύρο στη ζωή μας, που εδώ και μια 5ετία μας έχουν επιβάλλει οι τοκογλύφοι και δανειστές εξωτερικού και το ντόπια φερέφωνα τους. Συμβόλισε το «ή τώρα, ή ποτέ»... Και η απόφαση, μιας βουβής συμφωνίας, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο της Αθήνας, γέμισε από την πρώτη στιγμή, το προαύλιο της ΕΡΤ, μιας ΕΡΤ που ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως βρίζαμε, που όλοι ζητούσαμε να αλλάξει, που όλοι ψάχναμε να γίνει καλύτερη, αλλά που φυσικά, ΚΑΝΕΙΣ δεν επιθυμούσε να τη δει να κλείνει με μια απόφαση ενός πρώην εργαζόμενου της και μάλιστα αδρά αμειβόμενου και μια ομάδα εντολοδόχων συμφερόντων. Την ίδια στιγμή, πέρα από τους ανθρώπους που έβγαιναν στην ανεργία, οι «πατριωταράδες» της συγκυβέρνησης έκλεισαν τη φωνή της Ελλάδας σε κάθε σημείο του πλανήτη. Αποστέρησαν το δικαίωμα χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ανθρώπων να μαθαίνουν τα νέα της πατρίδας.

Φυσικά, πολύ σύντομα μάθαμε τους λόγους, που δεν ήταν μόνο οι 2500 εργαζόμενοι, αλλά η εξυπηρέτηση των συμφερόντων που στήριζαν την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη. Πρόσφεραν σε εξευτελιστικές τιμές τηλεοπτικά προϊόντα που είχαν πληρωθεί αδρά από τις διοικήσεις της ΕΡΤ. Οι μάσκες έπεφταν ώρα την ώρα, μέρα τη μέρα. Για όσους είμαστε καθημερινά εκεί, μαθαίναμε και νέες προσφορές των κυβερνώντων στα αφεντικά τους. Από την δημόσια περιουσία της ΕΡΤ, που δημιουργήθηκε από το δικό μας υστέρημα....

Η ΕΡΤ, δεν έπαψε να ζει, να ανασαίνει και να ενημερώνει. Οι ανέντακτες φωνές των δημοσιογράφων έμειναν εκεί μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη, οπότε και το πραξικόπημα των κυβερνώντων ολοκληρώθηκε. Οι δυνάμεις καταστολής πέρασαν χειροπέδες στην ενημέρωση, εκκένωσαν το κτίριο και δημιούργησαν το μόρφωμα μιας κάποιας ΝΕΡΙΤ, τα ποσοστά της οποίας ουδέποτε κατεγράφησαν, γιατί αρνητικοί αριθμοί δεν συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις.

Την Πέμπτη, 11/6, συμπληρώνονται δυο χρόνια από εκείνο το απόγευμα. Κάποια από τα πρόσωπα που έκλαιγαν και μας καλούσαν σε συμπάρασταση, βολεύτηκαν στα μορφώματα της ΔΤ και της ΝΕΡΙΤ, χωρίς να ντρέπονται για την κατάντια τους. Κάποια άλλα πρόσωπα, προτίμησαν να μείνουν στο δρόμο, να περάσουν απέναντι και να συνεχίσουν τον αγώνα τους, δείχνοντας πως μπορεί να λειτουργήσει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΡΤ. Μια ΕΡΤ ανοιχτή στον πολίτη, στην κοινωνία. Μια ΕΡΤ της αλληλεγγύης.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε υποσχεθεί πως θα ξανανοίξει την ΕΡΤ. Πράγματι, με νόμο, ετοιμάζεται να κάνει την προεκλογική εξαγγελία πράξη. Βέβαια, αλλιώς ονειρευόμαστε την ΕΡΤ, αλλιώς ο αρμόδιος υπουργός την είχε στο μυαλό του. Τα πρώτα δείγματα γραφής ξένισαν πολλούς. Οι τοποθετήσεις ανθρώπων που ευθύνονταν για την αρρωστημένη κατάσταση επανέρχονται, ενισχυμένοι και αναβαθμισμένοι και μάλιστα

με διαφορετικό προφίλ! «Αριστερό»....

Όμως, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σήμερα η ΕΡΤ ξανανοίγει. Εμείς θα είμαστε εκεί, όπως τότε, πριν δυο χρόνια. Για να αντιληφθούν όσοι ακόμη αδυνατούν, πως η ΕΡΤ πρέπει να γίνει όπως εμείς τη θέλουμε και όχι όπως οι εκάστοτε κυβερνώντες. Η ΕΡΤ είναι κομμάτι του λαού μας και όχι ένα όργανο προπαγάνδας της εκάστοτε κυβέρνησης. Θα είμαστε εκεί, για να υπενθυμίζουμε πως κάθε αρχή έχει και τέλος και κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή.

Καλοτάξιδη ΕΡΤ. Μη μας προδώσεις, όπως δε σε προδώσαμε. Όχι γιατί μας το οφείλεις, αλλά γιατί το οφείλεις στον εαυτό σου...

Πηγή: lfterianews.wordpress.com