

Αποχαιρετούμε το σύντροφο Γιάννη Μινάρδο που «έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι.



Ο Γιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 30 Μαΐου 1963. Η καταγωγή του ήταν από την Τήνο.

Σε επαφή με το επαναστατικό και κομμουνιστικό κίνημα ήρθε νωρίς, μόλις στα 16 του χρόνια. Εντάχθηκε στις γραμμές της ΚΝΕ και λίγο αργότερα του ΚΚΕ.

Ξεχώρισε γρήγορα για τη μαζική του δράση και αναδείχτηκε σε πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου του 1ου Λυκείου Υμηττού.

Ο Γιάννης έδινε το παρόν αδιάκοπα σε κάθε μάχη του λαού μας για την κοινωνικές ανάγκες και το σοσιαλισμό. Παράλληλα με τη δράση του, τον απασχόλησαν έντονα τα θεωρητικά προβλήματα του κινήματος. Μελετούσε και προσπαθούσε να εμβαθύνει στη μαρξιστική θεωρία.

Αξιοποιώντας και την εισαγωγή του στο Πολιτικό Τμήμα της Νομικής, σε όλη τη δεκαετία του '80, πέρα από την πολιτική δράση, αφιερώθηκε μαζί με συντρόφους του στη μελέτη κειμένων των κλασικών του μαρξισμού, αλλά και σε όλα τα σύγχρονα προβλήματα της θεωρίας.

Το 1989, διαχωρίζοντας τη θέση του από την επίσημη ηγεσία του ΚΚΕ για τις συγκυβερνήσεις Τζανετάκη και Ζολώτα, διαγράφεται και εντάσσει τη δράση του στις γραμμές του ΝΑΡ, μέχρι τα μέσα του '90. Από τότε συμμετέχει στους αγώνες ως ανεξάρτητος αριστερός χωρίς να αλλάξει τις αρχές του.

Βοήθησε στη δημιουργία, ήταν υποψήφιος και στήριξε πρακτικά το ενωτικό δημοτικό σχήμα της Μαχόμενης Αριστερής Δύναμης Ανατροπής (ΜΑΡΙΔΑ) Δάφνης - Υμηττού.

Επιστρέφει στην πολιτική «στράτευση» μέσα στο ξέσπασμα των αγώνων ενάντια στα μνημόνια, το 2010-11 εντάσσεται στο μετωπικό εγχείρημα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ως ενεργός ανένταχτος αγωνιστής αρχικά και τελευταία, ως μέλος της τάσης Ενωτική Πρωτοβουλία Παρέμβασης και Διαλόγου.

Ο Γιάννης Μινάρδος πίστευε βαθιά στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου επαναστατικού και κομμουνιστικού υποκειμένου και έδινε μεγάλο βάρος στη βαθύτερη κατανόηση των αιτιών της κατάρρευσης του «υπαρκτού σοσιαλισμού».

Διακρινόταν για την τολμηρότητα και την οξύνεια στη σκέψη, χωρίς να διαφημίζει τις γνώσεις και τις μελέτες του. Αυτό όμως που τον έκανε να ξεχωρίζει ήταν ορισμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του: ο Γιάννης ήταν πρᾶος στις αντιπαραθέσεις, άκουγε το συνομιλητή του και μέτραγε τα λόγια του. Ήταν ακέραιος στις σχέσεις του, συνεπής και σεμνός αγωνιστής.

Ο Γιάννης Μινάρδος ήταν σύντροφος με αρχές, πιστός φίλος με τους φίλους του, ένας τρυφερός άνθρωπος. Προσπαθούσε να είναι ένας κομμουνιστής της εποχής του.

Καλό ταξίδι σύντροφε

Η Σ.Ε. της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Παρέμβασης και Διαλόγου