



Ακόμη και οι εφημερίδες που με κάθε φύλλο τους στήριζαν τις επιλογές της κυβέρνησης των Βρυξελλών και βοήθησαν να εμπεδωθεί στη συνείδηση του κόσμου η κοινωνική τραγωδία του μνημονίου, σήμερα εκπλήσσονται με την εικόνα της καταστροφής!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των «Νέων», από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι 9 στους 10 άνεργους δε δικαιούνται το επίδομα ανεργίας, ενώ το συμπληρωματικό βοήθημα για τους μακροχρόνια άνεργους, το παίρνει μόλις το 1,5% αυτών. 102.026 άτομα, σε σύνολο 1.274.843 ανέργων, παίρνουν το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ. Μόνο κατά τη μνημονιακή τετραετία, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 45% και ταυτόχρονα οι δικαιούχοι του επιδόματος μειώθηκαν κατά 47%!

Ως άνεργους, δεν μας σοκάρουν τα στοιχεία. Γιατί τα ζούμε καθημερινά. Μας οργίζουν και μας αναγκάζουν να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για τη δημιουργία ενός μαζικού πολιτικού κινήματος κατά της ανεργίας.

Δεν ξεχνάμε την κοροϊδία της κυβέρνησης με το κοινωνικό μέρισμα, από το οποίο δεν είδαμε δεκάρα τσακιστή, αφού τα κριτήρια ήταν ειδική παραγγελία ώστε να μην το δικαιούνται ούτε οι άστεγοι, ούτε οι φιλοξενούμενοι.

Δεν ξεχνάμε την απόφαση της κυβέρνησης για την «αυστηροποίηση» των κριτηρίων του επιδόματος ανεργίας. Ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων που απορρίπτει την τεράστια μάζα των ανέργων, η προθεσμία των 60 ημερών για την υποβολή της αίτησης αλλιώς αυτόματη απώλεια του δικαιώματος στο επίδομα και τόσα άλλα.

Δε μας ξεγελούν τα «καθρεφτάκια» για τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη, όταν ξέρουμε ότι χιλιάδες συνάδελφοί μας δουλεύουν ανασφάλιστοι, σε voucher, 3ωροι και 4ωροι, χωρίς ένσημα και αξιοπρεπή μισθό για να «μαγειρεύονται» τα νούμερα.

Δεν καταπίνονται με τίποτα οι χτεσινές δηλώσεις του υπουργού ανεργίας Βρούτση, ότι η «ηλεκτρονική ανανέωση μέσω internet στα μητρώα του ΟΑΕΔ, λύνει ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα των ανέργων» αφού γλιτώνουν την αναμονή στις ουρές της ανανέωσης. Θα ήταν αστείες αν δεν ήταν τόσο θλιβερές...

Ήρθε η ώρα για να διεκδικήσουμε ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Στο πλάι του εργατικού κινήματος, που διαρκώς θα έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 1,5 εκατομμυρίου εφεδρικού στρατού των ανέργων, να διεκδικήσουμε σταθερή και αξιοπρεπή δουλειά, ζωή με δικαιώματα. Να μπούμε μπροστά, να οργανωθούμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας έφτασαν εδώ. Κανείς δε θα το κάνει για εμάς, όσο παραμένουμε αδρανείς και «υπομονετικοί»!

** Τίτλος από «Τα Νέα» που αναπαράχθηκε σε πολλά site...*



