



Επικίνδυνη η επιμονή Μητσοτάκη στο καθεστώς παρακολουθήσεων και χαφιεδισμού

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ANΤΑΡΣΥΑ

Στο προκλητικό του «διάγγελμα» ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, **αφού απέφυγε να πάρει την πολιτική ευθύνη για την δράση ΕΥΠ, αν και αυτή υπάγεται άμεσα στον ίδιο**, υπερασπίστηκε την ίδια στιγμή τον ρόλο του κρατικού χαφιέδικου μηχανισμού παρακολουθήσεων.

Ο Μητσοτάκης **επιμένει** ότι οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων γίνονται στο πλαίσιο της νομιμότητας, μιλώντας μόνο για λάθος σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ **και αυτό γιατί δήθεν δεν ενημερώθηκε ο ίδιος**.

Καθόλου τυχαία **απέφυγε να αναφερθεί** στην παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη με την οποία άνοιξε ο κύκλος των αποκαλύψεων, αλλά και **κάθε αναφορά στο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator, την ισραηλινή εταιρία Intelixa που το πουλάει**.

Είναι πρόκληση η επιμονή Μητσοτάκη στον ρόλο της ΕΥΠ **να παρακολουθεί και να χαφιεδίζει** σε βάρος πολιτικών χώρων, κοινωνικών αγωνιστών, αλλά όσων δεν πάνε με τα νερά της κυβέρνησης και των συμφερόντων που υπηρετεί. Κανένα δεν εκπλήσσει ότι **προσπάθησε να ξεπλύνει την ΕΥΠ μιλώντας για τον δήθεν «εθνικό» της ρόλο** στις «κρίσεις σε Αιγαίο και Έβρο», επιχειρώντας έτσι να εξασφαλίσει συναίνεση ή ανοχή για την δράση της. Ο εθνικισμός είναι μόνιμο καταφύγιο για την αντιλαϊκή πολιτική.

Πλέον τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί και να εξωραϊζείται πότε σαν «επισύνδεση», πότε σαν «συνακρόαση». Η ΕΥΠ και ο μηχανισμός του κρατικού χαφιεδισμού που έστησε η CIA μετά τον εμφύλιο **και συντήρησαν όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ** είναι βαθιά αντιδημοκρατικός. Διαχρονικά το πλαίσιο δράσης της ΕΥΠ είτε έχει το φερετζέ της νομιμότητας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου είτε με παρακρατικές πρακτικές, τύπου Predator, **περιφρονεί τα δικαιώματα και την κοινωνική δράση**. Αυτό που επιβάλλει η προστασία των δημοκρατικών ελευθεριών είναι **η κατάργηση της ΕΥΠ, η διάλυση του παρακρατικού μηχανισμού παρακολουθήσεων και χαφιεδισμού και η κατάργηση των τρομονόμων** και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που έστησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ.

Είναι ανάγκη να **έρθουν στο φως** όλα τα στοιχεία που αφορούν τις παρακολουθήσεις διαχρονικά. Να μπει

τέρμα στις **μεθοδεύσεις συγκάλυψης**, αλλά και **οικονομικής εξόντωσης** δημοσιογράφων και ΜΜΕ μέσω αγωγών

Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι παρά τον ακραία αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής, μια κυβέρνηση σαν την σημερινή **δεν πέφτει «κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων»**, πολύ περισσότερο ότι κανείς από το πολιτικό σύστημα δεν το ζητάει. **Διέξοδο μπορεί να δώσει η πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος για την ανατροπή της κυβέρνησης και να μπει φραγμός στα σχέδια για συνέχεια διαχείρισης της πολιτική της.**