



Π.Μ.

Διαβάζουν και δεν πιστεύουν πολλοί κομμουνιστές, αριστεροί, μαχόμενοι άνθρωποι, μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ:

«Το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα θα μεταφραστεί από την ελληνική κυβέρνηση ως έγκριση της δικής της αντιλαϊκής πρότασης των 47+8 σελίδων. Το ΝΑΙ θα μεταφραστεί ως συγκατάθεση στα βάρβαρα μέτρα της τρόικας και “παραμονή στην ΕΕ με κάθε θυσία”, όπως λένε η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ. Και οι δύο απαντήσεις

οδηγούν στο ΝΑΙ στην ΕΕ και την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ο λαός να μην επιλέξει ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη. Να σηκώσει το ανάστημά του και να εκφράσει, με όλα τα μέσα και τους τρόπους, στο δημοψήφισμα την αντίθεσή του στην ΕΕ και τα μνημόνια διαρκείας της. Να “ακυρώσει” αυτό το δίλημμα, ψηφίζοντας στην κάλπη την πρόταση του ΚΚΕ».

Κοντολογίς, **το ΚΚΕ δε θα ψηφίσει ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της Κυριακής**, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα στο αστικό και φιλο-ΕΕ στρατόπεδο! Χωρίς την αποφασιστική στάση του ΚΚΕ, η μάχη των αστικών φιλο-ΕΕ δυνάμεων, απέναντι σε ένα ΣΥΡΙΖΑ, που τρέμει και μόνο στη σκέψη να σηκώσει το γάντι και να μιλήσει για το «μέσα ή έξω από την ΕΕ», γίνεται πιο εύκολη. Άμεσος είναι πλέον ο κίνδυνος, εξ αιτίας και της στάσης του ΚΚΕ, το μήνυμα της Κυριακής να είναι «ΝΑΙ στην ευρωζώνη και την ΕΕ, έστω και με μνημόνια».

Το ΚΚΕ επιχειρεί να δικαιολογήσει την θέση του, με την αντίθεσή του σε ΚΑΘΕ μνημονιακή συμφωνία και με την επίκληση των σκοπιμοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ να γλιστρήσει μια δική του εκδοχή συμφωνίας με την ΕΕ.

Επιστρατεύει **σωστά πράγματα** για να καταλήξει σε μία άκρως **συστημική τελικά τοποθέτηση!**

Αν εννοούσε τη βασική του θέση ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ (μιας και αυτή αντικειμενικά θα είναι μνημονιακή και αντεργατική), αυτό θα σήμαινε πως ΟΠΟΙΑ τέτοια συμφωνία και αν έμπαινε σε κρίση του λαού με ευθύνη της κυβέρνησης, το ΚΚΕ θα έπρεπε να συμβάλει σε ένα βαρύ ΟΧΙ, ταυτόχρονα φυσικά με μια ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση, που δε χωράει σε ένα ψηφοδέλτιο ή μια κάλπη.

Την ίδια στάση θα έπρεπε να κρατήσει (όπως και η αντικαπιταλιστική κομμουνιστική αριστερά) και στην περίπτωση που θα έμπαινε σε κρίση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβερνητική πρόταση.

Το ΚΚΕ επιλέγοντας αυτή την απαράδεκτη στάση, να μη παλέψει δηλαδή ενάντια στην πρόταση των δανειστών, χάνει το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να υπερασπίσει πράγματι τη σωστή θέση ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ, ενώ προσφέρει **άλλοθι** και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που δε θα χάσει την ευκαιρία να λαιμοψήσει την αντι-ΕΕ τοποθέτηση.

Πρόκειται για ακραία εκδήλωση της γνωστής αντίληψης του ΚΚΕ, ότι τελικά «τίποτα δε έχει νόημα, αν δεν υπάρξει πρώτα λαϊκή εξουσία», η οποία μάλλον θα προκύψει από κομματικό φροντιστήριο ή μεταφυσική επιφοίτηση και όχι μέσω πραγματικών μαχών που θα ωριμάζουν την επανάσταση.

Την ίδια στιγμή και ενώ το ΚΚΕ υποτίθεται ότι δε σηκώνει μύγα στο σπαθί του, ανακοινώθηκε **συνάντηση του ΚΚΕ με το ΠΑΣΟΚ** για την Δευτέρα, σε ένα πολιτικό συμβολισμό, που σίγουρα προβληματίζει.

Δε χρειάζεται να είναι κανείς αριστερός ή κομμουνιστής για να γνωρίζει πως όλοι και ειδικά όσοι μιλούν για επανάσταση και αλλαγή του κόσμου, κρίνονται στις **απότομες στροφές** των εξελίξεων όπου μετρά η επαναστατική πράξη και όχι στα «ήρεμα νερά», όπου κανείς βολεύεται με τα λόγια. Το ΚΚΕ για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει, τραγικά για τον εαυτό του, αυτό τον κανόνα.

Πρόκειται για μια εξέλιξη σίγουρα αρνητικά, που θέτει προ μεγαλύτερων ευθυνών την αντικαπιταλιστική

κομμουνιστική αριστερά και τους αγωνιστές του ΚΚΕ, σε **αναζήτηση μιας ενωτικής προωθητικής υπέρβασης αυτού του αδιέξοδου δρόμου** προς όφελος των εργατικών λαϊκών συμφερόντων και της κομμουνιστικής πολιτικής. Και υπάρχει λίγος χρόνος ως την Κυριακή...

Διαβάστε και εδώ:

ΚΚΕ και δημοψήφισμα: "ο κόσμος έχει ψηφίσει για την παραμονή..."