

Γράφει ο **αριστερίζ**



Απίστευτη προβοκάτσια από τις μονταζιέρρες των υπογείων της ΝΔ:

Χάλκευσαν πρωτοσέλιδο της ΑΥΓΗΣ, πανομοιότυπο με το αυθεντικό, με τον εμφανώς προβοκατόρικο τίτλο: «**Λεφτά υπάρχουν!**».



Σε μια εποχή που τα αποθεματικά της Περιφέρειας Αττικής, όπως και τα 120 εκατομμύρια ευρώ του ΟΑΕΔ, μπαίνουν σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδας στην προοπτική της επένδυσης τους σε κρατικά ρέπος, και μαζί με τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων κινδυνεύουν να πέσουν στη μαύρη τρύπα του χρέους, έρχονται τα χαλκεία της Συγγρού να θυμίσουν την παροιμιώδη φράση του ΓΑΠ και το περίφημο σκίτσο του Τολιάδη στο Ποντίκι το 2009.



Νευρική η αγορά, καθώς ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής φήμες φέρουν τον πρωθυπουργό να έχει ήδη βγάλει εισιτήριο -με το πλοίο της γραμμής- για Καστελόριζο.

Με την ευκαιρία, μέρα που είναι, ας δούμε μερικά κουίζ για όσους παρακολουθούν προσεκτικά την πολιτική επικαιρότητα (αποφεύγουμε φυσικά να αναφέρουμε ότι ο Παναγιώταρος συμμετέχει στην επιτροπή της Βουλής για τις γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί κανείς δεν θα το πιστέψει. Άλλωστε, ο

Σαμαράς κι ο Βενιζέλος τάσσονται κατά των μνημονιακών μέτρων! Η Πρωταπριλιά 'γιορτάζεται' στην πραγματικότητα, κάθε μέρα...):

1. Ποιος από τους παρακάτω είπε την πασίγνωστη φράση: «**Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί**»;
α) Ο Σταύρος Θεοδωράκης,
β) Ο Αρτέμης Μάτσας,
γ) Ο Δήμος Σταρένιος
δ) Άπαντες οι ανωτέρω

2. Ποια βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε δηκτικά για τον Πάνο Καμμένο: «να σταματήσει τα ταξιδάκια και να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα του υπουργείου του»; Η ίδια, αντιστρέφοντας το κεντρικό προεκλογικό σλόγκαν της καμπάνιας των ΑΝ.ΕΛΛ., πρόσθεσε: «Η συγκυβέρνηση με τους ΑΝ.ΕΛΛ. είναι **αναγκαίο κακό**».

3. Ποιος προαλειφόμενος πρόεδρος του σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ, και κάτω από ποιες συνθήκες, ακούει Πάριο;

4. Ποιος αναρχικός κατόρθωσε να εισδύσει στο κτίριο της Βουλής; Με ποιον τρόπο; Ποια ήταν τα λόγια που κραύγασε;

Ο Τρίτος Δρόμος, “Ούτε Ρήξη - Ούτε Υποταγή”

Τέλος, ένα (διασκευασμένο) ανέκδοτο στο πνεύμα της ημέρας:

Συριζαίος αγρότης σε ακριτικό νησί, σκαλίζει το χωράφι του όταν έξαφνα, σηκώνοντας μια πέτρα, απελευθερώνεται ένα τζίνι. Ακολουθούν τα γνωστά, «ήμουνα 40 χρόνια..», «με ελευθέρωσες, τι χάρη θέλεις να σου κάνω;»

-«Θέλω ένα δρόμο να πηγαίνει από το νησί στην Αθήνα, δεν μπορώ άλλο με τους αποκλεισμούς στο νησί, χαλάνε τα προϊόντα» κλπ, απαντάει ο αγρότης.

-«Δε γίνονται αυτά τα πράγματα, δρόμος τόσα μίλια μέσα στη θάλασσα, ζήτα μου κάτι άλλο», του λέει το τζίνι.

-«Να σταματήσουμε τη λιτότητα και τα μνημόνια, να δοθεί ένα τέλος στα βάσανα του λαού, μέσα στην ΕΕ και την ευρωζώνη όμως, χωρίς να διακυβευθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας», επανέρχεται ο συριζαίος.

-«Δε μου λες, το δρόμο, με πόσες λωρίδες τον θέλεις ανά κατεύθυνση;», απαντάει μετά από σκέψη το

τζίνι...



Α. Σαμαράς-Π. Καμμένος: Παλιοί συναγωνιστές, σημερινοί αντίπαλοι.
Αριστερά ο δεξιός, δεξιά ο αριστερός



Σκουριές: Η Ελπίδα στους αγώνες!

Απαντήσεις στα κουίζ:

1. α): Μόνον ο πρώτος, στους Financial Times: «Οι Γερμανοί σήμερα είναι φίλοι της Ελλάδας και δε θα

έπρεπε να έχουμε υπουργούς της κυβέρνησης να επιδιώκουν μία εχθρική σχέση μαζί τους». Ο δεύτερος είναι ...αθώος, ο τρίτος είχε πει στην ταινία “Η Χαραυγή της Νίκης”, το παρεμφερές: “μας αγαπούνε οι Γερμανοί, σα φίλοι ήρθαν”.

2. Η Ραχήλ Μακρή.

3. Ο Θανάσης Χεμωνάς, ο οποίος σε αντιπαράθεσή του στο twitter σχολίασε το εξής:



«**Ο ουρανός κατακόκκινος**». Από ντροπή. Για να του πούμε κι εμείς κάτι για τη δική του μάνα.

4. Βαγγέλης Διαμαντόπουλος. Ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. «Προκόπης Παυλόπουλος».