



## Δήλωση για το Προσφυγικό του Γιάννη Κυριακάκη, περιφερειακού συμβούλου της Ανυπότακτης Κρήτης

“Αν δεν θέλετε πρόσφυγες στη χώρα σας, τότε σταματήστε να υποστηρίζετε πολιτικούς που βομβαρδίζουν τις χώρες τους”. Αυτό ήταν γραμμένο έξω από τη σκηνή ενός πρόσφυγα στην Ειδομένη το χειμώνα που πέρασε.

Βέβαια οι πρόσφυγες δεν ήρθαν στη χώρα μας για να μείνουν. Να περάσουν ήθελαν για να πάνε στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Αλλά η Ε.Ε. έκλεισε τα σύνορα και σε συνεργασία με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ **τους κρατάει με το ζόρι στην Ελλάδα**. Η ελληνική κυβέρνηση θα φέρει πρόσφυγες και στην Κρήτη, πάντοτε στο πλαίσιο υλοποίησης της βάρβαρης και ρατσιστικής πολιτικής της Ε.Ε. Αυτά όμως δεν απασχολούν το πιο φιλονατοϊκό και ευρώδουλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού της Κρήτης, που άρχισε να κραυγάζει εναντίον της έλευσης προσφύγων στο νησί.

Υποκριτικές είναι οι κραυγές τους αφού κάθε επιθυμία της Ε.Ε. είναι διαταγή γι’ αυτούς. Απλά βρήκαν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναστηθούν οι πολιτικά “αποθασμένοι” πολιτευτές της ΝΔ και να αναδειχτούν παιδιά, ανίψια και λοιποί συγγενείς των πολιτικών τζακιών της Δεξιάς στην Κρήτης.

Παρεμβάσεις έκαναν και κάποιοι φορείς του επιχειρηματικού κόσμου. Για παράδειγμα οι Ενώσεις Ξενοδόχων της Κρήτης έβγαλαν κοινή ανακοίνωση για το θέμα. **Άραγε υπογράφει κι η Ένωση του Ηρακλείου; Αυτή δεν αυτοδιαλύθηκε για να μην είναι υποχρεωμένα τα μέλη της να τηρούν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και να δίνουνε κανένα κατοστάρικο παραπάνω στους εργάτες τους;**

Στα Χανιά, προ ημερών, κάλεσε ο Δήμαρχος σε σύσκεψη για το προσφυγικό μόνο κάποιους φορείς του επιχειρηματικού κόσμου! Ωραία δημοκρατία! Δημοκρατία των επιχειρηματιών, των προυχόντων και των εχόντων.

Γιατί να έχει γνώμη μόνο ο πρόεδρος των Ξενοδόχων ή ο πρόεδρος των καταστηματάρχων της Δημοτικής Αγοράς και όχι το Εργατικό Κέντρο, η ΑΔΕΔΥ, οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, οι σύλλογοι των δασκάλων, των καθηγητών, των γιατρών, των κτηνοτρόφων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των οικοδόμων, των δημοτικών υπαλλήλων και τόσων άλλων; Ποιοι φορείς; Πρόσωπα με ιδιοτελή οικονομικά συμφέροντα είναι!

Ο ένας ανεφοδιάζει και ταΐζει τα Νατοϊκά στρατεύματα κι ο άλλος τους “κοιμίζει” στα ξενοδοχεία του. Οι συνεργάτες των φονιάδων του ΝΑΤΟ θέλουν τα δολάρια αλλά δε θέλουν τα θύματα του ΝΑΤΟ. Μάλιστα κάποιοι λένε και εξυπνάδες του στυλ: “όποιος τους θέλει (τους πρόσφυγες) να τους πάρει στο σπίτι του”. Μήπως είναι πιο σωστό “όποιος συνεργάζεται με αυτούς που τους δημιούργησαν να τους πάρει στο ξενοδοχείο του”;



Θα μου πείτε: τι περίμενες να δείξουν ανθρωπισμό; Αυτοί δε “λυπούνται” τους εργαζόμενούς τους – που είναι και συμπατριώτες τους – και θα λυπηθούν ξένους ανθρώπους;

**Δικός μας εχθρός δεν είναι οι πρόσφυγες. Είναι ο ιμπεριαλισμός και ο ρατσισμός, είναι το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε.** των μνημονίων και των κλειστών συνόρων. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη χώρα μας δικαιούνται ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν στις χώρες που επιθυμούν κόντρα στην ήδη παραβιασμένη συνθήκη Σένγκεν.

Στο μεταξύ Κράτος , Περιφέρεια και Δήμοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ομαλή εγκατάσταση και αξιοπρεπή διαμονή των προσφύγων σε ανοιχτές, δημόσιες δομές ώστε να αποφευχθεί το στοίβαγμα τους σε ακατάλληλους χώρους με τις γνωστές συνέπειες από άλλες περιοχές της χώρας.

Η Κρήτη μπορεί να φιλοξενεί **3.000.000** τουρίστες το χρόνο και δε μπορεί να φιλοξενήσει **2.000** πρόσφυγες; **Η κρητική φιλοξενία έχει μια μακράιωνη παράδοση και δε μπορεί να την αμαυρώσει το πάθος για παράδες** ορισμένων νεόπλουτων, ούτε το πάθος για εξουσία ορισμένων πολιτικά ντενεκέδων. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να μας ειρωνευτεί ένα πειθήνιο όργανο των Βρυξελλών σαν τον Μουζάλα, ο οποίος ψάχνει ακροδεξιούς για να τσακωθεί για να φανεί κι αυτός ολίγον αριστερός.

Αντί να ανησυχούν μερικοί για τον “εποικισμό” της χώρας από αλλόθρησκους, ισλαμιστές και άλλους φανταστικούς εχθρούς ας δούνε κατάματα το πραγματικό μας πρόβλημα: **Η χώρα ρημάζει και διαλύεται για να επιζήσει μια συντεχνία πλουτοκρατών και η ιμπεριαλιστική Ε.Ε..** Από την έναρξη της κρίσης **μισό εκατομμύριο άνθρωποι** εγκατέλειψαν τη χώρα ( Έλληνες και αλλοδαποί). Ακόμη και οι πρόσφυγες δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. **Αν έχουμε τα κότσια ας τα βάλουμε με την Ε.Ε.** κι όχι με τους φτωχούς και κατατρεγμένους “κρατούμενούς” της.