

## Ανυπότακτος Μαθητής



Συμπληρώνονται 10 χρόνια από την δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από την αστυνομία. **Όσο κι αν η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ μας θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι και βουτηγμένους στην άγνοια, εμείς δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί εκείνος ο Δεκέμβρης.** Ο Αλέξης ήταν μόνο η αφορμή.

Τον Δεκέμβρη του 2008, ολόκληρη η νεολαία με μπροστάρηδες τους μαθητές, βγήκε στον δρόμο όχι απλά επειδή η αστυνομία δολοφόνησε έναν 15χρονο μαθητή. Επειδή **έβλεπε το μέλλον της να καταστρέφεται από την κρίση που μόλις είχε δείξει τα πρώτα της σημάδια.** Βγήκε στον δρόμο μαζί με τον εργαζόμενο λαό, γιατί έβλεπε ότι ο μόνος τρόπος να αντισταθεί στη βαρβαρότητα που απειλούσε τη ζωή της ήταν να αντιτάξει **μαζικούς, μαχητικούς και ανυποχώρητους αγώνες.**

**Οι μαθητές πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα.** Ήταν το πιο μαχητικό κομμάτι του κινήματος αλλά ταυτόχρονα αυτό που συνένωνε όλη τη νεολαία και τους εργαζόμενους σε έναν αγώνα που **ξεκίνησε σαν εξέγερση εκδίκησης για το αίμα του Αλέξη, αλλά σιγά σιγά πήρε χαρακτηριστικά ενός αγώνα για τα δικαιώματα και τις ανάγκες της πληττόμενης πλειοψηφίας.**

Στην αρχή αυθόρμητα, νιώθοντας πνιγμένοι από την αδικία οι μαθητές βγήκαν σε κινητοποιήσεις. Στη συνέχεια το μαθητικό κίνημα **οργανώθηκε με συνελεύσεις και συντονιστικά** καλώντας σε μεγάλες πορείες, σε όλες τις πόλεις, που στηρίχτηκαν από όλη την αγωνιζόμενη νεολαία. Η μαχητικότητα εκείνων των κινητοποιήσεων ήταν προμήνυμα των αγώνων του μαζικού κινήματος, που ακολούθησαν την επόμενη τετραετία.

Σήμερα, 10 χρόνια μετά, βλέποντας βάρβαρες αλλαγές που καταστρέφουν ολοένα και περισσότερο την ζωή και το μέλλον μας, είναι χρέος μας να αγωνιστούμε για αυτά που μας αξίζουν! Η φετινή 6 Δεκέμβρη λοιπόν ας μην είναι ένα ακόμη μνημόσυνο στον Αλέξη. **Ας γίνει ένας πραγματικός και σύγχρονος αγώνας για τα δικαιώματά μας, για μια παιδεία στο ύψος των αναγκών μας, για μια αξιοπρεπή ζωή έτσι όπως την ονειρευόμαστε, ενάντια στην καταστολή και την τρομοκρατία.** Φέτος ήδη έχουμε δείξει ότι το μαθητικό κίνημα μπορεί να οργανωθεί και να είναι μαχητικό.

**Οργανωθήκαμε ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου από την αρχή της χρονιάς και ενάντια στο τέρας του φασισμού καταστρέφοντας την εθνικιστική φιέστα των χρυσαυγιτών!** Συνεχίζουμε με αυτήν την οργάνωση και αυτόν τον παλμό. Φέτος στις 6/12, όλοι οι αγωνιστές μαθητές θα είμαστε στον δρόμο, πιάνοντας το νήμα από το Δεκέμβρη του 2008 και παίρνοντας δύναμη και καύσιμα από τους αγώνες που έχουμε ήδη δώσει.

**Δεν θα αφήσουμε στα χέρια κανενός το μέλλον μας.** Μόνο έτσι θα τιμήσουμε πραγματικά όλους όσους εξεγείρονται, όλους όσους αντιστέκονται, όλους όσους αγωνίζονται!

**Όποιος τρέμει από αγανάκτηση για κάθε αδικία είναι σύντροφός μας!**

**Δεν μας αφήνετε να ονειρευόμαστε, δε θα σας αφήσουμε να κοιμηθείτε!**