



## ΟΤΑΝ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ...

### ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΜΗΛΙΟΥ!

Περισσότερο από δέκα χρόνια τώρα ο δάσκαλος Ηλίας Σμήλιος, επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονίες των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης» βρίσκεται στο στόχαστρο κυβέρνησης, αστυνομίας, δικαστών και εκπαιδευτικής ιεραρχίας, που με συνεχείς διώξεις προσπαθούν να τον εκφοβίσουν, να τον εξοντώσουν και να σταματήσουν τελικά τη δράση του στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Τις τελευταίες ημέρες και ανάμεσα στις τόσες δίκες, έχει να αντιμετωπίσει και μια **πειθαρχική δίωξη στην υπηρεσία του, την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο από την Δ/ντρια Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.**

Όμως ο σύντροφός μας ο Ηλίας, όπως ο ίδιος δηλώνει **είναι πρώτα απ' όλα δάσκαλος.** Και ύψιστο καθήκον του δασκάλου είναι το να μαθαίνει στις τρυφερές ψυχές των μαθητών/τριών του την ανθρωπιά. Μια ανθρωπιά που διδάσκεται πρωτίστως έμπρακτα, “δια του παραδείγματος” –διαφορετικά εμπίπτει στην περιοχή του γνωστού στο λαό μας “δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις”. Η ανθρωπιά δε διδάσκεται με σενάρια επί χάρτου, αλλά έμπρακτα με πράξεις αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας.



Όταν η κατευθυντήρια γραμμή των ιθυνόντων, του Υπουργείου Παιδείας είναι ένα σχολείο υπηρέτης της αγοράς, τότε προωθείται η δημιουργία -ή καλύτερα η “παραγωγή” ατόμων -όχι ανθρώπων- που να πορεύονται τη μοναχική τους πορεία αδιάφοροι για το συνάνθρωπο, συγκεντρώνοντας απλά δεξιότητες που θα τους κάνουν πιο παραγωγικούς και βολικούς. Σ' αυτή την κατεύθυνση η αλληλεγγύη και όσοι την προάγουν είναι εμπόδιο. Τότε λοιπόν **η αλληλεγγύη ποινικοποιείται.**

Ο **δάσκαλος Ηλίας Σμήλιος** παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την **υπεράσπιση του δικαιώματος στη στέγη** των συνανθρώπων του που απειλούνταν από πλειστηριασμό. Όχι μόνο δηλαδή δεν έκανε τίποτα επιληψίμο ως εκπαιδευτικός στο σχολείο του και ως υπάλληλος αλλά ακολούθησε αυτό ακριβώς για το οποίο ψηφίστηκε από τους υνδημότες, βασικό στοιχείο του προεκλογικού προγράμματος της «ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ», από το 2014 ως σήμερα: την προστασία της λαϊκής κατοικίας (και) συνδημοτών μας που κινδυνεύουν από πλειστηριασμούς και εξώσεις. Η Δ/ντρια Εκπαίδευσης από την πλευρά της, αγνοώντας (με την διπλή έννοια του ρήματος) και τον ίδιο το νόμο που ξεκάθαρα αναφέρει ότι δεν διώκεται η πολιτική, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, αλλά και τον κίνδυνο πολύμηνης στέρησης/περικοπής του μισθού-μοναδικού εισοδήματός του Ηλία Σμήλιου τον παραπέμπει ως μη όφειλε στο πειθαρχικό συμβούλιο, ακολουθώντας πιστά άνωθεν εντολές!

Η καθαρά **πολιτική** αυτή **δίωξη** δεν μπορεί παρά να φέρει στο νου του καθενός μας τη δίκη του συγγραφέα Μενέλαου Λουντέμη το 1956, στη μετεμφυλιακή Ελλάδα των πολιτικών διώξεων και της άγριας προσπάθειας φίμωσης κάθε «ανυπάκουης» φωνής, κάθε φωνής η οποία «δεν συνεμορφώθη».

Ανάμεσα στους υπερασπιστές του τότε, ο ποιητής Κώστας Βάρναλης ενώπιον του δικαστηρίου θέτει τα

ερωτήματα: Ζώντας σε μια κοινωνία αδικίας (ο συγγραφέας -ακόμη περισσότερο ο δάσκαλος) με ποιους θα πάει; Με τους αδικητές ή με τους αδικημένους; Αν ο λαός πέσει στα δεσμά της τυραννίας με ποιους θα συνταχθεί; Με τον τυραγνισμένο ή με τον τύραννο; [...] Και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του δικαστηρίου κλείνει το λόγο του λέγοντας: «Κοιτάξτε μην τύχει και τον αθώωσετε «λόγω αμφιβολιών»! **Αν οι νόμοι σας καταδικάζουν αυτές τις αρετές καταδικάστε τον!** Δεν έχει κανένα ελαφρυντικό. Κανένα!». Όταν δε ο ίδιος ο Λουντέμης κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα γιατί δεν έκανε «δήλωση μετανοίας» ώστε να βάλει τέλος στις διώξεις του, απάντησε:

**«ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΟΥ ΠΟΔΙΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΓΥΡΙΣΩ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ, ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ, ΕΓΩ!»**

Ο σύντροφος μας, ο δάσκαλος Ηλίας Σμήλιος επέλεξε στη ζωή του ν' αντικρίζει τα παιδιά του στα μάτια, με το κεφάλι ψηλά! Είμαστε μαζί του, αλληλέγγυοι και σ' αυτό τον αγώνα, όπως και χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας, εργαζόμενοι, φτωχοί άνθρωποι που καθημερινά αγωνίζονται για την εξασφάλιση των αναγκαίων για τη ζωή, αγωνιούν μην τους κόψουν το ρεύμα, μην τους πάρει η τράπεζα το σπίτι.

**Η “ΑΝΥΠΑΚΟΗ” ζητά την άμεση απόσυρσή της απαράδεκτης παραπομπής στο πειθαρχικό συμβούλιο του εκπαιδευτικού και επανεκλεγέντος δημοτικού συμβούλου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Ηλία Σμήλιου, η οποία αποτελεί καθαρά πολιτική δίωξη, κατά παράβαση μάλιστα της ισχύουσας νομοθεσίας. Δηλώνουμε πως είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια να φιμωθεί και να τιμωρηθεί η αλληλεγγύη και η συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες. Υπερασπιζόμαστε τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα όπως η παιδεία, η υγεία και η στέγη για όλους τους ανθρώπους (και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους) και στεκόμαστε στο πλευρό όλων εκείνων που συνεχίζουν να αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια για τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.**