



Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, στιγμιότυπα από την **αντιφασιστική - αντιπολεμική - αντινατοϊκή διαδήλωση** που διοργάνωσαν στην Αθήνα στις **12 Οκτώβρη 2018, 74 χρόνια μετά την απελευθέρωση από τους ναζί**, αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές, προσφυγικές και αντιπολεμικές συλλογικότητες, κινήσεις, συντονισμοί, οργανώσεις και σωματεία.

Η διαδήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, σε μια χώρα που γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, μέρα κήρυξης του πολέμου το 1940 αλλά όχι την **ημέρα της απελευθέρωσης** της πρωτεύουσας από το ναζιστικό ζυγό, ακριβώς για να μην αναδειχτεί ο ρόλος του τεράστιου **εαμικού κινήματος** που καταπνίγηκε από την επέμβαση των Άγγλων ιμπεριαλιστών, ο ρόλος του **ΕΛΑΣ** και του **ΚΚΕ**.

Την ίδια μέρα άλλωστε, συμπληρώθηκαν **65 χρόνια από την ελληνο-αμερικανική συμφωνία για τις βάσεις**, που σηματοδοτεί την ένταξη της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις πολεμικές επεμβάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Μια συμφωνία που η **κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επεκτείνει στις μέρες μας**, παραχωρώντας κι άλλους χώρους για δημιουργία **καινούργιων βάσεων και επέκταση των παλιών**.

Και όλα αυτά ενώ οι χιτλερικοί επίγονοι του ναζισμού σηκώνουν κεφάλι, στο έδαφος της κοινωνικής εξαθλίωσης που προωθεί η μνημονιακή πολιτική των τελευταίων χρόνων, η πολιτική του **κεφάλαιου**, του **ιμπεριαλισμού**, της **ΕΕ** και του **ΔΝΤ** που σπέρνει πολέμους, ανεργία, καταστολή, εκμετάλλευση ντόπιων και ξένων εργαζομένων, ποινικοποιεί τη φτώχεια, καλλιεργεί τον σοβινισμό την ξενοφοβία και τον εθνικισμό.

Η συγκέντρωση έγινε στα Προπύλαια ενώ η πορεία ακολούθησε τη διαδρομή Πανεπιστημίου - Πεσμαζόγλου - Σταδίου - Σύνταγμα - Όθωνος - Αμαλίας - Β. Σοφίας και επιστροφή μέσω Πανεπιστημίου στα Προπύλαια όπου και διαλύθηκε.

Ανάμεσα στα άλλα, ακούστηκαν συνθήματα όπως:

«Λαέ, Θυμήσου, το χώμα που πατάς, λευτέρωσε ο Άρης και το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ»

«Και τώρα, και πάντα, και όπως το '40, τη φτώχεια και το φασισμό θα πολεμάμε πάντα»

«Λευτεριά στο λαό, θάνατος στο φασισμό»

«Έξω το NATO και οι Αμερικάνοι»

«Έξω οι βάσεις και τα πυρηνικά»

«Ποτέ ξανά φασισμός»

«Νίκη στην Ιντιφάντα»

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

«Αυτοί σκοτώσαν Λαμπράκη - Μπελογιάννη, φονιάδες των λαών Αμερικάνοι»

«Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν»

«Οι φασίστες θέλουν εμφύλιο των φτωχών, γιατί είναι τα τσιράκια των αφεντικών»

«Τόσα χρόνια NATO, η ίδια ιστορία, χούντες, πολέμοι, τρομοκρατία»

«Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι, οι μετανάστες είναι της γης οι κολασμένοι»

«Ούτε στην Αθήνα, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά»

«Οι βομβαρδισμοί των ιμπεριαλιστών, φέρνουν τα караβάνια των μεταναστών»

«Κίνημα μαζικό μέσα κι έξω απ' το στρατό»

«Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή, να φύγουνε οι βάσεις κι οι Αμερικανοί»

«Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά»

«Φονιάδες των λαών, Αμερικάνοι»

«Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών»

«Εμπρός λαέ, στην πρώτη τη γραμμή, το φασισμό τσακίζουν αγώνες ταξικοί»

«Εχθρός μας δεν είναι οι γείτονες λαοί, είναι το NATO κι οι Αμερικανοί».

