



ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/3 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 12:30 - ΠΑΡΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Εργαζόμενοι/ες, νέοι/ες της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης.

Ο τωρινός πόλεμος, ο πόλεμος για την Ουκρανία καταναλώνει ως αδηφάγο τέρας ανθρώπινες σάρκες, βυθίζει στο πένθος, στην καταστροφή και τον τρόμο τους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας και σπέρνει την απειλή της πείνας, του θανάτου και του πυρηνικού ολοκαυτώματος στους λαούς της Ευρώπης και όλου του πλανήτη. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι η κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού «Ανατολής»-«Δύσης», που πλέον ξεσπά πολεμικά στην Ευρώπη, ύστερα από την εκδήλωσή του σε σειρά από τοπικά και περιφερειακά «μέτωπα». Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλεί όλους τους λαούς και αποδεικνύει ότι οι πόλεμοι δεν αποτελούν παρελθόν, αλλά επιλογή του σημερινού συστήματος ως μέσου για την αλλαγή γεωγραφικών και οικονομικών σφαιρών επιρροής. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δίκαιος, ούτε είναι των λαών. Είναι η συνέχιση του οικονομικού, εμπορικού, ενεργειακού, νομισματικού πολέμου και του εντεινόμενου οικονομικού προστατευτισμού με πολεμικά μέσα. Ο πόλεμος είναι η πιο άγρια μορφή εκμετάλλευσης των λαών καθώς θεωρεί «αναλώσιμο πόρο» την ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Είναι η υπενθύμιση ότι τα πυραυλικά συστήματα, τα τανκς, τα αεροπλάνα, οι φρεγάτες, τα αεροπλανοφόρα δεν υπονομεύουν μόνο τις συντάξεις και το κοινωνικό κράτος αλλά έρχεται πάντα η ώρα που δολοφονούν και καταστρέφουν μαζικά τις προϋποθέσεις της ίδιας της ζωής. Υπεύθυνες είναι και οι δύο πλευρές, οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ-NATO-ΕΕ από τη μια και της Ρωσίας και της Κίνας από την άλλη που μέσα στην κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και τους ολοένα πιο άγριους ανταγωνισμούς, απειλούν τους λαούς με τη γενίκευση των πολέμων και με ανείπωτες καταστροφές. Κανένα δίκαιο ή δικαιολογία, για «ειρήνη», «διεθνές δίκαιο» ή «δικαιώματα των λαών» δεν υπάρχει σε καμία από τις πλευρές που συγκρούονται. Είναι η στιγμή να φωνάξουμε ξανά ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα.



Είναι η στιγμή να φωνάξουμε και ενάντια στην δική μας κυβέρνηση που έχει επιλέξει να εμπλακεί στην πολεμική σύγκρουση, που δίνει δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, την φτώχεια, την ανεργία, τη διάλυση των δικαιωμάτων σε υγεία και παιδεία. Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας σε αυτόν τον πόλεμο. Η βάση της Αλεξανδρούπολης έχει μετατραπεί σε κόμβο μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και αντίστοιχο ρόλο παίζει και η βάση της Σούδας. Είναι τεράστιες οι ευθύνες του ελληνικού κράτους, της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που διαγωνίζονταν για το ποιος θα ανοίξει περισσότερες βάσεις στη χώρα μας. Η μετατροπή της Ελλάδας σε ορμητήριο του ΝΑΤΟ βάζει τον λαό μας στο στόχαστρο, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους νέους της χώρας μας.

Η πολεμική ανάφλεξη στην περιοχή μας ήδη επιφέρει νέα βάρη και έχει ως συνέπεια την ακρίβεια βασικών αγαθών, την αύξηση της τιμής των καυσίμων, την ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια για τα λαϊκά νοικοκυριά, νέο γύρο πολεμικών εξοπλισμών. Οι εργαζόμενοι και η νεολαία δε θα επιτρέψουμε να «ματώσουμε» για μια ακόμα φορά για τα κέρδη και τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Δεν κάνουμε βήμα πίσω, δυναμώνουμε την πάλη για την ικανοποίηση των δίκαιων διεκδικησέων μας για προστασία της ζωής και της υγείας μας, για μισθούς με αξιοπρέπεια, για μόρφωση και ζωή με δικαιώματα Όσο κι αν η σκληρή καθημερινότητα μας, με αφόρητη πίεση μας αποστρέφει το βλέμμα από τα μεγάλες πληγές της νέας εποχής, η σκέψη όλων μας κάποιες στιγμές μας βασανίζει και τα σκληρά ερωτήματα που γεννάει είναι μαχαιριές στην καρδιά και την ψυχή μας. Πού θάφτηκαν οι υποσχέσεις τριάντα χρόνων για αιώνια ειρήνη, πραγματική δημοκρατία και καλύτερη ζωή μετά την <ενοποίηση> του κόσμου, πού χάθηκαν τα μεγάλα σχέδια ανάκαμψης μετά την κρίση του 2008, πως έγινε εκατομμύρια να τους πάρει ο χάρος -κορωνοϊός και τώρα στην παγίδα του πολέμου εγκλωβισμένοι μας θέτουν έντεχνα το δίλημμα, σε ποιο στρατόπεδο θανάτου διαλέγουμε να επιβιώσουμε με κάθε μέσο και κανένα όριο και όχι να ζήσουμε. Όλη η ζωή τριών γενιών μοιάζει με απανωτούς εικονικούς πνιγμούς, πόλεμος, προσφυγιά, οικονομική κρίση, μετανάστευση, υγειονομική κρίση, διαρκής καταστολή και πόλεμος ξανά. Δεν μπορούμε να ανασάνουμε πλέον! Μην μας

παραμυθιάζουν λοιπόν αυτό τον πόλεμο πράγματι τον ζούμε, γιατί στους δρόμους που ταξιδεύουμε κινούνται τα άρματα του Αμερικάνου ηγεμόνα , γιατί στο λιμάνι που χαζεύουμε παρκάρουν οι ματωμένες κανονιοφόροι, γιατί στις θάλασσες που κολυμπάμε ξεπλένεται το δίκαιο των αεροπλανοφόρων γιατί τον ουρανό μας βρωμίζουν τα βομβαρδιστικά της φρίκης γιατί μας έχουν κάνει και γέφυρα πολέμου. Χωρίς ανάσα λοιπόν μας υπαγορεύουν ότι η μόνη διέξοδος για να ζήσουμε <καλά και με ασφάλεια> ως χώρα και λαός είναι να ζήσουμε ως εισπράκτορες διοδίων πολέμου και μισθοφόροι της δήθεν ελεύθερης και δημοκρατικής Δύσης. Πράγματι αυτόν τον πόλεμο τον ζούμε μα δεν τον έχουμε ακόμα υποστεί και πληρώσει ακριβά. Αυτή είναι μοίρα εκείνων που βλέπουν στην τσακισμένη τους ζωή ελπίδα για επιβίωση με τα λύτρα της δυστυχίας του άλλου όπως στην Ουκρανία.

Ο δρόμος για την ειρήνη, και την φιλία των λαών περνάει από τον αγώνα ενάντια στους πολεμοκάπηλους ιμπεριαλιστές και τους σχεδιασμούς τους. Μόνο οι λαοί και η εργατική τάξη μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη. Όλες οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις να φύγουν αμέσως από την περιοχή. Έξω η Ρωσία, οι ΗΠΑ, το NATO και η ΕΕ από την Ουκρανία. Οι λαοί θα αποφασίσουν για το μέλλον τους ενάντια σε «ολιγάρχες» και μεγάλα συμφέροντα.

Ο Αντιπολεμικός Συντονισμός καλεί τον λαό και την νεολαία του Έβρου να σηκώσει πύργο ατίθασο στον πόλεμο και σε κάθε επιλογή που τον προετοιμάζει , να παλέψει ανυποχώρητα για ειρήνη , ψωμί , παιδεία , δημοκρατία και ελευθερία ενάντια στους σημερινούς δυνάστες τους.

Θέλουμε η Αλεξανδρούπολη και η χώρα μας να είναι τόπος ειρήνης και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών !Θέλουμε η Αλεξανδρούπολη και η χώρα μας να είναι τόπος δημιουργίας και πολιτισμού και όχι στρατηγείο πολέμου !Θέλουμε η Αλεξανδρούπολη και η χώρα μας να είναι γέφυρα συναδέλφωσης των λαών και όχι λεωφόρος κίνησης της πολεμικής μηχανής των φονιάδων των λαών. Θέλουμε η Αλεξανδρούπολη και η χώρα μας να είναι ελεύθερος δημόσιος χώρος που ανήκει στον λαό μας και όχι στρατόπεδο των ιμπεριαλιστών και της ολιγαρχίας του πλούτου .

Θέλουμε η Αλεξανδρούπολη και η χώρα μας να είναι τόπος που προσφέρει κουράγιο, δύναμη, φιλοξενία και ευκαιρίες για καλύτερη ζωή στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και όχι τόπος βασανισμού, εξόντωσης και διωγμού τους. Θέλουμε η Αλεξανδρούπολη και η χώρα μας να ανήκει στην εργαζόμενη πλειοψηφία και την νεολαία και όχι στην ολιγαρχία του πλούτου και στους εμπόρους της δήθεν ασφάλειας που πάντα ξέρουν να εγκαταλείπουν τους λαούς στην μοίρα τους όταν το προστάξουν τα συμφέροντά τους. Θέλουμε η Αλεξανδρούπολη και η χώρα μας να ζει και να κάνει προκοπή από την δουλειά της και τον κόπο της και να μην ελπίζει στα δήθεν οικονομικά ανταλλάγματα που προέρχονται από την δυστυχία και τις συμφορές των άλλων λαών και συνήθως οδηγούν και στην ηθική ,οικονομική καταστροφή τους .Θέλουμε στην Αλεξανδρούπολη και στην χώρα μας τα παιδιά μας να μεγαλώνουν χωρίς την απειλή της πολεμικής στοχοποίησης!

Θέλουμε τους ποδηλατόδρομους να σαρώνουν το λιμάνι, τις βάρκες να αρμενίζουν ελεύθερες στον παράδεισο του Δέλτα και όχι λασπόδρομους χαραγμένους από τις ερπύστριες του NATO, λιμάνι ξεπουλημένο και στρατιωτικοποιημένο, τον ουρανό να πνίγεται από τα ραδιοκύματα των νατοϊκών κατασκόπων και την θάλασσά μας καθαρή και όχι βαμμένη στο αίμα από τις κανονιοφόρους του αμερικάνικου στόλου που σκόρπισαν τον θάνατο στο Ιράκ και την Συρία. Θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στον οχετό των ψεύτικων υποσχέσεων και στις θανάσιμες παγίδες των κυβερνήσεων ,του κράτους και των ντόπιων αρχόντων προς την τσακισμένη κοινωνία μας , μετά την κρίση , μέσα στην πανδημία και πλέον στην κυνική εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο! Όπου και όταν το NATO πατά το πόδι του ,αφήνει πίσω του συντρίμια ,μαυραγορίτες συνεργάτες, πάμπλουτους ολιγάρχες, τσακισμένες κοινωνίες με φτώχεια ,πείνα και ηθική εξαθλίωση! Τέτοια μοίρα δεν αξίζει ο τόπος μας. Αυτό το τέλος μπορεί να φέρει μόνο η εργαζόμενη πλειοψηφία και η ριζοσπαστική νεολαία και θα το φέρει αρκεί να μάθουμε να ονειρευόμαστε , να σχεδιάζουμε και να παλεύουμε για έναν άλλο κόσμο με ειρήνη, ελευθερία, υγεία, πραγματική δημοκρατία και τον ίδιο τον λαό κυρίαρχο στην ζωή του και στην χώρα του!

Να κάνουμε ένα βήμα μπροστά με σημαία τις ανάγκες ,τα συμφέροντα και τα όνειρα της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της νεολαίας!

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας ούτε σε αυτόν ούτε σε κανέναν άλλο πόλεμο. Καμία εμπλοκή του ελληνικού στρατού στην πολεμική σύγκρουση. Να κλείσουν τώρα οι αμερικάνικες βάσεις, καμία εξυπηρέτηση στους φονιάδες των λαών, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα. Όχι στους εξοπλισμούς. Λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες.

Έξω από το ΝΑΤΟ, το συνδικάτο του πολέμου πρέπει να διαλυθεί. Διεθνιστική πάλη των εργαζομένων και των λαών για την ειρήνη κόντρα στη βαρβαρότητα και τους πολέμους. Κοινοί αγώνες των λαών. Κάτω ο Πόλεμος - Όχι στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Ειρήνη, Παιδεία,Υγεία, Ελευθερία, Δημοκρατία! Το αίμα μας θα δώσουμε για άλλη κοινωνία!