



για την
**ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ**

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανώσεις Υγειονομικών του

Νέου Αριστερού Ρεύματος

Ως Αντικαπιταλιστική Αριστερά στον χώρο των υγειονομικών αλλά και γενικότερα τα τελευταία τρία χρόνια της πανδημίας έχουμε δώσει μια σκληρή ιδεολογική, πολιτική και κινηματική μάχη. Παρά τα όποια λάθη και τις όποιες αδυναμίες η παρέμβασή μας υπήρξε πραγματικά πρωτοπόρα και προσφέρεται για γενικότερα συμπεράσματα.

- Ήδη από τον Φεβρουάριο 2020 είχαμε μιλήσει δημόσια για τα αίτια που γεννούν αυτές τις «νέου τύπου» επιδημίες. Επισημάναμε πως η επιδημία COVID19 ήταν η τρίτη κατά σειρά επιδημία από ιούς της ίδιας ομάδας κορωνοϊών (είχαν προηγηθεί η επιδημία SARS 2003 και η επιδημία MERS 2012) και πως οι επιδημικές αυτές εξάρσεις οφείλονται στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που προκαλείται από την δίψα για υπερκέρδη του σύγχρονου ολοκληρωτικού καπιταλισμού.

Συγκεκριμένα, λίγα χρόνια πριν, φαραωνικά υδροηλεκτρικά έργα στην επαρχία Χουμπέι (πρωτεύουσά της είναι η βιομηχανική και εμπορική πόλη Ουχάν) είχαν καταστρέψει αρχέγονα δάση και είχαν αναγκάσει τις δασόβιες νυκτερίδες να μεταγκατασταθούν στον αστικό ιστό με αποτέλεσμα ο νέος ιός (που προέκυψε από μετάλλαξη στον οργανισμό των νυκτερίδων, θηλαστικών που φέρουν κορωνοϊούς) να περάσει στον άνθρωπο πιθανά μέσω περιττωμάτων νυκτερίδων που μόλυναν υπαίθριες αγορές τροφίμων. Από τότε λέγαμε πως ήταν γελοίες συστημικές θεωρίες συνωμοσίας τόσο η Δυτική προπαγάνδα («βιολογικό όπλο που ξέφυγε από εργαστήριο», «Κινέζοι που τρώνε ωμούς παγκολίνους») όσο και η Κινέζικη προπαγάνδα («ο ασθενής 0 ήταν Αμερικανός στρατιωτικός αθλητής στίβου που έφερε τον ιό από τις ΗΠΑ στην Κίνα»). Σήμερα αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν καταπέσει σε διεθνές επιστημονικό επίπεδο και κανένας δεν τις παίρνει στα σοβαρά. Η αντίληψη για την αιτιολογική διασύνδεση των νέων επιδημιών με την (ανθρωπογενή καπιταλιστικογενή) καταστροφή του περιβάλλοντος κερδίζει έδαφος σε όλους τους σοβαρούς ερευνητές ανά την υφήλιο.

- Ήδη από τον Μάρτιο 2020 με την έλευση της πανδημίας στην χώρα μας δηλώσαμε ευθαρσώς δημόσια και ενυπόγραφα (ανοικτή επιστολή από 500 υγειονομικούς με ερωτήματα προς την «επιτροπή ειδικών» του κράτους) πως όχι, η επιστήμη ΔΕΝ είναι ουδέτερη και πολύ περισσότερο ΔΕΝ είναι ουδέτεροι οι συστημικοί της εκπρόσωποι. Πως πολλές αποφάσεις ΔΕΝ υπάκουαν σε επιστημονικά υγειονομικά κριτήρια αλλά σε σκοπιμότητες μεγάλων καπιταλιστικών συμφερόντων και της κυβέρνησης που εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα. Και αυτό σε μια περίοδο (Μάρτιος - Αύγουστος 2020) που οι ηγεσίες της σοσιαλδημοκρατίας (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25) και του ρεφορμισμού (ΚΚΕ, άλλες μικρότερες οργανώσεις) ΔΕΝ τολμούσαν να αρθρώσουν ούτε μια λεξούλα κριτικής για τα «Ιερά Τοτέμ» του μεγαλοκαθηγητικού ιατρικού καταστημένου που είχαν οριστεί αυθαίρετα από την κυβέρνηση ως «ειδικοί». Μάλιστα για συγκεκριμένες εκτιμήσεις μας (π.χ. για την εκτίμησή μας πως η απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 8 ατόμων σε υπαίθριους χώρους ΔΕΝ υπάκουε σε επιστημονικά υγειονομικά κριτήρια αλλά αποτελούσε ένα προσχηματικό αυταρχικό αστυνομοκρατικό μέτρο) είχαμε δεχθεί χυδαίες ύβρεις από «φωτεινούς παντογνώστες» που τώρα φλερτάρουν με το ΚΚΕ (όπως ο περισπούδαστος Καθηγητής κ. Ρούσης) τις οποίες ύβρεις σιγόνταραν εκπρόσωποι δυνάμεων από αυτές που σήμερα εμφανίζονται ως επίδοξοι

«γεφυροποιού» μεταξύ Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και ρεφορμισμού (ΛΑΕ και ΚΚΕ) ή ακόμα και μεταξύ Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας (ΜΕΡΑ25). Επιμείναμε όμως στον μοναχικό μας ρόλο ως η μόνη φωνή ριζοσπαστικής κριτικής ενάντια στους συστημικούς «κρατικούς ειδικούς» και το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος 2020 μετά το πρώτο λοκντάουν όταν η αντιεπιστημονική γελοιότητα κορυφώθηκε («στις πλατείες κολλάει, στα καζίνα κολυμπάει», «στο μετρό κολλάει, στο αεροπλάνο δεν κολλάει» κλπ) συνοδευόμενη από ρεσιτάλ δημόσιας αρλουμπολογίας από μέλη της «κρατικής επιτροπής ειδικών» που είχαν φτάσει στο σημείο να εφευρίσκουν απίστευτες θεωρίες περί κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικό της καμπίνας των αεροπλάνων για να ξεπλύνουν τις σκοπιμότητες κυβέρνησης, ΕΕ, τουριστικών πρακτορείων και αεροπορικών εταιρειών. Ούτε τότε οι ηγεσίες της σοσιαλδημοκρατίας και του ρεφορμισμού είχαν τολμήσει να αμφισβητήσουν τα «Ιερά Τοτέμ».

- Από αρχές Απριλίου 2020 υποστηρίξαμε τολμηρά πως η προσχηματική αστυνομοκρατία έπρεπε να σπάσει στην πράξη πρώτα και κύρια από τους ίδιους τους υγειονομικούς. Απαιτήσαμε να γίνουν συγκεντρώσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας στα νοσοκομεία και στο υπουργείο Υγείας. Μετά από μεγάλη ταλάντευση αυτό έγινε δεκτό από μέρος των ρεφορμιστικών ηγεσιών (ΚΚΕ) ενώ χλευάστηκε από ηγεσίες άλλων μικρότερων ρεφορμιστικών δυνάμεων (κάποιες από τις οποίες εμφανίζονται σήμερα ως «γεφυροποιού» με την ΛΑΕ και το ΜΕΡΑ25) που μας έλεγαν περίπου «ψεκασμένους» επειδή θεωρούσαν πως η αστυνομοκρατία Μητσοτάκη είχε επιστημονική υγειονομική βάση.

Στην περίοδο εκείνη η σοσιαλδημοκρατία και οι γραφειοκρατικές συνδικαλιστικές ηγεσίες (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ κλπ) πίσω από τις οποίες κάποιοι επιμένουν να σέρνονται άβουλα ήταν πλήρως εξαφανισμένες έχοντας κηρύξει πολύμηνο συνδικαλιστικό λοκντάουν. Οι κινητοποιήσεις αυτές είχαν δώσει θάρρος συνολικά στο εργατικό και λαϊκό κίνημα και είχαν τύχει ευρύτατης συμπαράστασης από πλήθος φορέων και συλλογικοτήτων ενώ είχαν προκαλέσει την οργή συνολικά του συστήματος και των κονδυλοφόρων του. Αν δεν είχαν υπάρξει αυτές οι κινητοποιήσεις των υγειονομικών τον Απρίλιο 2020 δεν θα ακολουθούσαν ούτε οι διαδηλώσεις της εργατικής Πρωτομαγιάς λίγες εβδομάδες αργότερα (όπου η ηγεσία του ΚΚΕ έκανε σόου για τις κάμερες δήθεν «οργανωμένης εργατικής υγειονομικής συνέπειας» στο Σύνταγμα κατά την προσφιλή τακτική «σε δυο βάρκες, και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, και με το σύστημα και με την τάξη», ένα σόου που αντί να αποδοκιμαστεί περιέργως επιδοκιμάστηκε από κάποιους σήμερα επίδοξους «γεφυροποιούς»). Από τότε, από αυτές τις πρώτες κινητοποιήσεις, καθιερώθηκε το σύνθημα «ο λαός σώζει τον λαό» το οποίο αποδοκιμαζόταν από το ΚΚΕ ως «οπορτουμιστικό», «γηπεδικό», «οπαδικό» (όντως είχε πρωτακουστεί από τους Ισπανούς Βαγιακέρος) για να το οικειοποιηθεί αδίστακτα ο Κουτσούμπας 15 μήνες αργότερα με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021.

- Οι ηγεσίες σοσιαλδημοκρατίας και ρεφορμισμού άρχιζαν να ψελλίζουν ίχνη κριτικής προς την καθεστηκυία επιστημονική εκπροσώπηση μόνο από τον Αύγουστο 2020 και μετά, όταν ήδη αστικά ΜΜΕ είχαν αρχίσει και αυτά να ξεμπροστιάζουν την υποκρισία (π.χ. η αποκάλυψη στην «Καθημερινή» πως ο ΕΟΔΥ παραπλανούσε με πλαστά επιδημιολογικά στοιχεία για τον μήνα Ιούλιο 2020 ώστε να μην διαταραχθεί η μεγάλη τουριστική «βιομηχανία»). Και πάλι όμως η κριτική περιοριζόταν στην «εργαλειοποίηση» από την κυβέρνηση της «καμένης της επιτροπής» της οποίας οι διαπρεπείς κκ Καθηγηταί δεν έφταιγαν δα και σε τίποτα. Αυτό οδήγησε σε αποθράσυνση που εκφράστηκε τέλος Αυγούστου 2020 όταν ο κ. Καθηγητής τότε εκπρόσωπος της «επιτροπής» για να δικαιολογήσει τις αθλιότητες Κεραμέως έφτασε στο σημείο να ισχυρίζεται δημοσίως πως σε τάξη με 15 μαθητές ο ιός κολλάει πιο εύκολα από ότι σε τάξη με 30 μαθητές, μια αποθράσυνση που έδωσε το έναυσμα για χυδαία κρατική καταστολή ενάντια στις κινητοποιήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

- Εξ αρχής επισημίναμε πως η πανδημία αποτελεί μια μείζονα κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού η οποία ταυτόχρονα είναι και υγειονομική, και οικονομική, και πολιτική, και ιδεολογική. Τονίσαμε πως

καθόλου δεν πρέπει να υποτιμάται το ιδεολογικό μέρος, για παράδειγμα το γεγονός πως απότομα διαπίστωσαν οι πληθυσμοί των πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου ότι μια κακοπληρωμένη και περιφρονημένη νοσηλεύτρια έχει κοινωνική αξία χίλιες φορές μεγαλύτερη από χίλιους χρηματιστές, μάνατζερς πολυεθνικών εταιρειών και αστούς πολιτικάντηδες.

Επίσης τονίσαμε πως ο ιός είναι ταξικός με την έννοια πως αποκαλύφθηκε πόσο ταξική είναι η δυνατότητα πρόσβασης στην κατάλληλη περίθαλψη, ακόμα και όσον αφορά τα πιο στοιχειώδη π.χ. την χορήγηση οξυγόνου.

- Σε όλη την διάρκεια του 2020 αποκαλύπταμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως καπιταλιστικού υπερκράτους που αυτοεξευτελίστηκε με την πανδημία στα μάτια εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Από το γελοίο τσίρκο της άνοιξης που κράτη μέλη έκλεβαν αναπνευστήρες και μάσκες το ένα από το άλλο ως το νέο τσίρκο του καλοκαιριού με το δόγμα «στα αεροπλάνα και στα ξενοδοχεία δεν κολλάει». Αλλά και στο τέλος του 2020 με τις μονομερείς ιδιοτελείς αποφάσεις υιοθέτησης των εμβολίων ως μοναδικού και αποκλειστικού όπλου ενάντια στην πανδημία με ταυτόχρονη υποτίμηση ειδικών φαρμάκων, ενίσχυσης νοσοκομείων, σωστής επιδημιολογικής επιτήρησης.

Η αυτογελοιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μηχανισμού και με την πανδημία αλλά και με τον πόλεμο δείχνει πόσο λάθος είναι η «μακριά γαϊδούρα» πολιτικής ηλιθιότητας που λανσάρουν τώρα κάποιοι λέγοντας «ας αφήσουμε στην άκρη το θέμα της ΕΕ γιατί δεν το θέλει το ΜΕΡΑ25 και κατά συνέχεια δεν το θέλει η ΛΑΕ που θέλει να τα βρει με το ΜΕΡΑ25 άρα δεν το θέλουμε κι εμείς που θέλουμε να τα βρούμε με την ΛΑΕ». Αυτή η αυτοκτονική αντίληψη ξεπλένει την κωλοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ μετά το δημοψήφισμα του 2015 αλλά ξεπλένει και την ηγεσία του ΚΚΕ που δεν είχε στηρίξει το «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα και που μετά το δημοψήφισμα ψέλλιζε τα ίδια με τον ΣΥΡΙΖΑ («ρήξη με ευρωζώνη και ΕΕ θα είναι καταστροφή» κλπ). Το σημαντικότερο όμως είναι πως χαρίζει (κυριολεκτικά) τον αντι- ΕΕ αγώνα στην ακροδεξιά κάτι που πιθανά θα έχει σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες.

- Αντιδράσαμε δυναμικά στο δεύτερο λοκντάουν (Νοέμβριος 2020 - Μάρτιος 2021) αποκαλύπτοντας πως στρεφόταν αποκλειστικά ενάντια στις λαϊκές κινητοποιήσεις και ενάντια στον ελεύθερο χρόνο των εργαζόμενων και της νεολαίας ενώ άφηνε στο απυρόβλητο τα πραγματικά εκκολλαπτήρια του ιού : τους χώρους εργασίας λόγω ανεξέλεγκτης εργοδοτικής υγειονομικής ασυδοσίας και τα ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λόγω κρατικής αβελτηρίας. Το 2ο κύμα ξεκίνησε από την συγκομιδή σε μεγάλα αγροκτήματα της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας (με εργάτες γης που διαβιούσαν επί εβδομάδες σε άθλιες συνθήκες) και επεκτάθηκε αρχικά στα εργοστάσια και εργοτάξια της Θεσσαλονίκης , αργότερα σε όλη την χώρα. Ενώ οι εκπρόσωποι της ίδιας της «επιτροπής ειδικών» αναγκάστηκαν τελικά να δηλώσουν πως ... άργησαν να αντιληφθούν(!) ότι «ο ιός μεταδίδεται ΑΠΟ τον χώρο εργασίας ΠΡΟΣ το σπίτι ΔΙΑ των ΜΜΜ» την ίδια στιγμή το κράτος επιδιόταν σε ένα ρεσιτάλ αστυνομικής βίας με δήθεν «επιδημιολογικό» πρόσχημα, αρχικά ενάντια στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και για την δολοφονία Γρηγορόπουλου, αργότερα ενάντια σε κατοίκους που απλά έβγαιναν μέρα μεσημέρι σε πλατείες να πάρουν λίγο αέρα. Πρωτοστατήσαμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις της νεολαίας και του λαού ενάντια σε αυτήν την χυδαία και υποκριτική αστυνομοκρατία.

- Ήδη από τον Δεκέμβριο 2020 πήραμε ξεκάθαρη θέση για τα θέματα των εμβολίων και των φαρμάκων. Δηλώσαμε πως οι δύο αντιλήψεις «μόνο φάρμακα, όχι εμβόλια» (ακροδεξιά, μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, μέρος της τότε ΛΑΕ) και «μόνο εμβόλια, όχι φάρμακα» (κυβέρνηση, ΚΙΝΑΛ, ΕΕ, καθεστηκυία επιστημονική εκπροσώπηση) ήταν εξίσου συστημικές και αντιεπιστημονικές : από επιστημολογική άποψη μας γυρνούσαν και οι δυο 10000 χρόνια πίσω, στην εποχή του Μάγου της Φυλής.

Αποκαλύψαμε πως η άρνηση της ΕΕ συνολικά να οργανώσει την χορήγηση μονοκλωνικών σε όλους όσους τα χρειάζονται (ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες στα πρώτα στάδια της νόσησης από COVID, πριν χρειαστεί νοσηλεία και για να μην χρειαστεί νοσηλεία) και όχι α λα καρτ - ρουσφετολογικά μόνο σε VIPs

συνδεόταν με την εμμονή να μην αναπτυχθεί δημόσιο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Δηλώσαμε πως ο εμβολιασμός πρέπει να είναι καθολικός με την ιατρική έννοια (η σύσταση να είναι πάνδημος εμβολιασμός για όλα τα άτομα που έχουν σωματότυπο ενήλικου, δηλαδή συνήθως από 16 ετών και πάνω) αλλά όχι υποχρεωτικός γιατί δεν νοείται καταναγκασμός σε καμία ιατρική πράξη, ιδιαίτερα σε εμβόλιο εποχικό κι όχι οριστικά αποστειρωτικό.

Από τότε και ως και τον Σεπτέμβριο 2021 τονίζαμε τον αντιεπιστημονικό και αντιδραστικό χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τον εμβολιασμό, δηλαδή το δόγμα πως δήθεν το εμβόλιο από μόνο του θα εξαφάνιζε τον ιό μέσα σε λίγες μέρες και πως αποτελούσε όχι ιατρικό όπλο μείωσης της θνητότητας αλλά μαγικό ραβδί πλήρους επανόδου σε καπιταλιστική οικονομική κανονικότητα καθιστώντας δήθεν περιττές την δημόσια περίθαλψη και την σωστή επιδημιολογική επιτήρηση.

Τονίσαμε πως οι δυο αντιλήψεις (η τραμπουτινική άποψη άρνησης του ιού και η καθεστηκυία άποψη «μόνο εμβόλιο, τίποτα άλλο») αποτελούν όψεις του ίδιου συστημικού νομίσματος και μοιραία θα συναντηθούν και θα ταυτιστούν πλήρως. Επιβεβαιωθήκαμε πανηγυρικά από τον Δεκέμβριο 2021 με την επικράτηση της παραλλαγής Ο μέχρι και σήμερα: οι δυο συστημικές αντιδραστικές αντιεπιστημονικές απόψεις όντως ταυτίστηκαν πλήρως. «Η πανδημία τελειώνει», «ο ιός έμαθε να μην σκοτώνει», «είναι ένα απλό κρυολογηματάκι», «πεθαίνουν ΜΕ COVID, όχι ΑΠΟ COVID», «ποιος ενδιαφέρεται για ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, δεν είναι παραγωγικοί και τρώνε συντάξεις και επιδόματα», «φυσική ανοσία και φύγαμε, βζιιν». Το γεγονός πως επιβεβαιωθήκαμε δεν σημαίνει πως ήμασταν προφήτες, απλά σωστά είχαμε εκτιμήσει πως και οι δυο αυτές αντιλήψεις προέτασσαν την καπιταλιστική οικονομική και κοινωνική «κανονικότητα» και όχι τις ζωές χιλιάδων απλών ανθρώπων.

Παραπάνω αναφέραμε μόνο κάποια παραδείγματα σχετικά με την παρέμβασή μας και με την στάση άλλων δυνάμεων (διάφορων σοσιαλδημοκρατικών και ρεφορμιστικών πολιτικών ηγεσιών). Θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει και πολλά άλλα, όμως το συμπέρασμα δεν θα άλλαζε: με την κρίση της πανδημίας επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η τεράστια πολιτική, ιδεολογική, οικονομική κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού.

Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η ανάγκη μαζικού επαναστατικού ρεύματος αντικαπιταλιστικής ανατροπής. Ενός ρεύματος που δεν θα έχει καμία αυταπάτη για δήθεν «φιλολαϊκές» αστικές κυβερνητικές διαχειρίσεις ούτε σε επίπεδο καπιταλιστικού κράτους ούτε σε επίπεδο καπιταλιστικού υπερκράτους - ΕΕ.

Που θα είναι σε αρμονία με την (πολλές φορές) βουβή οργή της τάξης, με τα εξεγερτικά υπόγεια ρεύματα που περιμένουν μια ρωγμή για να ξεσπάσουν παραβιάζοντας την επίπλαστη κρούστα «ηρεμίας» η οποία δημιουργείται τεχνητά από κράτη, κυβερνήσεις, αστικές πολιτικές δυνάμεις, καθεστωτικά ΜΜΕ.

Που θα επικαιροποιεί στις ζωτικές ανάγκες του σήμερα την κομμουνιστική προοπτική όχι ως ρομαντικό όραμα κάποιων μυημένων αιθεροβαμόνων αλλά ως μονόδρομο για τα δισεκατομμύρια του 99% της ανθρωπότητας αν θέλουν να αποτρέψουν την περιβαλλοντική καταστροφή, την φτώχεια, τους πολέμους - δηλαδή ό,τι απειλεί την ίδια τους την ύπαρξη.

Που είναι το μόνο ρεύμα το οποίο έχει ελπίδα να σημειώνει νίκες γιατί όλα τα μεσοβέζικα «θα λογαριαστούμε μετά» και οι επίδοξες πολιτικές «γέφυρες» με αυτά τα ποικιλόχρωμα μεσοβέζικα απέτυχαν ήδη παταγωδώς στο παρελθόν και θα αποτυγχάνουν και στο μέλλον, απλούστατα γιατί στις σημερινές συνθήκες το σύστημα παραχωρεί κάτι μόνο όταν απειλείται πως μπορεί να χάσει τα πάντα.

Που θα περιφρουρεί και θα ενισχύει την ταξική επαναστατική ανεξαρτησία του ενώ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ θα οικοδομεί μέτωπα, γιατί χωρίς την ταξική επαναστατική ανεξαρτησία από την αστική πολιτική - από την σοσιαλδημοκρατία και από τον ρεφορμισμό σε όλες τους τις εκδοχές - τέτοια μέτωπα (κινηματικά ή εκλογικά) ΔΕΝ μπορούν να οικοδομούνται, νομοτελειακά θα είναι αποτυχημένα ή θνησιγενή.

Εμείς οι υγειονομικοί της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς είμαστε περήφανοι που παρά τα όποια λάθη και αδυναμίες μας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ενάντια σε «θεούς και δαίμονες», ενάντια σε συκοφαντίες - ύβρεις - χλεύη - διώξεις από το όλο σύστημα (κυβέρνηση, ΕΕ, ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες, δικαστική εξουσία, καθεστωτικά ΜΜΕ, καθεστωτική κυβερνητική μεγαλοκαθηγητική αντιεπιστημονική ψέκα, ακροδεξιά τραμπουτινική αντιεπιστημονική ψέκα, περισπούδαστες μητσοτακομμουνιστικές περσόνες, συστημική αστική κοινοβουλευτική συναίνεση κλπ κλπ) αποδείξαμε την υπεροχή αυτής της ταξικής αντικαπιταλιστικής ανεξαρτησίας, της γραμμής της ανατροπής. Όχι μόνο δεν θα την χαρίσουμε ως ουρά σε κανέναν σοσιαλδημοκρατικό ή συνδικαλιστικογραφειοκρατικό ή ρεφορμιστικό αστικό κοινοβουλευτικό σχεδιασμό υποταγής σε νέες διαχειριστικές αστικές κυβερνητικές αυταπάτες αλλά θα απαιτήσουμε από όλες τις δυνάμεις του κινήματος την μετωπική συσπείρωση γύρω από αυτήν την αντίληψη, στις εκλογές αλλά πρώτα και κύρια στους δρόμους του αγώνα.

Αθήνα, Ιανουάριος 2023

Οργανώσεις Υγειονομικών του Νέου Αριστερού Ρεύματος