



Η επιβολή του χαρατσιού των 100 € το μήνα στους άνω των 60 ετών ανεμβολίαστους είναι ένα εισπρακτικό και αυταρχικό μέτρο δεν έχει να κάνει με την προστασία των ηλικιωμένων και του λαού από την πανδημία.

Οι “ανεμβολίαστοι” είναι, από την αρχή του προγράμματος εμβολιασμού, ένας “βολικός εχθρός” για την κυβέρνηση της ΝΔ προκειμένου να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες της στη διαχείριση της πανδημίας. Ταυτόχρονα, είναι η ίδια η αλλοπρόσκληση πολιτική της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας που τροφοδοτεί και ενισχύει αυτό το ρεύμα.

Η επιβολή του εμβολίου ως “πανάκειας” για την αντιμετώπιση της πανδημίας και προς αποφυγή ουσιαστικών μέτρων, που θα απαιτούσαν υποδομές, προσλήψεις και δαπάνες από τις κυβερνήσεις, η ανάγκη των καπιταλιστών για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας σε βάρος της προστασίας των εργαζόμενων, ο “ιμπεριαλισμός των εμβολίων” όπου οι φτωχές χώρες αποκλείστηκαν από την άμεση διάθεση εμβολίων προς όφελος των πλούσιων χωρών, οι πατέντες και η διάθεση των εμβολίων από τις κερδοσκοπικές πολυεθνικές του φαρμάκου, η συνεχιζόμενη διάλυση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων συστημάτων Υγείας είναι οι πραγματικές αιτίες για το συνεχιζόμενο δράμα της πανδημίας με τους 22.000 νεκρούς στην Ελλάδα και τα εκατομμύρια σε όλο το κόσμο.

Το εμβόλιο, αντί για δικαίωμα και όπλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση ως άλλοθι για να μην ενισχύσουν τη δημόσια υγεία και τα μέτρα προστασίας, ως πρόφαση για αναστολή – απόλυση χιλιάδων υγειονομικών, για την ιδιωτικοποίηση δομών υγείας, για το κλείσιμο Νοσοκομείων, όπως το Παιδών Πεντέλης και, φυσικά, ως πηγή υπερκερδών για τις φαρμακοβιομηχανίες.

Ήδη από το καλοκαίρι και την κυριάρχηση της μετάλλαξης “Δέλτα”, και πολύ περισσότερο σήμερα με την ‘Ομικρον” έγινε πασιφανές ότι μόνο αν το εμβολιαστικό πρόγραμμα συμπληρώνεται με τα μέτρα κοινωνικής προστασίας και ενίσχυσης των συστημάτων υγείας μπορεί να υπάρχουν αποτελέσματα και να γλυτώνουν ανθρώπινες ζωές. Και όμως, αντί να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης, κοινωνικής ζωής, η κυβέρνηση συνεχίζει τη πολιτική της “ανοσίας της αγέλης” και το αφήγημα για το τέλος της πανδημίας που όλο έρχεται.

Αν η κυβέρνηση νοιαζόταν για την υγεία των συνταξιούχων θα αύξανε τις συντάξεις πείνας, αντί να κόβει τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, και θα ενίσχυε την ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αν η κυβέρνηση ήθελε να σταματήσει τη θανατηφόρα επέλαση της πανδημίας, θα προχωρούσε εγκαίρως στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), στην αποσυμφόρηση των εστιών υπερμετάδοσης (εργατικοί χώροι, σχολικές αίθουσες, ΜΜΜ κλπ), στη μαζική ιχνηλάτηση με επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για όλους, θα ενημέρωνε με επιστημονικά επιχειρήματα τον κόσμο και θα εξασφάλιζε ένα λειτουργικό πρόγραμμα εμβολιασμού.

Αλλά δεν ενδιαφέρονται ούτε “για το καλό μας” ούτε για την “προστασία της δημόσιας υγείας”, παρά μόνο για τα κέρδη τους. Ο Μητσοτάκης το είπε καθαρά: “Μπορεί να είχαμε 16.000 νεκρούς το 2021 αλλά σώσαμε την οικονομία”. Και μόνο σαν υποκρισία μπορεί να ακουστεί το γεγονός πως έθεσαν σε αναστολή εργασίας 6.800 υγειονομικούς ή κλείνουν το Παιδών Πεντέλης για την “προστασία της δημόσιας υγείας”. Η δημόσια υγεία κινδυνεύει σοβαρά από την εγκληματική κυβέρνηση Μητσοτάκη.

ANTAPSYA