



Η νέα δυσβάσταχτη εξοπλιστική αγορά, που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης από το Παρίσι, των 3-4 κορβετών, με προοπτική να γίνουν 7 και η αύξηση της αγοράς των Ραφάλ σε 24 από 18, συνολικού ύψους πάνω από 5 δις. ευρώ που συνοδεύει την ελληνογαλλική “αμυντική συμφωνία”, εμπλέκουν τον λαό σε σενάρια πολέμου στην ευρύτερη περιοχή. Στηρίζουν τις επιθετικές βλέψεις του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα του γαλλικού ιμπεριαλισμού και εξυπηρετούν τα επιθετικά σχέδια αναβάθμισης της ελληνικής αστικής τάξης, στον ανταγωνισμό της με την τουρκική, στην ευρύτερη περιοχή της Α. Μεσογείου, της Β Αφρικής και της Μ Ανατολής.

Η «στρατηγική εταιρική σχέση» που συνομολογήθηκε περιλαμβάνει την στρατιωτική δράση σε περιοχές «κοινού ενδιαφέροντος», όπως η Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και τα Βαλκάνια(!), περιλαμβάνοντας και την στρατιωτική δράση στα θέατρα του πολέμου. Περιέχει επίσης «Συμμετοχή σε κοινές αναπτύξεις δυνάμεων ή αναπτύξεις σε θέατρα επιχειρήσεων προς υποστήριξη κοινών συμφερόντων, όπως, για παράδειγμα, τις υπό γαλλική διοίκηση επιχειρήσεις στο Σαχέλ». Αποδεικνύεται λοιπόν για μια ακόμα φορά, ότι οι «αγορές του αιώνα» που γίνονται στο όνομα της “άμυνας” της χώρας, εντάσσονται ρητά στην προοπτική να λαμβάνουν μέρος σε πιο μακρινές αποστολές και σε πολεμικά θέατρα, όπως άλλωστε το άλλο “υπερόπλο” των Patriot που φυλάει τον εναέριο χώρο της ...Σαουδικής Αραβίας.

Ο δρόμος της ένταξης στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Γαλλίας, προκειμένου με τις πλάτες τους η ελληνική αστική τάξη να διεκδικήσει ΑΟΖ, δρόμους μεταφοράς αγωγών και γενικά την αναβάθμιση της θέσης της στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, οδηγεί σε όξυνση του πολεμικού κινδύνου και διαρκή κλιμάκωση των εξοπλισμών σε μια χώρα που είναι η δεύτερη σε ποσοστό εξοπλισμών στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ!

Οδηγεί σε κατάρρευση του ΕΣΥ όταν θερίζει η πανδημία, των δαπανών για την παιδεία με τους μαθητές να στοιβάζονται στα σχολεία, αλλά και την πολιτική προστασία, ενώ δεν επαρκούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ανύπαρκτης δασικής υπηρεσίας για να προστατευτούν τα δάση. Παράλληλα το κόστος μεταφέρεται άμεσα στα λαϊκά στρώματα με φόρους και χτύπημα των επιδομάτων ανεργίας όταν η φτώχεια, η ανεργία και η υπερεκμετάλλευση αποτελούν τους εφιάλτες λαού και νεολαίας.

Για αυτή την υπερεπιθετική πολιτική τεράστιες ευθύνες έχει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με την κοινή διακήρυξη του 2008 εγκαινιάστηκε η “στρατηγική σχέση” Ελλάδας-Γαλλίας που αναπτύχθηκε με νέες συμφωνίες το 2015 και το 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ακριβώς και με την άλλη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, που έχει γεμίσει την χώρα μας αμερικάνικες βάσεις, ενώ η κυβέρνηση παρακαλάει και για ...νέες!

Οι εξοπλιστικοί ανταγωνισμοί δεν φέρνουν ειρήνη. Φέρνουν ανταγωνισμό, φτώχεια, πόλεμο. Και νέους εξοπλισμούς σ ένα διέξοδο σπιράλ θανάτου.

Μόνο ένα ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα θα αποφύγουμε την καταστροφή. Ένα κίνημα στηριγμένο στους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία, ενάντια στους εξοπλισμούς και τις επιθετικές αντιδραστικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία. Ενάντια στα νέα σχέδια κλιμάκωσης των διεθνών ανταγωνισμών που προωθούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους. Σε κόντρα με τις επιθετικές επιδιώξεις του κεφαλαίου στην περιοχή μας που “κρύβονται” κάτω από την μάσκα των “κυριαρχικών δικαιωμάτων” και της “προστασίας των συνόρων”.

**ΑΝΤΑΡΣΙΑ**