

Όχι στη νέα συμφωνία παράτασης των μνημονίων, της δανειακής σύμβασης και της επιτροπείας.



Η χτεσινή κοινή **δήλωση του Eurogroup**, την οποία αποδέχτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ, **αποτελεί απαράδεκτη υποταγή στις απαιτήσεις των δανειστών**. Έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον πόθο, τις προσδοκίες και τις διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος και του λαού για τερματισμό της λιτότητας και έξodo από τα καταστροφικά μνημόνια και την ταπεινωτική επιτροπεία, για ρήξη και όχι συμβιβασμό με τα συμφέροντα των τραπεζιτών για να πάρουμε πίσω όσα μας λεηλάτησαν και να κατακτήσουμε όσα μας αξίζουν.

Ολοκληρώνει στην πρώτη αυτή φάση τον κύκλο των υπαναχωρήσεων μετά την εγκατάλειψη του στόχου της διαγραφής του χρέους, είναι πίσω ακόμη και από τις «κόκκινες γραμμές» που είχε θέση η κυβέρνηση.

Ειδικότερα με τη χτεσινή συμφωνία:

- **Η δανειακή σύμβαση παρατείνεται** μαζί με τις δεσμεύσεις που την συνοδεύουν, επομένως πραγματικό τέλος στα μνημόνια δεν μπαίνει. Καταρρέει ο ανυπόστατος μύθος, ότι άλλο η δανειακή σύμβαση άλλο τα μνημόνια.
- **Η λιτότητα δεν σπάει** γιατί η απαίτηση για πρωτογενή πλεονάσματα παραμένει, την ίδια ώρα που οι «θεσμοί» θα παρακολουθούν διαρκώς την εφαρμογή της συμφωνίας, με στόχο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της υπάρχουσας συμφωνίας.
- **Η στρόφιγγα της χρηματοδότησης παραμένει στα χέρια της EKT** με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της στήριξης στις τράπεζες και όχι την κάλυψη άλλων κοινωνικών αναγκών.
- **Η Τρόικα επιστρέφει** έστω και εάν πλέον θα ονομάζεται «θεσμοί» για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του υπάρχοντος προγράμματος. Οι όποιες αναφορές σε «ευελιξία» δεν ανατρέι ότι στην πραγματικότητα θα απαιτήσουν και θα επιβάλουν την υλοποίηση των καταστροφικών πολιτικών των μνημονίων.
- Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να καταθέσει για έγκριση και αξιολόγηση όλο το πρόγραμμα των δικών της μεταρρυθμίσεων. **Ανέλαβε την δέσμευση να μην προχωρήσει σε ακύρωση μέτρων και σε αλλαγές πολιτικής** που θα κρίνουν οι «θεσμοί» (δηλαδή η Τρόικα) ότι διακυβεύουν την οικονομική ανάκαμψη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο **κύριος όγκος των μνημονιακών μέτρων και αναδιαρθρώσεων θα παραμείνει στη θέση τους**.

Επομένως, **η εφαρμογή ακόμη και των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης παραπέμπεται στις καλένδες και θα εξαρτάται από την αξιολόγηση και έγκριση των δανειστών και των «θεσμών»!! πράγμα που σημαίνει πλήρη συμμόρφωση στους εκβιασμούς των Βρυξελών.**

- **Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε** στην αναγνώριση του χρέους και την πλήρη αποπληρωμή των υποχρεώσεών της.

Το αποτέλεσμα του χτεσινού Eurogroup μας δίνει μια **πρόγευση** για το πώς θα είναι η τετράμηνη **«διαπραγμάτευση»** με τους δανειστές: ένας **διαρκής εκβιασμός** και μια απαίτηση όχι απλώς για υποχωρήσεις αλλά για **πλήρη συμμόρφωση** με τις απαιτήσεις των τραπεζιτών και του

ευρωδιευθυντηρίου.

Φάνηκε πια καθαρά που μπορεί να οδηγήσει η λογική της διαπραγμάτευσης εντός του ευρώ και των ευρωπαϊκών θεσμών. **Αποδείχτηκε πόσο επικίνδυνη ήταν η γραμμή «ούτε ρήξη - ούτε υποταγή» που πρόβαλλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ.**

Το πραγματικό δίλημμα εξακολουθεί να είναι ανάμεσα στη ρήξη με το χρέος, το ευρώ, την ΕΕ και την υποταγή. Μόνο η **άμεση παύση πληρωμών και η διαγραφή του ληστρικού χρέους, η έξοδος από το ευρώ, η απειθαρχία στις ευρωσυνθήκες και η έξοδος από το «λάκκο των λεόντων» της ΕΕ, οι εθνικοποιήσεις τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο**, μπορεί να απαντήσουν στους εκβιασμούς και να ανοίξουν τον δρόμο για φιλολαϊκή έξοδο από την κρίση.

Οι μαχόμενες δυνάμεις της Αριστεράς και του κινήματος πρέπει να συντονίσουν τις δυνάμεις τους και να καλέσουν τους εργαζομένους, το λαό και τη νεολαία **να ορθώσουν ένα μεγάλο κίνημα ενάντια στην συμφωνία, τους εκβιασμούς της ΕΕ και της ΕΚΤ και την κυβερνητική πολιτική του συμβιβασμού που οδηγεί στην υποταγή.** Για να επιβληθούν “μονομερώς” εδώ και τώρα οι στόχοι του εργατικού και λαϊκού κινήματος.

-**Να πούμε όχι σε αυτή την απαράδεκτη και ταπεινωτική «συμφωνία».**

-**Να γεμίσουμε τους δρόμους και τις πλατείες απαιτώντας αυτά για τα οποία αγωνιστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή την πλήρη ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, το τέλος της επιτροπείας και τη διαγραφή του χρέους.**

- **Να κλιμακώσουμε την πάλη για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας, για την επαναφορά όλων των εργατικών δικαιωμάτων, για την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων (ΕΡΤ, καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες κλπ), για την ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων, για την ανατροπή των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών, για την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων.**

- **Να διαλέξουμε και να επιβάλουμε με τους αγώνες μας τον άλλο δρόμο, το δρόμο της ρήξης το ευρώ την ΕΕ, και τις πολιτικές του κεφαλαίου, το δρόμο της και της ελπίδας και της αντικαπιταλιστικής ανατροπής.**

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ στις συγκεντρώσεις και τις πλατείες.