



Τις τελευταίες μέρες ο βουλευτής της ΝΔ Κ. Μπογδάνος έχει εξαπολύσει **μια πραγματική εκστρατεία φήμωσης** των δημοσιογράφων και της ελευθερίας έκφρασης.

Την απαράδεκτη αθλιότητα να επιτεθεί στην Ε. Κουμάντου γιατί απλά κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook και να ζητήσει την απόλυσή της ουσιαστικά από τον Αθήνα 9,84, ακολούθησαν οι απειλές ενάντια στον Ν. Μπογιόπουλο, για το οποίο κατά τα φαινόμενα κρατάει φάκελο, εναντίον της Μ. Δεναξά που δημοσιογραφέι στο Παρίσι και κατόπιν ενάντια στην Ε. Ακρίτα.

Ο Μπογδάνος λειτουργεί σαν λαγός για να χτυπηθεί η ελευθεροτυπία, σε μια εποχή που η χειραγώγηση των ΜΜΕ και της ενημέρωσης είναι βασική πλευρά της κυβερνητικής πολιτικής, όπως φάνηκε με τη λίστα Πέτσα. Προφανώς το είδος της δημοσιογραφίας που ανέχεται ο Μπογδάνος είναι αυτό που τον ανέδειξε. Τόσο αντικειμενική όσο ο ίδιος, που τη μια μέρα ήταν δημοσιογραφικό φερέφωνο της ΝΔ και την άλλη στέλεχος της.

Το γεγονός ότι δεν περιορίστηκε στις απειλές σε δημοσιογράφους, αλλά προχώρησε σε μήνυση στον Σπ. Δαπέργολα από το Ρουβίκωνα για ανάρτηση στο τουίτερ, για την οποία η αστυνομία έσπευσε να τον συλλάβει και ότι απειλεί για το ίδιο τον γραμματέα της ΟΕΝΓΕ Π. Παπανικολάου, στέλεχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΝΑΡ, **δείχνει το μέγεθος της απειλής για την ελευθερία της έκφρασης, με πλάτες φυσικά της αστυνομίας και της κυβέρνησης.**

Η απειλή για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης **δεν πρέπει να υποτιμηθεί** επειδή προέρχεται από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ένα βουλευτή που η παρουσία του περιορίζεται στο εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα μίσους και τη συμπόρευση με φασίστες, όπως έδειξε η παρουσία του παρέα με τον υπόδικο Κασιδιάρη σε μάζωξη ακροδεξιών. Για αυτή του τη στάση στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, η ΝΔ τον είχε αποκηρύξει δηλώνοντας, πριν ενάμιση χρόνο, πως εκφράζει συμπεριφορές ξένες προς αυτή, ενώ είχε προηγηθεί δυο χρόνια πριν η αποπομπή του από το ΣΚΑΪ για “ανάρμοστες” εκφράσεις. Σήμερα που ο κρατικός αυταρχισμός βρίσκεται σε παρόξυνση για να περάσει την αντιλαϊκή πολιτική ΝΔ και ΕΕ, η κυβέρνηση και τα στηρίγματά της **αξιοποιούν και δίνουν βήμα** στον Μπογδάνο, τη φασίζουσα

ρητορική του και τις απειλές του, με την αστυνομία να σπεύδει να τις υλοποιεί. **Συνδέεται άμεσα** με τον αντιδραστικό νόμο Χρυσοχοΐδη και την ακραία αστυνομική καταστολή αυτές τις μέρες, ειδικά απέναντι στη νεολαία.

Είναι αυτονόητη για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ η αλληλεγγύη στους δημοσιογράφους που απειλούνται γιατί αρνούνται να αυτολογοκριθούν, αλλά και σε όσους απειλούνται γιατί έχουν δημόσιο λόγο στο ίντερνετ. Αυτονόητη είναι επίσης η αποδοκιμασία της ακραίας επιχείρησης να χτυπηθεί η ελευθερία του τύπου και έκφρασης και της στήριξης που έχει από κυβέρνηση, κράτος και κατεστημένα ΜΜΕ. Να μην σωπάσουν και να μην υποτιμήσουν την απειλή τα σωματεία και οι φορείς του λαϊκού -εργατικού κινήματος, οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, κάθε δημοκρατική συνείδηση. Χρειάζεται αγώνας για την υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιώματα, πάλι ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η ΝΔ χτυπώντας τις ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού, των εργαζομένων και της νεολαίας.