



Κάτω τα χέρια από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς!

Η **ΑΝΤΑΡΣΥΑ** χαιρετίζει τις **δεκάδες καταλήψεις σχολείων που ξεσπούν μαζικά σε όλη την χώρα**. Με το που ξεκίνησε η χρονιά χιλιάδες μαθητές είδαν πολύ καλά την αθλιότητα που τους “εξασφάλισε” η κυβέρνηση της ΝΔ με την πολιτική της. Τμήματα των 25 και πάνω μαθητών, όπως άλλωστε νομοθέτησε το υπουργείο παιδείας μέσα στην πανδημία, τελείως ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής καθώς κυβέρνηση και δήμου δεν προσέλαβαν, αλλά και απέλυσαν καθαρίστριες.

Χιλιάδες κενές θέσεις εκπαιδευτικών, ή άλλοι που καλούνται με τρίμηνες συμβάσεις για να υπηρετήσουν την αθλιότητα της τηλεκαίδευσης. Αλλαγές που μετατρέπουν το σχολείο σε εξεταστικό κάτεργο και πετάνε έξω απ’ την εκπαίδευση ιδίως τα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα.

Την ίδια στιγμή μεθοδεύουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω κάμερας, μια καρικατούρα σχολείου, που καταργεί στην πράξη το δικαίωμα στην εκπαίδευση, κυρίως για τα λαϊκά στρώματα. Αυτό θα είναι το πρόσχημα για μην καλυφθούν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών που οδηγούν σε υπολειπουργία πολλά σχολεία. Και στο βάθος του δρόμου την νεολαία την περιμένει η στράτευση στα 18 και η αύξηση της θητείας.

Αυτό το ζοφερό μέλλον είναι λογικό ότι θα προκαλέσει την αντίδραση της νέας γενιάς!

Η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της επιδιώκουν από την αρχή να συκοφαντήσουν τους μαθητές ταυτίζοντας τις καταλήψεις με τους “ψεκασμένους”, να πείσουν πως ότι ζητούν οι μαθητές είναι “να μην φοράνε μάσκα”. Δεν βολεύει να αναμετρηθούν με τις ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των μαθητών, το παλλαϊκό αίτημα “15 μαθητές” στην τάξη, την πρόσληψη καθαριστριών και εκπαιδευτικών με σταθερές και αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, την κατάργηση των αντιδραστικών νόμων Κεραμέως, το δικαίωμά τους στην μόρφωση, την δουλειά, μια ελεύθερη και αξιοπρεπή ζωή.

Και παράλληλα επιστρατεύτηκε από την πρώτη μέρα η βία, η αστυνομία και οι εισαγγελείς.. Είναι βαθιά νυχτωμένοι αν πιστεύουν ότι έτσι θα σταματήσουν την νεολαία.

Η **ΑΝΤΑΡΣΥΑ** θα παλέψει για να δυναμώσουν οι αγώνες των μαθητών και της νεολαίας. Να γενικευτούν και να κλιμακωθούν οι καταλήψεις.

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! 15 μαθητές ανά τάξη! Προσλήψεις με σταθερές σχέσεις και αξιοπρεπείς μισθούς των αναγκαίων εκπαιδευτικών, ξεκινώντας με την απορρόφηση των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Προσλήψεις καθαριστριών για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής. Κάτω ο νόμος Κεραμέως, όχι στην τράπεζα θεμάτων και τους ταξικούς φραγμούς, όχι στο σχολείο εξεταστικό κάτεργο. Όχι στην στράτευση στα 18 και στην αύξηση του χρόνου της θητείας. Όχι στην στοχοποίηση της νεολαίας από την κυβέρνηση.

