



Την Δευτέρα 27/3 έρχεται στην Αμαλιάδα να εγκαινιάσει το Μουσείο Μπελογιάννη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση αυτή είναι μια καθαρά πολιτική εκδήλωση όπως ήταν και στο Σκοπευτήριο Καισαριανής και σαν τέτοια πρέπει να την αξιολογήσουμε και να την αντιμετωπίσουμε.

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, θα απευθύνει χαιρετισμό για άλλη μια φορά χωρίς ίχνος ντροπής, δηλώνοντας πως τιμά τους αγωνιστές της Αντίστασης. Επικαλέστηκε μάλιστα μια φράση ότι «ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο» για να καταλήξει λέγοντας πως ως κυβέρνηση ακολουθεί τον ίδιο δρόμο.

Το Μουσείο Νίκος Μπελογιάννης είναι το μέσο και η δικαιολογία για άλλη μια φτηνή πολιτική εξαπάτηση όλων μας.

Γιατί οι αγώνες και οι θυσίες του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του ήταν πολιτικοί αγώνες, δεν ήταν γιορτούλα, παράτες και δεξιώσεις.

Έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ευρωμνημονιακής καπιταλιστικής βαρβαρότητας, ενάμισι χρόνο μετά την πραξικοπηματική ακύρωση του λαϊκού ΟΧΙ και την υπογραφή του 3ου μνημονίου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ (με τις ψήφους και των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Ποτάμι), να «τιμήσει» τα εξήντα πέντε χρόνια από την εκτέλεση ενός κομμουνιστή ήρωα. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Μπελογιάννη και των συντρόφων του αν μπορούσε να δει το τι θα γίνει την Δευτέρα 27/3.

Εμείς τον κομμουνιστή Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του και σήμερα και πάντα θα τιμάμε με αγώνες.

Καλούμε όλες τις μαχόμενες δυνάμεις του εργατικού λαϊκού κινήματος και της Αριστεράς, όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τη νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, να μπούμε όλοι μαζί στον αγώνα για να τιμήσουμε τις θυσίες των ηρώων κομμουνιστών. Με δουλειά αποκάλυψης και προετοιμασίας, με απεργίες, καταλήψεις και πολύπλευρο αγώνα διαρκείας.

Με συσπείρωση δυνάμεων για τη συνολική αντικαπιταλιστική ανατροπή της αντεργατικής εκστρατείας του κεφαλαίου. Για να ανοίξει ο δρόμος για την αντικαπιταλιστική επανάσταση, για μια κοινωνία που ο πλούτος και η εξουσία θα είναι στα χέρια των εργαζομένων. Έτσι όπως την φανταζόταν και πάλευε ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοι του.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, μπροστά στην προώθηση της πολιτικής τους με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις δεν έχουν κανένα πολιτικό και ηθικό ενδιαφέρον. Αφήστε ήσυχους αυτούς που πάλεψαν και έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία, το διώξιμο των κατακτητών, την εθνική κυριαρχία, την λαϊκή εξουσία.

ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥΣ

Με μια αντιλαϊκή κυβέρνηση και την επικράτηση της διαχειριστικής λογικής του ΣΥΡΙΖΑ, η επίθεση του

συστήματος έχει προχωρήσει, έχουν επιτύχει βαριά κοινωνικά – οικονομικά αλλά και πολιτικά πλήγματα κατά των εργαζομένων, αλλά δεν έχουν πετύχει μια στρατηγική ήττα του εργατικού κινήματος.

Παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς που έχουν βαθύνει, υπάρχει η δυνατότητα απάντησης σε αυτή τηναπειλή, με μια στροφή, με μια τομή του εργατικού κινήματος και της Αριστεράς στη βαθύτερη ανασύνταξη και αντεπίθεση με όρους αντικαπιταλιστικής ρήξης και ανατροπής της κανιβαλικής επιδρομής.

Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει ήδη περάσει στη σφαίρα της αστικής πολιτικής και η μετατροπή του σε συστημικό κόμμα, μέσα και από τη διαχείριση της κυρίαρχης πολιτικής και του αστικού κράτους, είναι ανεπίστρεπτη.

Ωστόσο, υπάρχει αρκετός κόσμος που “φωνάζει” ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Πέρα από τη γενική απογοήτευση, ένα πρωτοπόρο δυναμικό εκφράζει την αποστροφή του στις “συνήθειες” μορφές πάλης, στις ξεπουλημένες ηγεσίες, στο περιεχόμενο των αιτημάτων που διαπραγματεύονται την εξαθλίωση ή κοινοβουλευτικοποιούν τον εργατικό αγώνα και δεν βάζουν όρους διεκδίκησης, ρήξης, χειραφέτησης και ανατροπής.

Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΖΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ.

ΖΟΥΝ σαν αγωνιστές λαϊκοί ήρωες και όχι σαν παλιάτσοι, όπως θέλουν να τους καταστήσουν ο πρωθυπουργός και αυτοί που τον συνοδεύουν.

Πύργος 22-03-2017

ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΕΕΚ - ΛΑΕ