

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΑΜΕ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ, ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ, ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ, ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ, ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ - ΓΙΑ ΚΑΦΕ, ΓΙΑ ΟΥΖΑ, ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ, ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΠΙ, ΓΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΚΙ, ΓΙΑ ΜΠΑΛΙΤΣΑ.

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΑΣ, ΤΗ ΦΙΛΗ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ, ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ, ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΞΑΔΕΡΦΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ΚΑΙΡΟ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ.

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ

ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΜΕ ΤΟΝ ΚΗΠΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΑΣ, ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΙΣΕΙ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ, ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΨΙΑ ΜΑΣ.

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ



Η Κυριακή είναι δική μας. Είναι η μέρα που οι εργαζόμενοι αφιερώνουμε στην προσωπική μας ξεκούραση, στους ερωτικούς συντρόφους μας, στα παιδιά μας, στους φίλους μας. Είναι η μέρα που πάμε στο γήπεδο, στην ταβέρνα, στο καφενείο· είναι η μέρα που πάμε εκδρομή.

Η Κυριακή είναι η μέρα μας. Δεν είναι η μέρα του αφεντικού, δεν είναι μέρα δουλειάς. Γι' αυτά αρκούν (και πολλές είναι) οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας.

Οι εργαζόμενοι στις Εκδόσεις των Συναδέλφων ΔΕΝ δουλεύουμε τις Κυριακές. Καμιά «εορταστική περίοδος», καμιά «ανάγκη της αγοράς» δεν θα μας κάνει να αλλάξουμε γνώμη.

Άλλωστε δεν είναι ότι οι κάτοικοι αυτής της χώρας έχουν λεφτά που τους τρέχουν από τα πατζάκια και δεν βρίσκουν ανοιχτά μαγαζιά για να ψωνίσουν. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει... Η αφραγκία πάει σύννεφο και τα μαγαζιά, όσες ώρες κι αν μείνουν ανοιχτά, βαράνε μύγες.

Γι' αυτό κρατάμε κλειστό το βιβλιοπωλείο μας όλες τις Κυριακές, εκτός από τη **ΜΙΑ** και **ΜΟΝΑΔΙΚΗ** που έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες να είναι ανοιχτά τα καταστήματα και να εργάζονται οι εμποροϋπάλληλοι - την Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα. Επειδή οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δουλεύουν τη συγκεκριμένη Κυριακή, έχουν αργία στις 2 Ιανουαρίου.

Φέτος αυτή η Κυριακή είναι η 20ή Δεκεμβρίου και **σας καλούμε να το γλεντήσουμε με φαγητό, ποτό και μουσική στο βιβλιοπωλείο μας στην Καλλιδρομίου 30 στα Εξάρχεια, από τις 11.30 το πρωί και μετά.**

Τις υπόλοιπες Κυριακές που κυβέρνηση και αφεντικά θέλουν να ανοίξουν τα μαγαζιά, εμείς απεργούμε.

Εσείς, θα βγείτε για ψώνια;