



Το Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγγύης που διοργανώθηκε στις αρχές Απρίλη υπήρξε η πρώτη αυτοοργανωμένη «από τα κάτω» μαχητική πράξη (μετά την εκλογική ανατροπή της μνημονιακής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στις 25 Γενάρη) που έσπασε την πολιτική αμηχανία και τη στάση αναμονής που προκλήθηκε από την άνοδο στην εξουσία μιας «κυβέρνησης της αριστεράς».

Αυτή η πράξη, ήταν επιτυχής και ήταν μόνο η αρχή. Βασικός στόχος παραμένει η διεύρυνση και η διάχυση της ιδέας της αυτοοργάνωσης όλων των μαχητικών στοιχείων του κινήματος και ο μεταξύ τους συντονισμός για μια ζωή με αξιοπρέπεια μέχρι την τελική νίκη των εργατικών και κοινωνικών αγώνων.

Το Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγγύης, για πρώτη φορά έφερε κοντά τόσους πολλούς και διαφορετικούς αγώνες, αναιρώντας στην πράξη τους τεχνητούς διαχωρισμούς που καλλιέργησε επί δεκαετίες η εξουσία τόσο μεταξύ διαφορετικών κλάδων εργαζομένων όσο και ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Ουσιαστικά, η σύνθεση των κινηματικών συλλογικοτήτων του Καραβανιού και τα προτάγματά του, εξέπεμψαν ένα βασικό μήνυμα τόσο προς το κράτος όσο και προς τους εκπροσώπους του κεφαλαίου: Η λογική της πολιτικής ανάθεσης και του «τέλους της ιστορίας» δεν έχουν θέση στη λειτουργία των κινημάτων και των αδιαμεσολάβητων αγώνων. Όσο θα παραμένουν αδικαίωτοι οι πόθοι της τάξης μας και ανεκπλήρωτα τα αιτήματα των αγωνιζόμενων, τόσο περισσότερο θα είναι αναγκαίο το πέρασμα σε μια νέα φάση ριζοσπαστικής έκφρασης, αδιαμεσολάβητης δράσης και συντονισμού των κινημάτων.

Με αιχμή του δόρατος τον αγώνα των εργατών της ΒιοΜε να κρατήσουν στα χέρια τους το εργοστάσιο και να το λειτουργήσουν οι ίδιοι, χωρίς αφεντικά, και τον αυτοδιευθυνόμενο αγώνα της Ελεύθερης ΕΡΤ3 και πολλών περιφερειακών ΕΡΑ να μην επιτρέψουν να τους αφαιρεθεί η αυτοδιαχείριση που κατέκτησαν με τον αγώνα τους δύο χρόνια τώρα, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, μαζί με τους καθηγητές σε διαθεσιμότητα, τους σχολικούς φύλακες, τους εργαζόμενους στο τιμμέντα Χαλκίδας, τις καθαρίστριες του Υπ.Οικ. και δεκάδες άλλους εργαζόμενους, άνεργους και φοιτητές, στον κοινό αγώνα για ζωή και αξιοπρέπεια, ενάντια στην ανεργία, την φτώχεια και την εξαθλίωση που μας επιβάλλει το κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο, με τα πολυύμνα μνημόνια και τα μέτρα που μας φορτώνουν στην πλάτη για τη σωτηρία των τραπεζών και την ικανοποίηση της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.

Οι κοινωνικές και εργατικές ανάγκες είναι αδιαπραγμάτευτες! Για αυτό καλούμε όλους τους συνεχιζόμενους αγώνες, όλους τους εργάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα κοινωνικά κινήματα, τις εργατικές συλλογικότητες και κάθε αγωνιστή να συμμετάσχουν στην πρώτη συνέλευση για τον συντονισμό των αγώνων στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα, ξεκινώντας με την κοινή διοργάνωση της απεργίας της Πρωτομαγιάς, πέρα κι έξω από τις λογικές της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, που ο χρόνος απέδειξε πως ούτε θέλει ούτε και μπορεί να υποστηρίξει τις εργατικές και κοινωνικές διεκδικήσεις.

Συντασσόμενοι με το αίτημα για “γη και ελευθερία” και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, απευθύνουμε ιδιαίτερο κάλεσμα προς όλες τις Επιτροπές της Χαλκιδικής κατά της εξόρυξης χρυσού και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον αγώνα τους να συμμετάσχουν στην ανοιχτή συνέλευση.

Η συνέλευση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 27/04, 19:00,
στο μεγάλο στούντιο της ΕΡΤ3 στην Λεωφόρο Στρατού.

Να είμαστε όλοι εκεί!

**Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης & Στήριξης
του αγώνα των εργατών της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής (Θεσσαλονίκη)**