



Η εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων και η υποβάθμιση της δασοπροστασίας ευθύνονται για τις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Την τελευταία εβδομάδα βιώνουμε μια ανείπωτη καταστροφή στη χώρα, με μέτωπα πυρκαγιάς που καίνε για 5 μέρες ανεξέλεγκτα! Οι καταστροφικές φωτιές αφήνουν πίσω τους δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, χιλιάδες καμένα ζώα, κατεστραμμένα οικοσυστήματα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και καταστροφές κατοικιών και εργασιακών χώρων, μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες. Θρηνούμε ήδη έναν εθελοντή πυροσβέστη, άνθρωποι μεταφέρονται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς σπίτια και δεν ξέρουν πώς θα επιβιώσουν την επομένη της καταστροφής. Η έκταση και η ένταση των πυρκαγιών που ξεσπούν σε όλη την χώρα, η επαναληπτικότητά τους και οι καταστροφικές τους συνέπειες αποτελούν ακόμη ένα έγκλημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής που υπηρετεί.

Η κατάσταση αυτή δυστυχώς, **δεν ξαφνιάζει**. Δεν είναι κάτι νέο, κάτι απρόσμενο, κάτι τυχαίο. Είναι συνέπεια της πολιτικής που έχουν επιβάλει όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις -μαζί και η σημερινή- οι περιφέρειες και οι δήμοι, ακολουθώντας τις επιταγές της ΕΕ, με περικοπές σε προσωπικό και κονδύλια για **φροντίδα της φύσης, πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών**, αδιαφορώντας για την προστασία, του ευρύτερου περιβάλλοντος, των δασών, της πανίδας, των συνθηκών ζωής στις πόλεις.



Η πολιτική της κυβέρνησης και σε αυτό το θέμα ακολουθεί το μοτίβο με το οποίο έχει κινηθεί και στο μέτωπο της πανδημίας. Η διαχείριση της πανδημίας με «ατομική ευθύνη», lockdown, πρόστιμα και επικοινωνιακή πολιτική βρίσκει το ανάλογο της στη διαφήμιση της λειτουργίας του 112 με γρήγορες εκκενώσεις οικισμών/χωριών και στην αντίστοιχη «ατομική ευθύνη» απέναντι στις πυρκαγιές.

Η κατάσταση αυτή **εξοργίζει**, ιδιαίτερα μετά τη φονικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας (Μάτι 2018), αλλά και τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. **Η κυβέρνηση δεν μπορεί να καυχήται πως αντιμετωπίζει επιτυχημένα τις πυρκαγιές**, τη στιγμή που έχει αφήσει τα μέτωπα να μαινόνται ανεξέλεγκτα μέχρι να καταλήξουν στην θάλασσα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το περιβάλλον και οικισμούς. Όσο συνεχίζει στην ίδια πολιτική των προκατόχων της και της ΕΕ, ψηφίζοντας αντιπεριβαλλοντικούς και δασοκτόνους νόμους, με κορυφαίο τον νόμο Χατζηδάκη, εμπορευματοποιώντας τις δασικές εκτάσεις, όπως γίνεται χαρακτηριστικά σε περιοχές που προορίζονται για εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ανοίγοντας τον δρόμο στους κάθε λογής «επενδυτές»-καταπατητές ότι μπορούν να τσιμεντοποιήσουν περιοχές NATURA, όσο συνεχίζει στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα των περικοπών σε κάθε δημόσια δομή, τα τραγικά αυτά αποτελέσματα θα είναι αναπόφευκτα.

Βιώνουμε το **αποτέλεσμα των καταστροφικών επιπτώσεων της ασύδοτης κερδοφορίας του κεφαλαίου πάνω στη φύση, στο περιβάλλον και τις ζωές των κατοίκων**. Η γνώση δε, των νέων κλιματολογικών δεδομένων, αυξάνουν την ευθύνη των κυβερνήσεων και του κρατικού μηχανισμού. Ούτε οι ακραίες συνθήκες καύσωνα, ούτε οι εμπρησμοί, ούτε η συσσώρευση καύσιμης ύλης από τα αποτελέσματα της χειμωνιάτικης «Μήδειας» δεν ήταν «απρόβλεπτα» γεγονότα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι έκαναν και τι κάνουν οι αρμόδιοι φορείς και η πολιτεία με βάση και τα νέα δεδομένα έντασης της κλιματικής κρίσης;

• **Περιορίζονται** στα αδιέξοδα σχέδια της πολιτικής προστασίας, τα οποία οριστικοποιούνται σε συνεργασία με τις περιφέρειες, χωρίς να συνιστούν κάποια ουσιαστική παρέμβαση για την πρόληψη και προστασία των δασών από την εμφάνιση πυρκαγιών. Ενώ, απαιτείται πρόληψη με καθαρισμό των δασών, διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων, κ.α. που δεν αποτελούν εποχικό ζήτημα, αλλά χρειάζονται συνεχή μέριμνα και ειδικευμένη επιστημονική στήριξη δασολόγων και κατάλληλου προσωπικού.

• **Επιμένουν** στην πολιτική υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των δασαρχείων και δασικών υπηρεσιών, της πυροσβεστικής, των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών, χωρίς να έχουν προχωρήσει σε **μόνιμες προσλήψεις όλου του απαραίτητου προσωπικού**.

• **Συνεχίζουν** να δίνουν ψίχουλα για καθαρισμούς και προστασία των δασών, για δαπάνες πυροπροστασίας, δημιουργίας δικτύων πυρανίχνευσης, πυροφυλακίων, καθαρισμού χορτολιβαδικών εκτάσεων, αγροτικών δρόμων και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών.

• Θυμούνται την κλιματική κρίση μόνο για να συζητήσουν επενδύσεις «πράσινης» ανάπτυξης, ιδιωτικοποίησης της ενέργειας ή τσιμεντοποίησης της φύσης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ο ηθικός αυτουργός της καταστροφής της φύσης, με τη δήλωση **«έτσι κι αλλιώς το δάσος θα καεί»!**

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια για την αγορά των νέων Rafale και 120 εκ. για αποζημίωση στην Aegean, αντί για πυροσβεστικά εναέρια μέσα, κάνει **προσλήψεις χιλιάδων αστυνομικών αντί πυροσβεστών**, αγοράζει αύρες και περιπολικά αντί σύγχρονα πυροσβεστικά μέσα και εξοπλισμό. Για την πυρόσβεση απομένουν **απαρχαιωμένα αεροσκάφη και οχήματα της πυροσβεστικής**, που προσπαθούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό έργο της πυρόσβεσης, με τις ηρωικές προσπάθειες του λιγοστού προσωπικού της.

Είναι ενδεικτικό αυτό που συνέβη στις 3/8 στην περιοχή της **Βαρυμπόμπης, όπου χρησιμοποιήθηκαν 900 αστυνομικοί και μόλις 520 πυροσβέστες**, με το επιχειρησιακό βάρος, ως είναι επόμενο, να πέφτει σε αυτό που έκαναν οι αστυνομικοί, την εκκένωση και όχι στην κατάσβεση, με δραματικές τις συνέπειες της καταστροφικής επέκτασής της. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις στα ίδια σημεία οφείλονται στην έλλειψη επίγειων μέσων και πυροσβεστών που είναι οι μόνοι που μπορούν να επιχειρήσουν για την πλήρη κατάσβεση μιας πυρκαγιάς.

Η στήριξη με κάθε μέσο και με ουσιαστικά μέτρα των ανθρώπων που επλήγησαν είναι επιτακτική ανάγκη και όχι ευκαιρία για επικοινωνιακή μικροπολιτική πασαρέλα. Για αυτό το λόγο απαιτούνται άμεσα μέτρα στέγασης και φροντίδας των ανθρώπων που έχουν χάσει τα σπίτια τους και άμεσα μέτρα πλήρους αποζημίωσης των πληγέντων, και ειδικής υποστήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων που βλέπουν το βίος τους να καταστρέφεται.

Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών και η προστασία του περιβάλλοντος, στο έδαφος μάλιστα μιας ραγδαίας κλιματικής κρίσης που εντείνεται χρόνο με το χρόνο, δεν μπορεί να αφηθεί στα χέρια των κυβερνήσεων και του αστικού κράτους που συνεχίζουν να βλέπουν ως περιττό έξοδο της προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι δηλώσεις περί «ατομικής ευθύνης» του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών παραγόντων, σηματοδοτούν τον αντιδραστικό και βαθιά αντιλαϊκό και αντιπεριβαλλοντικό χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης και της κρατικής διαχείρισης.

Να παλέψουμε εδώ και τώρα για ανατροπή αυτής της περιβαλλοντοκτόνας πολιτικής και της κυβέρνησης, για την λήψη μέτρων προστασίας και πραγματικής αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Ο αγωνιζόμενος λαός, οι φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος και οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται θα πρέπει να βγουν μπροστά σε ένα διαρκή αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Η φύση δεν μπορεί να θεωρείται πεδίο κερδοφορίας, πρέπει να προστατευτεί τώρα πριν η ζωή

μας γίνει αβίωτη στις πόλεις και τα χωριά.

Ως αριστερές ριζοσπαστικές αντικαπιταλιστικές κινήσεις περιφερειών και δήμων στεκόμαστε στο πλευρό των πληγέντων διεκδικώντας άμεσα:

- Να παρασχεθεί άμεσα στέγη και τροφή, με πλήρη έξοδα του κράτους και των Περιφερειών, για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.
- Πλήρη και άμεση αποζημίωση των πληγέντων, καθώς και των καταστροφών σε αγροτική και ζωϊκή παραγωγή. Άμεση ενίσχυση από το κράτος για όσο διαρκούν οι συνέπειες των καταστροφών.
- Ολοκληρωμένη διαχείριση και συνολική προστασία των δασών, με αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για έργα δασοπροστασίας. Ανασυγκρότηση της Δασικής Υπηρεσίας και Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης, χωριστού από την Πυροσβεστική, στελεχωμένου με όλες τις επιστημονικές ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τη φροντίδα των δασών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Η δασοπυρόσβεση δεν είναι θέμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
- Η πυροπροστασία είναι κοινωνικό αγαθό, ούτε σκέψη για ιδιωτικοποίηση. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις δασικές υπηρεσίες. Ανανέωση του εξοπλισμού της πυροσβεστικής, ειδικά σε οχήματα. Αποστρατιωτικοποίηση του πυροσβεστικού σώματος.
- Ενίσχυση των υπηρεσιών των δήμων και των περιφερειών με τα απαραίτητα μέσα και επαρκές μόνιμο προσωπικό για τον καθαρισμό-επιτήρηση- προστασία αλσών και δασών και σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων Δήμων, Περιφερειών, Δασαρχείων.
- Δαπάνες για την πυροπροστασία και τις κοινωνικές ανάγκες, όχι για τα αιματηρά πλεονάσματα και τους εξοπλισμούς – διαγραφή του χρέους. Να σταματήσει το τσεκούρωμα στις δαπάνες για τη δασοπροστασία στο όνομα των μνημονιακών συμφωνιών, της δημοσιονομικής «πειθαρχίας» και των διάφορων μέτρων της ΕΕ.
- Καμία αλλαγή χρήσης γης στις καμένες δασικές περιοχές. Να προστατευθούν από τα οικιστικά, επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα. Πλήρης προστασία της αναγέννησης του δάσους και προγράμματα αναδάσωσης όπου απαιτείται, από το δημόσιο με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο.
- Να καταργηθεί ο αντιπεριβαλλοντικός νόμος Χατζηδάκη, που απειλεί τις δασικές περιοχές και τις περιοχές NATURA. Να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες και να σταματήσει η οικοδόμηση και η εκμετάλλευση γης σε δασικές περιοχές. Ούτε ένα δέντρο λιγότερο σε πόλεις και οικισμούς, προστασία του πράσινου και δημιουργία πάρκων στον αστικό ιστό.

Στηρίζουμε τις προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών, για την υπεράσπιση της ζωής, της λαϊκής περιουσίας και του περιβάλλοντος, καθώς και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης των κινηματικών συλλογικοτήτων.

Οργανώνουμε επισκέψεις για την έμπρακτη και υλική στήριξη των πληγέντων από τις κινήσεις μας.

Περιφερειακές κινήσεις

Αν. Μακεδονία-Θράκη: Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση-Ανταρσία στην Α.Μ.Θ.

Αττική: Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική- Ανταρσία σε κυβέρνηση – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.

Βόρειο Αιγαίο: Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά

Δυτική Ελλάδα: Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία: Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος: Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο

Θεσσαλία: Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή

Ιόνια: Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια

Κ. Μακεδονία: Ανταρσία - Αντικαπιταλιστική Αριστερά στην Κ. Μακεδονία

Κρήτη: Ανυπότακτη Κρήτη- Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση

Στερεά Ελλάδα: Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος: ΑΝΤΑΡΣΙΑ στο Μωριά - Συμπόρευση για την Ανατροπή

Κινήσεις σε Δήμους

Αγρίνιο: Ανυπότακτο Αγρίνιο

Αγ. Ανάργυροι-Καματερό : Ανυπότακτη Πόλη - Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση στις γειτονιές Αγ. Αναργύρων-Καματερού

Αθήνα: Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

Αθήνα: Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα - Ανταρσία σε κυβέρνηση - Ε.Ε. - Κεφάλαιο

Αιγάλεω: «Ρήγμα στα Δυτικά»

Αμπελόκηποι - Μενεμένη: Ανυπακοή στις Γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης

Βριλήσσια: Αντίσταση και Ανατροπή - Αντικαπιταλιστική Κίνηση Βριλησίων

Βύρωνα: Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα

Γλυφάδα: Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας

Ελληνικό - Αργυρούπολη : Εκτός Πλάνου - Αντικαπιταλιστική Κίνηση Ελληνικού -Αργυρούπολης

Ηλιούπολη: Μαχόμενη Ηλιούπολη Αριστερή Ανατρεπτική Κίνηση (ΜΑ.ΧΗ.)

Ηράκλειο Αττικής: Κόκκινη Ρωγμή - Αγώνας-Ρήξη-Ανατροπή στο Ηράκλειο

Θέρμη: Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής

Θεσσαλονίκη: Δύναμη Ανατροπής Θεσσαλονίκης

Ίλιον: Αριστερή Κίνηση Ιλίου (ΑΡΚΙ)

Καισαριανή: Ανυπότακτη Καισαριανή-Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση

Μαρούσι: Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Εκτός των Τειχών Μαρουσιού

Νέα Ιωνία: Εκτός Σχεδίου Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία

Νέα Σμύρνη: Μία Πόλη Ανάποδα - Αριστερή Παρέμβαση στους Δρόμους της Νέας Σμύρνης

Νεάπολη-Συκεές: «Η πόλη αλλιώς» Ενωτική, Ανατρεπτική Παρέμβαση

Νίκαια - Ρέντη: Ανταρσία στην Κοκκινιά της Προσφυγιάς και της Αντίστασης

Πάτρα: Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στη Πάτρα - Ανταρσία σε κυβέρνηση, ΕΕ, Κεφάλαιο

Περιστέρι: Αριστερή Κίνηση Περιστερίου

Πρέβεζα: Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας