



Άξιος ο μισθός του «κυρίου» χάρη Θεοχάρη, πρώην βουλευτή του Ποταμιού. Καλούμε τα αφεντικά του (το ντόπιο και διεθνές κεφάλαιο) να του κάνει αύξηση μισθού, γιατί από ό,τι δείχνει με την εμμονή του στο θέμα της ΒΙΟ.ΜΕ. «τα βγάζει τα λεφτά του».

Δείχνει και κάτι ακόμη. Αυτό που ενοχλεί πιο έντονα από ο,τιδήποτε είναι το να υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες από εργαζόμενους. Ακόμη περισσότερο όταν αυτές οι προσπάθειες έχουν μια κάποια επιτυχία. Τόσο στον τρόπο που αρχίζουμε να παίρνουμε τα πράγματα της παραγωγής στα χέρια μας όσο και η διακίνηση του προϊόντος που δεν περνά από τα «κανάλια» που έχουν δημιουργήσει τα ίδια του τα αφεντικά. Φυσικά αυτό που φοβούνται τόσο ο ίδιος όσο και αυτοί που προΐστανται είναι μην και αλλάξει ο τρόπος που παράγει και ενεργεί η κοινωνία.

Για τον λόγο αυτό ο εν λόγω «κύριος» την πρώτη φορά ενέπλεξε ατυχέστατα τους συναδέλφους της «ΕΝΚΛΩ» αλλά στην συνέχεια έδειξε τον πραγματικό του στόχο που είναι η πρόταση που βγάζουν οι εργαζόμενοι στην ΒΙΟ.ΜΕ. και τα προτάγματα που παράγονται από την καθημερινή μας εργασία.

Το κάνει χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του ως δωσίλογος (αυτοί που δίνουν λόγο σε ξένα κέντρα), φυσικά, εξαργυρώνοντας την στήριξη που τους έχουν δώσει τα αφεντικά τους (διεθνές και ντόπιο κεφάλαιο). Όπου και στηρίζονται για να δράσουν καλυπτόμενοι .

Απαντάμε προς την κοινωνία και θα θέλαμε και μια απάντηση από τον αρχηγό του κόμματος που ανήκε ο εν λόγω «κύριος», τον κύριο Θεοδωράκη. Γιατί απλούστατα ο συγκεκριμένος «κύριος» δεν είναι πολιτικός αλλά ένας τεχνοκράτης που η μόνη του αρμοδιότητα (που αναγνωρίζουμε εμείς) είναι οι συμβουλές προς τους πολιτικούς και όχι οι υποδείξεις . Τον καλούμε να φέρει παραδείγματα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί οι πολιτικές και δημοτικές αρχές όταν βλέπουν μια τέτοια κίνηση προσπαθούν να την κρατήσουν και να βγάλουν συμπεράσματα. Φέρνουμε το παράδειγμα των συναδέλφων της "Fralibe" όπου οι δημοτικές αρχές του τόπου όχι μόνο δεν εναντιώθηκαν στην προσπάθεια των εργαζομένων, αντίθετα αγόρασαν το οικόπεδο του εργοστασίου και το παραχώρησαν στους εργαζόμενους, πληρώνοντας το ρεύμα και τα λοιπά έξοδα μέχρι να βρουν τρόπο οι εργαζόμενοι να το κάνουν μόνοι τους. Αυτό αφορά νομίζουμε όλο τον πολιτικό κόσμο. Οι πολιτικοί παίρνουν τις αποφάσεις εντελώς σε πρακτικό επίπεδο και

όχι οι τεχνοκράτες. Αν το μεταφράζαμε στην λαϊκή μας παράδοση είναι, σαν τα δυο γαϊδούρια και την μια μπάλα άχυρο. Θα απαιτούσαμε από τον πολιτικό να ενεργήσει αμέσως και να βρεθεί λύση, μοιράζοντας την μπάλα στην μέση, ενώ ο τεχνοκράτης θα έκανε μια διαίρεση και επανωτές εξισώσεις για να αποδείξει το άχυρο που θα πήγαινε χαμένο (και τον παχουλό μισθό του). Αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι υπηρεσίες, του εν λόγω «κυρίου» είναι πολύ ακριβές και δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε χρήση. Άλλωστε είναι γνωστό πως αυτό προσπαθούν να μας περάσουν (πως μας είναι απαραίτητοι) αλλά δεν τους έχουμε ανάγκη για να σωθούμε και έχει αποδειχτεί επανειλημμένα, και δεν μας έχουν ανάγκη για να καταστραφούν.

Και το αποδεικνύει και το βιογραφικό του συγκεκριμένου κυρίου: «διατέλεσε αντιπρόεδρος της **Lehman Brothers, και Διευθυντής Μηχανογράφησης της Ασπίς Πρόνοια όπου ασχολήθηκε με διαχείριση συμβολαίων και προμηθειών.**»

Από όπου πέρασε έσπειρε την καταστροφή και για αυτό τον καλούμε να απαντήσει είναι, για το πώς θα πληρωθούν οι ασφαλισμένοι στην «Ασπίς» ή το πώς θα επανέλθει η χώρα από καταστροφή που μας έφερε η Lehman Brothers και ας αφήσει τις παραπλανητικές ερωτήσεις για να μην ασχολούμαστε με τα καμώματα του. Και επειδή εμείς δεν αποφεύγουμε.....

Απαντάμε λοιπόν: το νερό μας το παρέχει η κοινωνία που στέκεται δίπλα μας επί τρία χρόνια τώρα και αν μαζεύαμε ένα μπουγέλο από την κάθε οικογένεια που έχει σταθεί δίπλα μας όλο αυτό το διάστημα φτάνει για να βγουν πάρα πολλά προϊόντα. Όσο για το ρεύμα έχουμε απαντήσει και παλιότερα για το ποιο είναι το σκεπτικό μας και ότι όλες οι ενέργειές μας είναι στην κατεύθυνση της νομιμοποίησης και δεν έχουμε σκοπό να μην πληρώνουμε αλλά αντίθετα να έρχεται ο λογαριασμός στο όνομα της επιχείρησης και να πληρώνουμε κανονικά! πράγμα που δεν θέλει ο εν λόγω «κύριος» για αυτό και δεν το βάζει σαν πρόταση. Όταν λέμε κανονικά εννοούμε ότι πληρώνουμε, πράγμα που δεν κάνουν τα αφεντικά του εν λόγω «κυρίου».

Όσον αφορά το πόσα άτομα συμμετέχουν, ας ψάξει ο εν λόγω «κύριος» στο μητρώο της κοινωνικής οικονομίας για να έχει ιδία γνώμη, και να μην κάνει τράκα πληροφόρηση από ανυπόστατες πηγές. Ας κάνει μια δουλειά καλά επιτέλους, που να αξίζει και τον κρατικό μισθό του. Πρέπει να ξέρει πως μέσα στον χώρο λειτουργεί σταθμός μεταφόρτωσης υλικών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες, και Εργατικό Ιατρείο όπου δημιουργήθηκε με την συμβολή του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης και της ΒΙΟ.ΜΕ. για να καλύψει ανάγκες τόσο των ανασφάλιστων εργαζομένων όσο και της κοινωνίας που περικλείει το εργοστάσιο. Όταν κάνουν μια πρόταση για κλείσιμο της προσπάθειας των εργαζομένων να ξέρουν ότι θα βρουν απέναντί τους την κοινωνία που έχει στηρίξει τις δομές αυτές .

Ζητάμε και από τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη να απαντήσει στα ερωτήματα για να αποδείξει "το καινούριο" που επικαλείται ότι αντιπροσωπεύει. Ποιό ακριβώς είναι το καινούριο;

Η απαγόρευση της κοινωνίας να απαιτεί λύση στα προβλήματα της συμμετέχοντας; Η απαίτηση να κλείνουν μονάδες παραγωγής γιατί δεν το εγκρίνουν τα αφεντικά μας; Και ποιοι ακριβώς θα δίνουν την λύση στην ανεργία όταν θα συμμετέχει ή θα αναλάβει την κυβέρνηση; Αν θέλει να μας πει (προτού ζητήσει την ψήφο μας) την πρότασή του για την ανεργία. Δεν φανταζόμαστε να πει αφηρημένα ότι στοχεύει σε επενδύσεις όπως έλεγαν και οι προκάτοχοί του και έκαμαν φιέστες όταν επενδύθηκαν μόλις τρία εκατομμύρια σε φαρμακοβιομηχανία. Δεν φανταζόμαστε να πει ότι στοχεύει στις επενδύσεις διεθνές κεφαλαίου καταστρέφοντας την αξία της εργατικής δύναμης. Γιατί αν στοχεύει σε όλα αυτά να μας το πει για να πάρει την πεπατημένη των παλαιών πολιτικών και να πάει στο καλό πριν τον στείλουμε ακόμη παραπέρα.

Επίσης απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει λύση στην λειτουργία του εργοστασίου άμεσα για να

πάψουν να έχουν λόγο τα φερέφωνα του κεφαλαίου.

Ζητάμε από τις οργανώσεις αλληλέγγυας οικονομίας, από κάθε εμπλεκόμενο στην κοινωνική και συνεργατική οικονομία, από εγχειρήματα συνεργατισμού και από όλους αυτούς που επί τρία χρόνια τώρα, επικαλούνται ότι βρίσκονται δίπλα στην προσπάθεια των εργαζομένων στην ΒΙΟ.ΜΕ. να στηρίξουν την προσπάθεια μας και όχι μόνο αυτό, αλλά να απαντήσουν με σκληρό τρόπο στην εμμονή του εν λόγω «κυρίου» και να τον στείλουν μια και καλή από εκεί που έχει έρθει.

Αγωνιστικά

οι εργαζόμενοι στην ΒΙΟ.ΜΕ.