



Δημόσιες ευχαριστίες του όμιλου Πουκαμισά για κυριακάτικη εργασία και ερωτήματα που γεννιούνται

### **Σύλλογος Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών -ΣΕΦΚ**

Ο όμιλος Πουκαμισά ανακοίνωσε, πριν λίγες μέρες, δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ευχαριστίες του προς μαθητές και καθηγητές για την συμμετοχή τους στην Προσομοίωση Προφορικών Πανελλαδικών Εξετάσεων που πραγματοποίησε πανελλαδικά. Ανακοίνωσε μάλιστα και των αριθμό των καθηγητών που πήραν μέρος ως εξεταστές στις προσομοιώσεις. Είναι γνωστό ότι τα διαγωνίσματα και οι προσομοιώσεις γίνονται σε όλα τα φροντιστήρια της αλυσίδας τις Κυριακές!

**Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 219434/Α5/ΦΕΚ Β'4212/27-12-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, τα φροντιστήρια είναι κλειστά τις Κυριακές και οι καθηγητές δεν πρέπει να βρίσκονται εντός του χώρου εργασίας τους ούτε να εργάζονται.** Προκαλούνται λοιπόν, αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα αυτό το, πολυδιαφημισμένο από τον όμιλο(!) γεγονός.

**Κάτω από ποιο νομικό πλαίσιο οι φροντιστηριακές μονάδες ήταν ανοιχτές, με τους καθηγητές να εργάζονται την Κυριακή;**

**Οι εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι και δηλωμένοι για την εργασία τους εκείνη την ημέρα;**

**Οι εργαζόμενοι πληρώθηκαν για την εργασία τους εκείνη την Κυριακή και αν ναι με ποιο τρόπο και πόσο;**

Μήπως ο Όμιλος Πουκαμισά, παίρνοντας θάρρος από τις διατάξεις στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη για την Κυριακάτικη εργασία, αποφάσισε να τεστάρει τις δυνατότητες που αυτό του δίνει στην πράξη, πριν αυτό ακόμα κατατεθεί στην Βουλή;

Πλέον, παρά το γεγονός ότι είναι παράνομο, φαίνεται ότι στον όμιλο καθιερώνεται σταδιακά η εργασία των καθηγητών τις Κυριακές, είτε με την μορφή των εξετάσεων είτε με τη μορφή των επιτηρήσεων. Μάλιστα δεν διστάζουν να βγάλουν δημόσιες ανακοινώσεις στις οποίες υπερηφανεύονται για την καταστρατήγηση, στην ουσία, του νόμου! **Αναδεικνύεται ότι η κυριακάτικη αργία, όχι απλά θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους, αλλά χρησιμοποιείται και ως διαφημιστικό ατού για την προσέλκυση μαθητών.**

**Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε κανένα λόγο να δεχτούμε παραβιάσεις των εργασιακών μας δικαιωμάτων ούτε την ολοένα και εντονότερη εντατικοποίηση της δουλειάς μας με, ισχνές ή μηδαμινές απολαβές. Το σωματείο μας, η συλλογική μας δύναμη, είναι εδώ για να αναδεικνύει τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και να μπλοκάρει τέτοιες αντεργατικές πρακτικές.**