

**ΝΑ ΜΗ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ**



Ανακοίνωση



Είμαστε, όπως όλοι και όλες, συγκλονισμένοι. Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν την Δευτέρα 23/7/2018 στην Αττική, αφήνουν δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων αποτεφρωμένα και τεράστιες υλικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. **Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στους τραυματίες και πληγέντες.**

Την ίδια ώρα μαινόνται φωτιές σε πολλές ακόμα περιοχές της χώρας. Η νέα τραγωδία έρχεται λίγους μήνες μετά τις πλημμύρες στη Μάνδρα που στοίχισαν δεκάδες ανθρώπινες ζωές και ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα του περσινού καλοκαιριού.

Δεν υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένα στοιχεία για τις αιτίες όλων των πυρκαγιών. Ωστόσο, **δεν μπορεί κανένας να ισχυρίζεται ότι αυτές οι τραγωδίες είναι αναπόφευκτες φυσικές καταστροφές και να συμβιβάζεται με την επανάληψή τους.** Στις φωτιές της Πάρνηθας έφταιγε «ο στρατηγός άνεμος», τώρα φταίει ότι πρόκειται για «ασύμμετρο φαινόμενο».

Η έκταση των πυρκαγιών, η επαναληπτικότητά τους και η ένταση των συνεπειών τους φανερώνουν ότι υπάρχει κάτι βαθύ. Μια μαύρη κλωστή συνδέει την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου και την ξηρασία, που κάνει τα δάση έτοιμα να φουντώσουν με την πρώτη φιλιλιά ακόμα και στις βόρειες χώρες, με το κοινωνικό σύστημα και τη λογική της ασύδοτης εκμετάλλευσης της φύσης και του ανθρώπου. Οι αλλαγές στο κλίμα, αποτέλεσμα της καπιταλιστικής «ανάπτυξης», έχουν αυξανόμενες καταστροφικές επιπτώσεις στη φύση, το περιβάλλον και τις ίδιες τις ζωές μας.

Παράλληλα, **ο συνδυασμός της κλιματικής αλλαγής με τις αντιλαϊκές και αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές που ασκούνται στη χώρα** από όλες τις κυβερνήσεις με διαχρονικές ευθύνες και από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τις περιφέρειες και τους δήμους, **πολλαπλασιάζουν τις καταστροφικές συνέπειες.**

Η διαρκής υποτίμηση της προστασίας του περιβάλλοντος, η έλλειψη υποδομών και πολεοδόμησης σύμφωνα με τις ανθρώπινες κοινωνικές ανάγκες, η υποβάθμιση του σχεδιασμού και των προβλέψεων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων αναδεικνύουν τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους και των κυβερνήσεων. Και συνεχίζεται η άναρχη οικοδόμηση κάθε ελεύθερου χώρου, μέσα σε δάση, σε ρέματα, ακόμα και μέχρι την άκρη της θάλασσας, με στενούς αδιέξοδους δρόμους, χωρίς ανοικτούς δημόσιους χώρους συγκέντρωσης, η υπερεκμετάλλευση της γης και των παραλιών, η οικοπεδοποίηση, η εμπορευματοποίηση-τουριστικοποίηση των πάντων. Ο καπιταλισμός βιάζει τη φύση και αυτή εκδικείται, με τραγικές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή και τη φύση, όπως απέδειξε και η **Μάνδρα.**

Τραγικές είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό και οχήματα πυρόσβεσης, ανύπαρκτος ο σχεδιασμός προληπτικών μέτρων, συνεχίζεται η υποστελέχωση σε μονάδες δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, καθώς και η υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, την ώρα που υπογράφονται προγράμματα μαμούθ για πολεμικούς εξοπλισμούς! Στο όνομα της αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, 4.000 θέσεις «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία χρόνια από το πυροσβεστικό σώμα. **Το κοινωνικά αναγκαίο για το λαό και τους εργαζόμενους δεν είναι κερδοφόρο για το κεφάλαιο και για αυτό**

καθίσταται περιττό.

Ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργεί για το κοινό δημόσιο συμφέρον, αλλά για τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας, για αυτό και αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από κάθε «φυσική» καταστροφή. Όταν προτεραιότητα είναι να στέλνονται 260 άνδρες των ΜΑΤ στη Λευκίμμη για την καταστολή των αντιδράσεων των κατοίκων ενάντια στη λειτουργία παράνομης χωματερής, ενώ υπάρχουν μόνο 200 πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές στην Αττική, γίνεται εμφανές ότι υπάρχει κάτι *«σάπιο στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας»*.

Οι δασοκτόνοι νόμοι, οι ρυθμίσεις αποχαρακτηρισμού καμένων εκτάσεων, η προώθηση της εντατικής εκμετάλλευσης της γης και της ασυδοσίας των «επενδυτών», η ανοχή στην άναρχη δόμηση, η υποταγή του δημόσιου χώρου στον ιδιωτικό, η ματαίωση αναδασώσεων καμένων εκτάσεων, **βάζουν προσάναμμα στα δάση** οπλίζοντας τα χέρια των εμπρηστών. Οι καταγγελίες για εμπρησμούς που συνδέονται είτε με επενδύσεις (εργοστάσιο βωξίτη στην Κινέττα), είτε με καταπατητές, οικοπεδοφάγους, οικοδόμηση και ευρύτερους επενδυτικούς σχεδιασμούς δεν είναι αβάσιμες.

Η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται πλέον ως επείγον και επιτακτικό ζήτημα για τη ζωή μας και το μέλλον, κόντρα στις αδηφάγες απαιτήσεις του κεφαλαίου και στις μνημονιακές απαιτήσεις που καταστρέφουν τις ζωές μας και τη φύση, κόντρα στις πολιτικές κυβερνήσεων, περιφερειών και δήμων.

Αυτή τη στιγμή χρειάζεται η **μέγιστη λαϊκή αλληλεγγύη** για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας στους εργαζόμενους που με υπεράνθρωπες προσπάθειες δίνουν τη μάχη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, στις λαϊκές πρωτοβουλίες και στους αλληλέγγυους που βοηθούν τους κατοίκους των πληγέντων περιοχών, στους φορείς του μαζικού κινήματος, τα σωματεία, τις εργατικές λέσχες και τις άλλες συλλογικότητες που παίρνουν πρωτοβουλίες για να συνδράμουν τους πληγέντες.

Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η υΚΑ συμβάλλουμε σε αυτήν την προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις.

Απαιτούμε να παρθούν άμεσα μέτρα:

- Για την καταγραφή των αγνοούμενων και την ενημέρωση των οικείων προσώπων τους
- Να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες διατροφής και διαβίωσης των θυμάτων της πυρκαγιάς
- Άμεση και στο ακέραιο αποζημίωση των περιουσιών των εργατικών και λαϊκών κατοικιών
- Καμιά αλλαγή χρήσης της γης στα καμένα. Αναδάσωση όλων των καμένων εκτάσεων.
- Προσλήψεις τώρα του απαραίτητου προσωπικού δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, αγορά σύγχρονου αναγκαίου εξοπλισμού.
- Κατάργηση φόρων και ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους των κατεστραμμένων περιοχών και ιδιαίτερα τις οικογένειες που θρηνούν δικούς τους ανθρώπους. Αναστολή επ' αόριστο τυχόν πλειστηριασμών λαϊκής κατοικίας και περιουσίας.
- Τα κονδύλια, που έχουν προγραμματιστεί για νέα εξοπλιστικά προγράμματα να κατευθυνθούν στις ανάγκες αποκατάστασης και αποζημίωσης των κατοίκων που έχουν πληγεί.

Παλεύουμε ενάντια στη λογική του καπιταλιστικού κέρδους που καταστρέφει τη φύση και τους

ανθρώπους.

Αγωνιζόμαστε για την κοινωνία της αρμονικής σχέσης ανθρώπου-φύσης με μια σύγχρονη κομμουνιστική και οικολογική αριστερά.

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 24/7/2018