



## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΥΩΤΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΙ, ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΥΛΗ Ε3 ΣΗΜΕΡΑ 8/9 στις 18.30**

Τον έσπρωξαν στη θάλασσα και είναι υπεύθυνοι για τον πνιγμό του. Το όνομά του ήταν Αντώνης Καρυώτης. Οι θύτες είναι ενδιάμεσα και ανώτερα στελέχη στην ιεραρχία του πλοίου (συνελήφθησαν), είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία Attica Group που προσπαθεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις αντικαθιστώντας το πλοίο (λες και φταίει ο καταπέλτης...) και στη συνέχεια με παραίτηση του διευθύνοντα συμβούλου της. Κι ενώ αυτοί είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην ιστορία μιας φρικτής δολοφονίας στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, υπάρχει μια σειρά γεγονότων τον τελευταίο καιρό που δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας για το γεγονός πως ό,τι σάπιο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία κυκλοφορεί και ενεργεί διαρκώς.

Αυτόκλητοι προστάτες των συνόρων αιχμαλωτίζουν και βασανίζουν κατατρεγμένους που είχαν την ατυχία να βρεθούν στο δρόμο τους με πρόσχημα την τεράστια καταστροφή στην πυρκαγιά στον Έβρο. Ομάδες οπαδών/ιδιωτικών στρατών περνούν τα σύνορα, ενώνονται με τους ντόπιους ομόλογούς τους και δολοφονούν ανενόχλητοι. Ένστολοι που πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό ξεδιαλέγουν με τη σειρά τους ποιος ζει και ποιος θα πεθάνει είτε στη θάλασσα είτε στη στεριά. Ακόμα εκκρεμούν και η υπόθεση με το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου αλλά και οι τόσες υποθέσεις αστυνομικής δολοφονικής μανίας.

Μπορεί λοιπόν μπροστά στα κέρδη του τεράστιου μονοπωλίου της Attica Group ο Αντώνης Καρυώτης να μην είχε αξία-όπως μας καταδεικνύουν με κάθε τρόπο κεφάλαιο και κράτος μετά από κάθε εργοδοτική δολοφονία, μετά από κάθε περιστατικό που η πολιτική τους εφαρμόζεται μετρώντας δικούς μας νεκρούς.

Είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο συνολικά ο φονιάς, που με τις πλάτες του κράτους διαχρονικά έχει απίστευτη φορολογική ασυλία, ενώ πάντα καλύπτεται με σιωπή οποιοδήποτε «εργατικό ατύχημα», εργοδοτική δολοφονία που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε πλοίο. Ακριβά ναύλα για την εργαζόμενη πλειοψηφία, νησιά σε απομόνωση γιατί δε συμφέρει τις τσέπες των εφοπλιστών.

Όλες οι κυβερνήσεις, Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ είναι συνυπεύθυνες για την εργοδοτική ασυδοσία.

Τα αδηφάγα ΜΜΕ με τη σειρά τους έσπευσαν να καλύψουν την είδηση με τρόπο τέτοιο που δεν θίγει τα εφοπλιστικά συμφέροντα. Δεν λογάριασαν όμως πως όσο καλά κι αν κάνουν την δουλειά τους σπέρνοντας το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, δεν έχουν καταφέρει να εξαφανίσουν την ανάγκη μας να παλέψουμε για κάθετι σωστό και δίκαιο.

Έτσι οι διαμαρτυρίες επιβατών και άλλων μαρτύρων και η κατακραυγή οδηγεί πλέον τις έρευνες για την απόδοση ευθυνών. Παρά την τεράστια καταιγίδα πλήθος κόσμου διαδήλωσε άμεσα στον Πειραιά και το Ηράκλειο, καταδεικνύοντας τις ευθύνες της εταιρείας, φωνάζοντας πως για να μπει τέλος στην ασυδοσία του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών κερδών χρειάζεται να μπου οι ανάγκες μας μπροστά, να τελειώνουμε με την σύγχρονη καπιταλιστική βαρβαρότητα που μόνο φτώχεια και κανιβαλισμό μπορεί να μας προσφέρει.

Η συγκρότηση ενός νέου χειραφετικού εργατικού κινήματος, ενάντια στην πολιτική του κράτους, για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής και των διαχειριστών της, είναι όσο ποτέ αναγκαία για να

μπουν οι ζωές μας ενάντια στα κέρδη του κεφαλαίου. Οι ζωές μας δεν είναι αναλώσιμες!

Για να γίνει αυτό όρος είναι η καταγγελία και σύγκρουση με τη ΓΣΕΕ που για άλλη μια φορά δια της σιωπής της συνεχίζει αταλάντευτα στην πολιτική της ένταξης στα εργοδοτικά και κρατικά συμφέροντα.

### **Η Ταξική Κίνηση για την Εργατική Χειραφέτηση θα στηρίξει την απεργία τη ναυτεργατική απεργία στις 13/9.**

Θεωρούμε όμως ότι το περιεχόμενο της κήρυξης της απεργία από την ΠΝΟ και η πολιτική αντιμετώπιση του θέματος βαθιά συντεχνιακή και φιλο-εργοδοτική. Η ΠΝΟ δεν αναφέρεται σε δολοφονία, εστιάζει στην νομοθεσία, δεν λέει λέξη για τις ευθύνες τις εταιρείας και του εφοπλιστικού κεφαλαίου, ούτε για τις ευθύνες της κυβέρνησης και του κράτους.

Επίσης και οι πρώτες ανακοινώσεις των ναυτεργατικών σωματείων ήταν τουλάχιστον αναιμικές και κατώτερες των περιστάσεων. Τόσο σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη, όσο και γενικά για τα όπλα που θα πρέπει να φέρει το εργατικό κίνημα για να αναμετρηθεί με το εφοπλιστικό κεφάλαιο και γενικότερα με την εργοδοσία.

Τα ταξικά σωματεία θα πρέπει να μπορούν να αναμετρηθούν με τις κανιβαλικές λογικές που υπάρχουν και σε τμήματα των εργαζομένων για να μπορεί να κερδίζει η χειραφετητική ταξική αντίληψη και στάση στο πεδίο της διεκδικητικής πάλης και συνολικά.

**ΟΛΟΙ, ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΥΛΗ Ε3 ΣΗΜΕΡΑ 8/9 στις 18.30**

**ΤΑΞΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ**