

νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση



Μια εξαιρετικά επικίνδυνη για τους λαούς των Βαλκανίων στρατιωτική άσκηση πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Κιλκίς. Η άσκηση με ονομασία **“Χρυσόμαλλο Δέρας”** ξεκίνησε την Τρίτη 11/02 και θα ολοκληρωθεί στις 14/2 στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο βολής του “Ασκού Προφήτη”.

Αυτή η άσκηση είναι η άσκηση **ΗΝΙΟΧΟΣ** του Στρατού Ξηράς, το αντίστοιχο των πολυεθνικών ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας. Η εξέλιξη της άσκησης αυτής σηματοδοτεί την ένταση της πολεμικής προετοιμασίας από την πλευρά της ελληνικής αστικής τάξης σε συνεργασία με δυνάμεις των Βαλκανίων αλλά και των ΗΠΑ. Στην άσκηση συμμετέχουν κρίσιμες μονάδες του Ελληνικού Στρατού Ξηράς, αντίστοιχες των Βαλκανικών κρατών και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο σκοπός της εν λόγω άσκησης σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι “η διεύρυνση και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Στρατών των συμμετεχουσών χωρών, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των επιχειρησιακών ικανοτήτων των Μονάδων αυτών καθώς επίσης και η δημιουργία πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, στο εμπλεκόμενο προσωπικό, με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τους”, ενώ σε αυτή συμμετέχουν ΗΠΑ, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Β. Μακεδονία. **Είναι φανερό πως πρόκειται για ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των Βαλκανίων στην επιρροή του NATO αλλά και της ΕΕ.**

Σε μια περίοδο που τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ όσο και το σύνολο του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού δηλώνει πόσο πολύ θέλει να “διαφυλάξει” την ειρήνη στα Βαλκάνια, την Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, ο λαός και η νεολαία πρέπει να γνωρίζουν καλά τι σημαίνουν αυτά τα βαρύγδουπα λόγια τους. Ο Ελληνικός Στρατός είναι ο βασικός παίχτης στο παιχνίδι της “σταθερότητας” στα Βαλκάνια και της “επιβολής της ειρήνης”. “Ειρήνη” και “σταθερότητα” που δε σημαίνουν τίποτα παραπάνω από την ικανοποίηση των αναγκών της Αμερικανικής και Ελληνικής αστικής τάξης. Αυτή η σταθερότητα δεν έχει σχέση με τους λαούς της περιοχής και τα συμφέροντά τους, αλλά αντίθετα είναι ένα παιχνίδι μεταξύ των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που οδηγεί στην ανάταση των εθνικισμών και τη διεύρυνση του πολεμικού σχεδιασμού σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας. **Είναι φανερό ότι αυτά τα σχέδια έχουν σχέση με το κέρδος τους και με την αναδιανομή του πλούτου στην περιοχή, καθώς και με τον έλεγχο των ενεργειακών δρόμων.**

Μέσα στη κρίση, η οποία δε ξεπερνιέται, οι καπιταλιστές επιμένουν να σχεδιάζουν επικίνδυνα για μας. Από τη μία, η συνεχής επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, στις δημοκρατικές ελευθερίες και στις ανάγκες μας. Από την άλλη, το πολεμικό κλίμα που καλλιεργούν μπροστά στα μάτια μας και εναντίον μας.

Εργαζόμενοι/ες, λαός και νεολαία δεν έχουν κανένα συμφέρον από τις πολεμικές τους ασκήσεις. Ούτε από τα σχέδια τους. Είναι καθήκον όλων μας να είμαστε απέναντι σε ασκήσεις όπως το “Χρυσόμαλλο Δέρας”, ο Ηνίοχος και κάθε άλλο δείγμα πολεμικής προετοιμασίας και να βάλουμε τα δυνατά μας για ένα μαζικό Αντιπολεμικό Κίνημα που θα παλεύει πρώτα και κύρια για την αποτροπή του πολέμου. **Υπάρχει ανάγκη να δοθεί πολύπλευρη απάντηση εντός και εκτός των στρατοπέδων στους φιλοπόλεμους και επικίνδυνους σχεδιασμούς της ελληνικής αστικής τάξης.**

Η κομμουνιστική και ευρύτερη αριστερά σε Ελλάδα και Τουρκία, οι μαχόμενες δυνάμεις του εργατικού κινήματος, οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρες θέσεις για να ηττηθεί η πολεμική προετοιμασία και να μπλοκαριστεί η μηχανή του πολέμου. Για την άμεση αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ, το ξήλωμα των αμερικανικών βάσεων και την ακύρωση της νέας συμφωνίας κυβέρνησης ΝΔ με ΗΠΑ.

Ενάντια στους πολεμικούς εξοπλισμούς, στην ανακήρυξη των ΑΟΖ και τις εξορύξεις υδρογονανθράκων σε αυτές. Κανένας έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα, καμιά συμμετοχή -καμιά συννεοχή σε πολεμικές επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών και των αστικών τάξεων. Κοινή πάλη των λαών Ελλάδας-Τουρκίας και όλων των χωρών της περιοχής για ειρήνη, κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερία, αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι εργαζόμενοι και οι νέοι δεν θα πολεμήσουν για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, θα αγωνιστούν για τα δικά τους δικαιώματα και ανάγκες.