



Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΧΘΕΣ!

Βιώνουμε τις τελευταίες μέρες μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Η πανδημία του κορωνοϊού SARS-CoV-2 που έχει σαρώσει όλον σχεδόν τον πλανήτη, έχει φτάσει για τα καλά και στη χώρα μας. Παρότι αυτό ήταν αναμενόμενο ήδη από τον Ιανουάριο όπου η εξάπλωση του ιού στην Κίνα είχε ήδη πάρει τεράστιες διαστάσεις, ο κορωνοϊός βρίσκει την χώρα μας ανοχύρωτη. Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο, η πραγματικότητα τη διαψεύδει, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα παρά τα αιτήματα των μαχόμενων υγειονομικών, δεν άνοιξε ούτε μια κλίνη ΜΕΘ, δεν έγιναν προσλήψεις, δεν εξοπλίστηκαν ΜΕΘ και συνολικά οι δημόσιες μονάδες υγείας με τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο για τη θεραπεία των νοσούντων όσο και για την προστασία των εργαζομένων. Τώρα, που η επιδημία μαίνεται, και τα κρούσματα αυξάνονται, υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε ατομικά μέτρα προστασίας, ενώ έχουν εξαντληθεί τα αντιδραστήρια για τα τεστ στα δημόσια νοσοκομεία.

Για αυτά φυσικά, δεν φταίει ο ιός. Το ΕΣΥ ως αποτέλεσμα όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων σε πλήρη σύμπλευση με την ΕΕ, έχει τα τελευταία χρόνια υποστεί τεράστια υποβάθμιση και οι ελλείψεις είναι τραγικές, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό, αναλώσιμα, κλίνες και κλινικές. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει κυριολεκτικά διαλυθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν λίγους μήνες, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πιστοί στο δόγμα της διάλυσης- υποβάθμισης της δημόσιας υγείας και αξιοποίησης της με κάθε τρόπο από Ιδιώτες-Φαρμακευτικές προς αύξηση των κερδών τους, προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι “οι γιατροί πλεονάζουν” και ότι ο μόνος τρόπος να σωθεί το ΕΣΥ είναι οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η πανδημία Covid-19 ήρθε να τους διαψεύσει με τον πιο αποκάλυπτο τρόπο. Να μας καταστήσει σαφές με τον χειρότερο τρόπο πως οι πολιτικές τους στοιχίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Σε μια τέτοια επιδημία, λοιπόν, για την οποία ακόμα δεν υπάρχει δραστική δόκιμη φαρμακευτική αγωγή και που η σοβαρή επιπλοκή της είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια, η επιβίωση των βαρέως νοσούντων κρίνεται από την επάρκεια υπηρεσιών περίθαλψης όσον αφορά την μηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σε οποιοδήποτε μαζικό έκτακτο υγειονομικό γεγονός, άλλωστε, **η θνητότητα κρίνεται από την επάρκεια σύγχρονων υπηρεσιών δημόσιας δωρεάν περίθαλψης με ελεύθερη, καθολική και ισότιμη πρόσβαση.**

Είναι προκλητικό σε διάγγελμα του ο Κ. Μητσοτάκης να συγκρίνει τους κινδύνους από την επιδημία του κορωνοϊού, με την «ασύμμετρη απειλή» των προσφύγων, ενισχύοντας ακραίες ρατσιστικές προσεγγίσεις, την ίδια στιγμή που στη Μόρια μετά από πυρκαγιά πέθαινε παιδί 6 ετών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτήν την κρίση, όπως και κάθε άλλη κρίση άλλωστε, για να περάσει πληθώρα αντιλαϊκών μέτρων. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα προηγούμενο διάστημα σχεδίαζαν να καταθέσουν προς ψήφιση το νομοσχέδιο απαγόρευσης διαδηλώσεων εν μέσω της καραντίνας που επιβάλλει η επιδημία, ούτε ότι απαγόρευσαν τις συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων (μέτρο που θα είχε “υγειονομική λογική” αν αναφερόταν σε άτομα ανά τ.μ., αποτρέποντας τον συγχρωτισμό, και όχι σε

άτομα γενικά και αόριστα). Οι εξαγγελίες για χορήγηση επιδομάτων-ψίχουλα αποτελούν στάχτη στα μάτια, αφού για την κρίση αυτή, θα κληθεί να πληρώσει ξανά ο λαός. Ήδη μέσα σε λίγες μόλις μέρες οι απολύσεις έφτασαν τις 40.000 χωρίς να υπολογίσουμε πόσοι δουλεύουν μαύρα και ανασφάλιστα και θα βρεθούν χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση τους επόμενους μήνες. Με πρόσχημα την κρισιμότητα της περιόδου, τσακίζουν τα εργασιακά δικαιώματα, επιβάλλοντας το άνοιγμα των σούπερ -μάρκετ και τις Κυριακές με αυξημένο ωράριο, ενώ πολλές μεγάλες επιχειρήσεις (τηλεφωνικά κέντρα κ.α.) συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Αυτά, σε συνδυασμό με την κατάργηση του ωραρίου, που κανονικοποιεί την ευέλικτη εργασία, τα μέτρα για ελάφρυνση των μεγάλων επιχειρήσεων, την κατάργηση των υποχρεωτικών αδειών, και τις απολύσεις, καθιστούν σαφές ότι οι εργαζόμενοι μένουν απροστάτευτοι και από τον Ιό και από την εργοδοσία!

Η επιδημία πλήττει περισσότερο τους πιο εξαθλιωμένους, εκείνους που δεν μπορούν πρακτικά να ακολουθήσουν τις οδηγίες για αποφυγή συγχρωτισμού. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που ζουν σε άθλιες συνθήκες στιβαγμένοι σε hot spot στα νησιά, χωρίς καμία πρόσβαση στην περίθαλψη, διατρέχουν πολύ σοβαρό κίνδυνο. Κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται για πρόληψη και προστασία των κολασμένων της γης που ζουν στα νησιά μας, ή είναι εγκλωβισμένοι στα σύνορα εν μέσω πανδημίας. Τα ίδια, και σε διάφορα σημεία ίσως και χειρότερα, ισχύουν και για τους αστέγους, για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται η φιλεύσπλαχη κυβέρνηση, λες και δεν υπάρχουν, λες και αυτοί δεν έχουν ανάγκες.

Η ΝΔ, έχοντας επιστρατεύσει και τα δελτία ειδήσεων, προσπαθεί να εμποδώσει το αφήγημα περί “αποκλειστικά ατομικής ευθύνης”, για να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες που έχουν όλες οι κυβερνήσεις για την κατάσταση της δημόσιας περίθαλψης. Η εφαρμογή της καθολικής απαγόρευσης από την κυβέρνηση, διαμηνύει με νύχια και με δόντια ότι οφείλεται στους απείθαρχους πολίτες.!. Το παράδειγμα της Ιταλίας αποδεικνύει περίτρανα ότι αρμόδιοι για τον τεράστιο αριθμό ζώων που χάθηκαν (και πολλοί θα μπορούσαν να έχουν σωθεί) είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται και με το δόγμα υποχρηματοδότηση - υποστελέχωση - ιδιωτικοποίηση, «μετατρέπουν την υγεία σε εμπόρευμα», διαλύουν την δημόσια υγεία! Η λύση είναι μια: να υλοποιηθούν τα αιτήματα των υγειονομικών άμεσα. Ούτε τα κροκοδείλια χειροκροτήματα των κυβερνώντων, ούτε οι τζάμπα καφέδες από τα Everest του Κικίλια δεν θα μας σώσουν.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση αποφάσισε την εκκένωση των εστιών πανελλαδικά, δηλαδή διώχνει χιλιάδες φοιτητές από τα σπίτια τους! Την ίδια στιγμή που ετοιμάζουν μέτρα όπως η απαγόρευση της κυκλοφορίας και παράλληλα μέσα από συνεχή διαγγέλματα ο πρωθυπουργός διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για την μετακίνηση του πληθυσμού στις επαρχίες, αναγκάζει στην ουσία χιλιάδες φοιτητές να το κάνουν χωρίς να υπολογίζουν, ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, ενώ παράλληλα προκαλούν μια μαζική μετακίνηση, με ανυπολόγιστες συνέπειες!

Η μάχη για εξοπλισμό του δημοσίου συστήματος υγείας όμως, δεν είναι ευθύνη αποκλειστικά των υγειονομικών. Αφορά όλη την κοινωνία! Οι φοιτητές και γενικά η νεολαία, οφείλουν να στηρίξουν τον αγώνα των μαχόμενων νοσοκομειακών γιατρών και νοσηλευτών, που τόσα χρόνια κρατάνε με αυταπάρηση στις πλάτες τους ένα ΕΣΥ, που οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ξεπουλήσουν. Τα αιτήματα τους οφείλουν να γίνουν προμετωπίδα και των φοιτητικών συλλόγων:

● **Άμεσα άνοιγμα κλινών ΜΕΘ, ενίσχυση ΤΕΠ και Κέντρων Υγείας, εξοπλισμός με τα απαραίτητα υλικά και ατομικά μέτρα προστασίας, μαζικές μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών ΧΘΕΣ.**

● **Να μην κλείσει καμία εστία! Να δοθεί τώρα έκτακτο επίδομα μετακίνησης σε όποιον οικότροφο επιθυμεί να μεταφερθεί στον τόπο καταγωγής του. Να συνεχιστούν οι τακτικές απολυμάνσεις και καθαρισμοί σε όλες τις εστίες. Να γίνουν τώρα προληπτικά τέστ για σε όλους τους εστιακούς φοιτητές!**

● Δημόσια Δωρεάν Υγεία για ΟΛΟΥΣ!

ΕΑΑΚ