



«Δαπάνες πέρα από τις προϋπολογισμένες του υπουργείου μας δεν θα γίνουν. Σε καμία περίπτωση (δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός). Στη χειρότερη περίπτωση, θα συμφηφίσουμε με την προϋπολογισμένη δαπάνη για τις προσλήψεις.»

Με αυτά τα λόγια ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στο ΒΗΜΑ FM, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αύξησης των δαπανών για προσλήψεις εργαζομένων στο δημόσιο, διαβεβαιώνοντας ότι θα κινηθεί μέσα στο μνημονιακό πλαίσιο που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Εξάλλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Κατρούγκαλος ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται για επαναπροσλήψεις, αλλά για την ανάκληση αντισυνταγματικών απολύσεων» που προέρχονται «από τις δεξαμενές των καθαριστριών, των σχολικών φυλάκων, των καθηγητών των ΕΠΑΛ και από κάποιες άλλες κατηγορίες».

«Έχουμε μια προϋπολογισμένη δαπάνη για προσλήψεις 15.000 ανθρώπων. Επομένως, το εύκολο θα ήταν να συμφηφίσουμε τη δαπάνη της επαναφοράς με αυτά που θα πληρώναμε για τους νέους ανθρώπους. Επειδή, όμως, θέλουμε να μπει και νέο αίμα στη Δημόσια Διοίκηση και δεν θέλουμε να πειράξουμε, αν μπορούμε, τους 15.000, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε, όπως ανακατανομή κονδυλίων.»

Η προσλήψεις νέων εργαζομένων ή επαναφορά (κάποιων εκ) των απολυμένων, είναι το δίλημμα που θέτει, με το «καλημέρα», ο νέος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. «Αν θέλετε και τα δύο τότε θα κόψουμε από αλλού», λέει.

Επί της ουσίας πρόκειται για ένα ανακάτεμα της μνημονιακής τράπουλας με συμφηφισμούς και ανακατανομές, αυστηρά μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων έναντι της ΕΕ και του ΔΝΤ που δεν επιτρέπουν μαζικές προσλήψεις εργαζομένων στο δημόσιο.

Μόνο που η τράπουλα - για να θυμηθούμε το σποτ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ - είναι σημαδεμένη: προϋποθέτει και επιβάλλει την ισοπέδωση των εργαζομένων, ενώ δεν επιτρέπει παρά μερεμέτια στο μνημονιακό οικοδόμημα.

Μόνο με σύγκρουση και αντικαπιταλιστική ανατροπή του πλαισίου ΕΕ - ΔΝΤ μπορούν να βρουν δουλειά οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων, να ενισχυθούν οι καταρρέουσες κοινωνικές υπηρεσίες, να διασφαλιστεί η δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους.

Αλλιώς τα όποια θετικά βήματα της νέας κυβέρνησης, αν και εφόσον υλοποιηθούν, θα είναι πάντα υπό αίρεση, αν δεν αποτελούν μια ανακατανομή της τράπουλας και ένα ρετουσάρισμα της ασκούμενης πολιτικής.

**Γ.Μ.**