



## Πολιτισμός: “Ευγενική Χορηγία”, Εμπόρευμα ή Κοινωνικό Αγαθό;

Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 στη φιλόξενη Γεωπονική. Η κεντρική εκδήλωση της δεύτερης ημέρας του Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2023, ήταν αφιερωμένη στην Τέχνη και τον Πολιτισμό και είχε τίτλο:

### «Πολιτισμός: “Ευγενική χορηγία”, εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό;»

Στόχος των διοργανωτών, να ανοίξει η κουβέντα για τις στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων για την εκμετάλλευση του πολιτισμού και την πλήρη παράδοσή του σε ιδιωτικά συμφέροντα σε αντίθεση με την ανάγκη ο πολιτισμός να είναι κοινωνικό αγαθό, προσβάσιμο σε όλους/ες.

Μια συζήτηση που, όπως σημειώνουν, ειδικά φέτος άνοιξε με ορμή και με αντιστάσεις, είτε αυτό αποτυπώθηκε στους αγώνες των καλλιτεχνών, είτε στον αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των Μουσείων, αλλά και στις διεκδικήσεις συλλογικοτήτων γειτονιάς για ελεύθερους και δημόσιους χώρους.

Μίλησαν κατά σειρά οι:

- Ιωάννα Τσιαμούρα**, αρχιτεκτόνισσα, μέλος του ΚΣ της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση,
- Στάθης Γκότσης**, Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νήσων,
- Σάββας Στρούμπος**, Σκηνοθέτης, και
- Κατερίνα Φώτη**, χορογράφος – χορεύτρια και δικηγόρος.

Την εκδήλωση συντόνιζε η **Γεωργία Καλιαμπάκου**.

Από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις που ακολούθησαν, αναδείχτηκαν πολλές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πλευρές της σχέσης Πολιτισμού και κοινωνίας, της απελευθερωτικής προοπτικής της Τέχνης, της πολιτικής του κεφαλαίου που κάθε άλλο παρά αδιάφορο είναι για τον Πολιτισμό. Συζητήθηκαν οι ανάγκες βιοπορισμού των καλλιτεχνών και όλων των άλλων εργατών της Τέχνης, καθώς και οι πρόσφατοι αγώνες που αναπτύχθηκαν, οι καλλιτεχνικές σπουδές, οι δυνατότητες πολιτιστικής αποκέντρωσης στις γειτονιές, η σχέση του χώρου με την τέχνη, αναλύθηκε μάλιστα πολύ ανάγλυφα η πολιτική των κυβερνήσεων στο χώρο του Πολιτισμού όπως και οι στρατηγικές επιλογές τοπικού και

κεντρικού κράτους για τουριστικοποίηση και "εξευγενισμό". Και βέβαια, υπήρξαν αναφορές σε οραματικά στοιχεία της τέχνης και του πολιτισμού μιας άλλης κοινωνίας, κομμουνιστικής.

Αξίζει να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση με τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις στα βίντεο που ακολουθούν.



**Άνοιγμα της εκδήλωσης από την συντονίστρια Γεωργία Καλιαμπάκου:**

**Η εισήγηση της Ιωάννας Τσιαμούρα:**

**Η εισήγηση του Στάθη Γκότση:**

**Η εισήγηση του Σάββα Στρούμπου:**

**Η εισήγηση της Κατερίνας Φώτη:**

**Άρτεμις, σπουδάστρια Δραματικής Σχολής:**

**Παρέμβαση από την Κική Μένου:**

**Παρέμβαση του Μιχάλη Παπαμακάρου:**

**Παρέμβαση του Γιώργου Τζίμα:**

**Στάθης Γκότσης - Κατερίνα Φώτη απαντούν σε ερώτηση ηθοποιού από το ακροατήριο:**

**Παρέμβαση Παύλου Αναστούλη:**

**Παρέμβαση από τον Μιχάλη Σκούρτη:**

**Δευτερολογίες από τους ομιλητές και τις ομιλήτριες - Κλείσιμο της εκδήλωσης από την συντονίστρια Γεωργία Καλιαμπάκου:**



