



Ανακοίνωση της Πόλης Ανάποδα σχετικά με την απόρριψη από το Δημοτικό Συμβούλιο του ψηφίσματος αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που κατέθεσε η ίδια (31/10). Μέλη της Πόλης Ανάποδα ανέλαβαν σήμερα (2/11), την πρωτοβουλία να αναρτήσουν σε ιστό έξω από το Δημαρχείο την παλαιστινιακή σημαία, ως ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού.

## Απέχει το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης από το δράμα του Παλαιστινιακού λαού

Αυτές τις ημέρες, η καρδιά όλου του πλανήτη ματώνει στην Παλαιστίνη. Ως Πόλη Ανάποδα, σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του αγωνιζόμενου παλαιστινιακού λαού. Βγήκαμε στο δρόμο ζητώντας να σταματήσει τώρα η επίθεση του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία οδηγεί σε βίαιη εθνοκάθαρση. Απαιτήσαμε να αρθεί το απαράδεκτο καθεστώς του απαρτχάιντ και γίνει σεβαστό το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού σε ένα ανεξάρτητο δημοκρατικό κράτος, στα σύνορα του 1967 - όπως άλλωστε ζητούν και οι διαχρονικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Καταγγείλαμε τη στάση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του ΝΑΤΟ, οι οποίες στηρίζουν στην πράξη και στα λόγια τον διαρκή πόλεμο του Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστίνιους, έναν πόλεμο που προκαλεί μόνο θάνατο και δυστυχία στους αμάχους και στις δύο πλευρές των συνόρων. Και φυσικά, σταθήκαμε απέναντι στην πολιτική όλων των πρόσφατων ελληνικών κυβερνήσεων, η οποία προσδένει τη χώρα μας στο αιματοβαμμένο άρμα ενός κράτος - τρομοκράτη.



Πιστεύοντας ότι η αλληλεγγύη στο παλαιστινιακό λαό και το αίτημα να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση απηχούν τα φιλειρηνικά αισθήματα της πλειοψηφίας του λαού της πόλης μας, την περασμένη Τρίτη (31/10) καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης το ψήφισμα που επισυνάπτεται παρακάτω. Το δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα της πόλης είχε ηθική και πολιτική υποχρέωση, πιστεύουμε, να τοποθετηθεί απέναντι στη σφαγή. Μάλιστα, όπως κάνουμε πάγια σε αυτές τις περιπτώσεις, κι όπως πιστεύουμε ότι είναι το δημοκρατικά σωστό, το προτεινόμενο ψήφισμα δεν περιείχε το σύνολο των δικών μας απόψεων, αλλά τα ελάχιστα απαιτούμενα μιας φιλειρηνικής, ανθρωπιστικής τοποθέτησης: να σταματήσει η επίθεση, να ανοίξει ο δρόμος στην ανθρωπιστική βοήθεια, να απεμπλακεί η ελληνική κυβέρνηση από την πολεμική μηχανή, να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος. Και τέλος, να υψωθεί συμβολικά η παλαιστινιακή σημαία έξω από το δημαρχιακό μέγαρο, ως ένδειξη ηθικής συμπαράστασης.

Δυστυχώς, η μεγάλη πλειοψηφία των κυρίαρχων παρατάξεων, είτε συνδέονται με την Νέα Δημοκρατία, είτε συνδέονται με το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγαν και το ελάχιστο αυτό καθήκον. Αναπαράγοντας την επιχειρηματολογία της μικρής μειοψηφίας των κρατών (συμπεριλαμβανομένων και του ελληνικού) που απέρριψαν το αντίστοιχο ψήφισμα στην ολομέλεια του ΟΗΕ, ζήτησαν το ψήφισμα να καταδικάζει και τις δύο πλευρές, παίρνοντας στην πραγματικότητα ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο θύμα και τον θύτη.

Εμείς επιμένουμε: όταν ένας λαός ολόκληρος εξοντώνεται κάτω από τις βόμβες και τις ερπύστριες των ταנקς, ο ρόλος μας δεν μπορεί να είναι αυτός του διαιτητή ή του σχολιαστή. Όποιος μένει σιωπηλός απέναντι σε αυτό το έγκλημα, είναι ηθικός, αν όχι φυσικός, συνένοχος. Καταγγέλουμε λοιπόν την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεχίζουμε, μαζί με την πλειοψηφία της πόλης μας, στο δρόμο της αλληλεγγύης και του αντιπολεμικού αγώνα.

Τέλος, είμαστε υποχρεωμένοι και υποχρεωμένες να συμπληρώσουμε ότι μας προκαλεί λύπη η στάση της Λαϊκής Συσπείρωσης. Από τη μία, λέγοντας μισές αλήθειες και ολόκληρα ψέματα, κατήγγειλε ότι το

προτεινόμενο ψήφισμα είναι απαράδεκτο, ότι ξεπλένει την ελληνική κυβέρνηση και τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, καταλήγοντας χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε -«με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγές»- να το ψηφίσει μέχρι και ο Μητσοτάκης. Από την άλλη, μας κάλεσε να το αποσύρουμε, με την αντίστροφη δικαιολογία ότι θα καταψηφιζόταν από την πλειοψηφία και η ισραηλινή πρεσβεία θα χρησιμοποιούσε αυτή την απόρριψη ως ένδειξη στήριξης του κράτους δολοφόνου από τη Θεσσαλονίκη. Μέσα από αυτή την προφανώς αντιφατική επιχειρηματολογία, κατάφερε τελικά να αποφύγει ως παράταξη κάθε ευθύνη και να απαλλάξει την πλειοψηφία από κάθε πίεση να πάρει θέση απέναντι στο έγκλημα. Τελικά, παραδόξως, θα έλεγε κανείς, ψήφισε λευκό στο «απαράδεκτο» ψήφισμα που «χύνει νερό στο μύλο των δολοφόνων» και αναλώθηκε -τόσο πριν όσο και μετά τη συνεδρίαση- σε καταγγελίες εναντίον της Πόλης Ανάποδα, οι οποίες, πέρα από τα παραπάνω, εμπλουτίστηκαν με συνήθη μικροπολιτικά ψέματα και αστειότητες, όπως ότι η Πόλη Ανάποδα στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά μας, δηλώνουμε ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τέτοιες παλαιοκομματικές πρακτικές και παραταξιακές κόντρες. Ό,τι και να λείη η Λαϊκή Συσπείρωση ή όποια άλλη παράταξη, θα συνεχίζουμε να επιδιώκουμε συνεργασία εκεί που την επιβάλλουν οι κοινωνικές ανάγκες. Ακόμα περισσότερο, διευκρινίζουμε ξανά ότι το ζητούμενο για εμάς δεν είναι να πούμε την άποψή μας και να βγούμε από την υποχρέωση, είναι να είμαστε χρήσιμοι και χρήσιμες στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, όπως και σε κάθε κοινωνικό αγώνα και κινητοποίηση. Αυτό επιχειρήσαμε και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο με το προτεινόμενο ψήφισμα, όπως κάναμε κάθε φορά στο παρελθόν απέναντι σε πολέμους και μεγάλα διεθνή ζητήματα (πολλές φορές μάλιστα μαζί με τη Λαϊκή Συσπείρωση, προτού αυτή αλλάξει ξαφνικά στάση). Παρά την απόρριψη του ψηφίσματος από την πλειοψηφία, η οποία πιστεύουμε ότι την τοποθετεί απέναντι από κάθε φιλειρηνικό και δίκαιο πολίτη αυτής της πόλης, εμείς θα συνεχίσουμε μέσα κι έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, να αγωνιζόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού.

\* \* \* \* \*

Προσχέδιο ψηφίσματος αλληλεγγύης στον άμαχο λαό της Παλαιστίνης

Θεσσαλονίκη, 30.10.2023

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις θηριωδίες που διενεργούνται σε ένα πεδίο ατέρμονου και άνισου πολέμου κατά άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πλήρης αποκλεισμός που επέβαλε το Κράτος του Ισραήλ σε δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση πλέον σε τρόφιμα, νερό, ρεύμα, καύσιμα και φάρμακα και το πρόσφατο τελεσίγραφο θανάτου για εκκένωση εντός 24 ωρών και μεταφορά στο νότιο θύλακα της Γάζας 1,1 εκ. αμάχων Παλαιστίνιων, μεταξύ αυτών βρεφών και ανηλίκων παιδιών, χωρίς καμία διασφάλιση του τρόπου και της ασφάλειάς τους, παραβιάζει για ακόμα μία φορά το διεθνές δίκαιο, μετατρέπει τη Γάζα σε σφαγείο με την συνοχή όλων και τροφοδοτεί έναν κύκλο βίας που δεν φαίνεται να κλείνει. Αντίθετα, μοιάζει να κλιμακώνεται και να λαμβάνει διαστάσεις γενοκτονίας.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί:

Το Κράτος του Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και ιδίως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, από το οποίο δεσμεύεται, και να απέχει από κάθε μορφής επιβολής αντιποίνων στον παλαιστινιακό άμαχο πληθυσμό, να αποσύρει τις χερσαίες δυνάμεις από το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να σταματήσει τους βομβαρδισμούς σχολείων και νοσοκομείων, να σταματήσει τη χρήση απαγορευμένων όπλων με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να απέχει από κάθε μέτρο συλλογικής τιμωρίας και εξόντωσης απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Να τερματίσει την αποικιοκρατία, το καθεστώς απαρχαίνι και τις πολιτικές προσάρτησης που επιβλήθηκαν στον παλαιστινιακό λαό, οι οποίες αποτελούν τη βασική

αιτία των συγκρούσεων στην περιοχή.

Τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της, να μην συνεχίζει να παρακολουθεί αμέτοχη τον ατέρμονο κύκλο βίας και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία του παλαιστινιακού λαού απέναντι στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις, καθώς και το αναγνωρισμένο δικαίωμά του σε ανεξάρτητο κράτος.

Την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη στήριξή της προς το κράτος του Ισραήλ, όπως αυτή εκφράστηκε και με την πρόσφατη αποχή της από το ψήφισμα στον ΟΗΕ, να αποσύρει το πολεμικό πλοίο που απέστειλε στην περιοχή και να απέχει από κάθε πολεμική εμπλοκή ή διευκόλυνση στους επιτιθέμενους.

Σε ένδειξη συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να αναρτηθεί η Παλαιστινιακή σημαία έξω από το δημαρχιακό μέγαρο.

Η ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ