

Γράφει ο **kokkiniotis**



Ρεσιτάλ ακροδεξιάς τοποθέτησης, κοινωνικής αναληθσίας αλλά και πλήρους αναισθησίας έδωσε απόψε ο -προαλειφόμενος και για διάδοχος του Σαμαρά- υπουργός Υγείας (τρομάρα του/μας) **Μάκης Βορίδης**.

Δεν τον διάλεξε τυχαία το 1984 ο Παπαδόπουλος μέσα από τη φυλακή, για να διαδεχθεί τον **Ν. Μιχαλολιάκο** στην ηγεσία της **ΕΠΕΝ**.

Στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου «στον ενικό», ο διευθυντής της εφημερίδας Η ΑΥΓΗ Νίκος Φίλης έφερε τη συζήτηση στο φλέγον θέμα της υγείας του απεργού πείνας Νίκου Ρωμανού.

Αρχικά ο Βορίδης είπε πως ...σέβεται το ιατρικό απόρρητο και μόνο με την άδεια του ίδιου οι θεράποντες ιατροί μπορούν να δώσουν στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του. Στη συνέχεια, μιλώντας ως υπουργός Υγείας πέταξε το μπαλάκι στους γιατρούς **καθιστώντας τους υπεύθυνους για ό,τι συμβεί**.

Σαν πολιτικός, αφού φόρτωσε το άγος για την αφαίρεση μιας ζωής στους γιατρούς και το δικαστικό συμβούλιο, γέμισε τις οθόνες με τη θανατερή μαυρίλα της πολιτικής του άποψης.

‘Αθώς του αίματος’ πλέον, επανέλαβε σε διάφορες εκδοχές το σενάριο ότι “δεν μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερο ένα βιαστή να συνεχίσει το έργο του, ένα δολοφόνο που έχει σκοτώσει 15, να σκοτώσει και τον 16ο” κλπ. Του διέφυγε όμως -παρά το ότι έχει σπουδάσει δικηγόρος- ότι “ο συγκεκριμένος”, όπως απαξιωτικά συνεχώς αναφερόταν στον αγωνιζόμενο Νίκο Ρωμανό, δεν έχει διαπράξει κανένα από τα αδικήματα αυτά, ούτε καν ληστεία, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, αλλά **απόπειρα ληστείας**. Αντίθετα με τους πολιτικούς Κορκονέες της συγκυβέρνησης του Βορίδη, που με την πολιτική του κεφάλαιου που υπηρετούν έχουν ληστέψει το λαϊκό εισόδημα, τους μισθούς και τις συντάξεις, μα πάνω από όλα τα όνειρα και την αξιοπρέπεια της νεολαίας.

Δείτε στα δύο βίντεο που ακολουθούν, ολόκληρο το σχετικό απόσπασμα με τις ανάληγτες ακροδεξιές κορώνες του Βορίδη στις καλών προθέσεων αλλά ανεπαρκείς ερωτήσεις και τοποθετήσεις του Νίκου Φίλη και του Γ. Σταθάκη. Ο Ν. Χατζηνικολάου, χτυπούσε μια στο καρφί και μια στο πέταλο: Ενώ μας τόνισε τη σημασία που έχει η ζωή ενός νέου ανθρώπου, γύρω στο 15.30’ του πρώτου βίντεο, λέει: “Εγώ θέλω να εισάγω (sic), εγώ θέλω να εισάγω (sic), ...θέλω να εισάγω (sic) στη συζήτησή μας ένα στοιχείο ακόμα, τη σημασία που μπορεί να έχει η έμπρακτη μεταμέλεια ενός κρατουμένου...”.

