



Συνεχίζουν τον αγώνα τους για το δικαίωμα στη δουλειά οι εργαζόμενοι στη χαρτοποιία Σόφτεξ, που η ιδιοκτήτρια πολυεθνική Μπόλτον έχει αποφασίσει να την κλείσει οριστικά πετώντας στο δρόμο 130 οικογένειες. Την Τρίτη απέκλεισαν την Ιερά Οδό και κάλεσαν τους εργαζόμενους να στηρίξουν με την αλληλεγγύη τους τον αγώνα που δίνουν, διεκδικώντας το δικαίωμά τους στη δουλειά. Επίσης η Περιφέρεια Αττικής απέρριψε το εργοδοτικό αίτημα για ομαδικές απολύσεις. Ωστόσο το μέλλον του εργοστασίου είναι άδηλο με την κυβέρνηση να αναμασά διάφορα περί «ΚΟΙΝΣΕΠ» και αρνούμενη να εθνικοποιήσει το εργοστάσιο που παράγει χρήσιμα προϊόντα για τις κοινωνικές ανάγκες.

Την συμπαράστασή τους στο δίκαιο αγώνα των εργατών της Σόφτεξ εξέφρασαν με επίσκεψή τους στο χώρο του εργοστασίου συνδικαλιστές από την Πρωτοβουλία για τη συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων Αττικής, ενώ περιοδεία πραγματοποίησε και κλιμάκιο της ANΤΑΡΣΥΑ. Σε προκήρυξη που μοίρασαν στους εργάτες οι συνδικαλιστές των σωματείων τονίζεται μεταξύ άλλων: «Μόνο ένας δρόμος υπάρχει: ο δρόμος του αγώνα, συλλογικά και αμεσοδημοκρατικά οργανωμένου, αποφασισμένου να φτάσει μέχρι το τέλος. Για να εθνικοποιηθεί άμεσα και να συνεχίσει εδώ και τώρα την λειτουργία του με τον έλεγχο των ίδιων των εργατών του». Εξέφρασαν δε τη στήριξή τους στην κατάληψη του εργοστασίου και την περιφρούρηση των εγκαταστάσεων».

Στην προκήρυξη της πρωτοβουλίας για το συντονισμό των σωματείων σημειώνεται σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης: «Το υπουργείο Εργασίας λέει ότι “θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο τρόπο για την επαναλειτουργία του εργοστασίου”. Δεν υπάρχει κανείς νόμιμος τρόπος για να εμποδιστεί κάποιος να κλείσει μια επιχείρηση. Τα εκατοντάδες κλειστά και παρατημένα εργοστάσια αυτό δείχνουν. Νόμος στην Ελλάδα του ΔΝΤ, του δημοσιονομικού σφαγείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των “επενδυτικών κινήτρων” είναι το “δίκιο του επιχειρηματία”!»

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ουσιαστικά κάνει πλάτες στην πολυεθνική δίνοντας υποσχέσεις μόνο για «τήρηση της νομιμότητας», μιας «νομιμότητας», που επέτρεψε στην πολυεθνική να κλείσει το εργοστάσιο. Αυτή άλλωστε είναι η γενικότερη πολιτική της που βάζει πάνω από τα συμφέροντα των εργαζόμενων και του λαού, τα συμφέροντα των δανειστών, των τραπεζών και των πολυεθνικών.