



Εργατική Λέσχη Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Παρόλο που όλοι πλέον γνωρίζουν το περιστατικό, το γράφουμε ξανά όπως ακριβώς έγινε:

ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ.

Τους χρυσαυγίτες τους κάλεσαν «γονείς» που δε θέλουν 20-30 παιδιά προσφύγων να φοιτήσουν στο σχολείο.

Τι να φοβάται άραγε ένας γονιός; Φοβάται τα παιδιά ανθρώπων που είναι πιο φτωχοί από αυτόν; Φοβάται μη μολύνουν τα παιδιά του με κάποια αρρώστια; Μα δεν είναι άρρωστα τα παιδιά. Τα παιδιά μας τα αρρωσταίνει το δηλητήριο που χύνεται μέσα τους όταν μαθαίνουν από μικρά να μισούν τους άλλους, τους διαφορετικούς.

Να μισούν τα παιδιά εκείνα τα οποία έφυγαν από τη χώρα τους με τα πόδια, για να γλιτώσουν από τις βόμβες του NATO. Να μισούν τα παιδιά που στοιβάχτηκαν σαν πρόβατα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Τουρκίας, ξέφυγαν, από τύχη γλίτωσαν από τον πνιγμό στα νερά του Αιγαίου, φυλακίστηκαν ξανά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα Ελληνικά νησιά και τώρα μένουν ξανά σε στρατόπεδα, σε κοντέινερ και σκηνές κάτω από βροχή, κρύο και χιόνι.

Τα παιδιά αυτά πρέπει να είναι πρότυπο στάσης ζωής και για τα δικά μας παιδιά. Αγώνιστηκαν για να ζήσουν, αγωνίζονται ακόμα και ονειρεύονται. Ονειρεύονται απλώς να φτιάξουν τη ζωή τους. Ονειρεύονται απλώς να πάνε σχολείο, όπως θα πήγαιναν εάν ο πόλεμος δεν είχε καταστρέψει τις πόλεις και τα χωριά τους. Και κάποιοι θέλουν να τα εμποδίσουν. Τα παιδιά των προσφύγων σε μία σύγχρονη κοινωνία θα έπρεπε να είχαν ήδη ενσωματωθεί στα σχολεία μας, να φοιτούν στις ίδιες τάξεις με τα υπόλοιπα. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για τη γκετοποίηση που προκαλεί. Φουντώνει και αυτή το μίσος και τον ρατσισμό.

Τα παιδιά αυτά είναι ήδη ήρωες. Πολύ περισσότερο από τους μπράβους και λοιπούς κοινούς εγκληματίες της ΧΑ τους οποίους κάποιοι φώναξαν για να δείρουν τους δασκάλους που απλά έκαναν το αυτονόητο. Από τους νταήδες που αν δυναμώσουν θα έρθουν μια μέρα να δείρουν και εσένα αν τολμήσεις να αντισταθείς στο αφεντικό τους. Από αυτούς που τόσα χρόνια που τα σχολεία δεν έχουν δασκάλους, ρεύμα, πετρέλαιο, βιβλία, που τα παιδιά λιποθυμούν από την πείνα, ρίχνουν το φταίξιμο σ' αυτούς που αγωνίζονται, ξεπλένοντας τους υπαίτιους. Αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε.

Υπάρχουν ευτυχώς όμως και οι άλλοι γονείς. Αυτοί που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους ενάντια στον πραγματικό εχθρό και δε στρέφονται κατά του πιο αδύναμου: «Στα σχολεία μας και στα σπίτια μας δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό και ξενοφοβία. Απομονώνουμε κάθε τέτοια φωνή που θα ακουστεί. Θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας με τις αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της αγάπης προς τον άνθρωπο» λέει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων Περάματος.



έον. Όποιος συνεχίζει να τρώει το παραμύθι είναι απλά συνένοχος. Οι χρυσαυγίτες δεν είναι αντισυστημικοί. Είναι λαγοί των εφοπλιστών και μόνο τα συμφέροντά τους προωθούν. Δεν είναι τίμιοι. Χιλιάδες ευρώ και δεκάδες ακίνητα φαίνονται στα πόθεν έσχες των στελεχών τους, ατόμων που δεν έχουν εργαστεί ούτε μια ώρα στη ζωή τους. Δεν είναι αγωνιστές. «Αγωνίζονται» μόνο ενάντια σε αδυνάτους, κατατρεγμένους και αγωνιζόμενους ανθρώπους, ποτέ ενάντια στα αφεντικά. Δεν είναι αλληλέγγυοι. Δεν στήριξαν κανένα αγώνα ενάντια σε πληστηριασμούς, ενάντια σε διακοπές ρεύματος και στην εξαθλίωση. Μόνο κάποιους δικούς τους στηρίζουν με αντάλλαγμα την ψήφο. Δεν είναι ισχυροί. Επιτίθενται πάντα πολλοί απέναντι σε λίγους, ομάδες κρούσης απέναντι σε πολίτες, μαχαιρώνουν τις νύχτες όπως οι κοινοί εγκληματίες. Είναι φονιάδες και ναζιστές.

Το Πέραμα για να απαλλαγεί από αυτούς πρέπει το ίδιο να τους απομονώσει. Να καταλάβουν πως δε χωράνε ούτε στο Πέραμα, όπως δε χωράνε σε καμιά άλλη γειτονιά του Πειραιά και της Αθήνας. Εμείς, σαν Εργατική Λέσχη Κερατσινίου Δραπετσώνας, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια του περαματιώτικου λαού για να σπάσει το απόστημα του ναζισμού που συστηματικά καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια. Όλοι μαζί μπορούμε να τους εξαφανίσουμε.

Καλούμε το Σάββατο 21/01 στις 10:30 στην πλ.Ηρώων στο Πέραμα
Να βροντοφωνάξουμε: Τέρμα στο φασιστικό δηλητήριο
Έλληνες και πρόσφυγες είμαστε μαζί στον αγώνα για ζωή!