



Η δημοτική πολιτική για την προστασία εκατοντάδων ανθρώπων, συνεχίζει να προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Με κάθε υπερβολικό καιρικό φαινόμενο, ο Δήμος θυμάται να κάνει την παρουσία του μόνο με 2-3 αίθουσες θερμαινόμενες ή κλιματιζόμενες, το μοίρασμα φαγητού στους μόνιμους άστεγους στην πόλη, την παροχή κασκόλ και γαντιών και τέλος.

Η νέα δημαρχία Δούκα δεν ξέφυγε από τα καθιερωμένα. Ακριβώς στην ίδια λογική με τη δημαρχία Μπακογιάννη, εξήγγειλε τη διάθεση μόνο 2 αιθουσών (μια στον Βοτανικό και άλλη μια στα Πατήσια) για να πάνε για αυτές τις δύο ημέρες οι άστεγοι των Αθηνών.

Είναι ντροπή που το 2024 υπάρχουν συμπολίτες μας που περιμένουν 5-6 μέρες τον χρόνο, την περίοδο των έντονων καιρικών φαινομένων, για να βρεθούν **έστω και με αυτό τον τρόπο** «προστατευμένοι» και με ένα πιάτο φαί. Ο σύγχρονος καπιταλισμός τσακίζει ανθρώπους και τους πετάει στην άκρη, περιμένοντας **να απαλλαγεί από αυτούς με τον φυσικό τρόπο**. Δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για να τους φροντίσει και να τους περιθάλψει. Κρατικές δομές δεν υπάρχουν, οι Δήμοι, όπως και αυτός της Αθήνας, εξαντλούνται σε κάποιες χορηγίες για την διατροφή όσων έχουν ανάγκη, στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ 1-2 φορές τον χρόνο, και πολλή διαφήμιση.

Αυτός ο κόσμος δεν έχει ανάγκη τη **φιλανθρωπία** των Δήμων ή τα γιορτινά τραπέζια του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Έχει ανάγκη από **στέγη** και **δουλειά**. Έχει ανάγκη **να ξανακερδίσει τη ζωή που του κλέβουν**.

Τα ερωτήματα παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα:

- Γιατί δεν δίνεται στους ανθρώπους αυτούς παράλληλα και η δυνατότητα απασχόλησης σε κοινωνικές, τεχνικές υπηρεσίες που υπάρχει ανάγκη;
- Γιατί δεν οργανώνεται η σταθερή ιατρική φροντίδα τους, και αφήνονται να βουλιάζουν κάθε μέρα και πιο πολύ;
- Γιατί δεν αξιοποιούνται τα δεκάδες κτίρια (ΤΑΙΠΕΔ, ΕΦΚΑ, τραπεζών, εκκλησίας, δήμων, εγκαταλειμμένα ξενοδοχεία) για την άμεση μετατροπή τους σε σύγχρονες κατοικίες και την εγκατάσταση των αστέγων;

Από την πλευρά μας, ως **Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα**, που συμμετέχουμε στην **Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα**, καλούμε συλλόγους και αλληλέγγυες δομές να βρεθούν δίπλα στους άστεγους της πόλης, δίνοντας τους το χέρι για να σηκωθούν και να αγωνιστούν για τη ζωή τους. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την ανατροπή των εγκληματικών πολιτικών κεντρικού και τοπικού κράτους.