



Με ένα προπαγανδιστικού τύπου διάγγελμα, ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας προσπάθησε να μας πείσει ότι τα μνημόνια τελειώσαν. Κάνοντας το άσπρο μαύρο για το χαρακτήρα των συμφωνιών της κυβέρνησης με τους “θεσμούς”, το μόνο που είπε ξεκάθαρα είναι πως τα μνημόνια θα σφραγίζουν την “κανονικότητα” που υπόσχεται για το μέλλον.

Η καθημερινότητα για το λαό και τους εργαζόμενους θα συνεχίσει να καθορίζεται από τους μνημονιακούς νόμους και τις χιλιάδες ρυθμίσεις τους. Όσα εφαρμόστηκαν, δε θα καταργηθούν, όσα προσυμφωνήθηκαν θα υλοποιηθούν και το χρέος θα παραμείνει σαν θηλιά στο λαιμό της κοινωνίας. Ένα χρέος που ήταν στο **127% του ΑΕΠ το 2009** και κρίθηκε **μη βιώσιμο** και τα μνημόνια επείγουσα ανάγκη, για να φτάσει στο **181%** μετά τη “θεραπεία” των κυβερνήσεων της περιόδου 2010-18, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Την ίδια στιγμή ο λαός έχασε εισόδημα, εργασία, σπίτι, την ίδια του τη ζωή στη Μάνδρα και στο Μάτι, ενώ το μεγάλο κεφάλαιο και οι τράπεζες προστατεύτηκαν από την καπιταλιστική κρίση και αυγάτισαν τα κέρδη τους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ταγμένη να βυθίσει πιο βαθιά τους εργαζόμενους και το λαό στη μνημονιακή κόλαση. Οι **φιλο-ΕΕ** δυνάμεις **ΝΔ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Λεβέντης** υψώνουν υποκριτικές φωνές για άδικο μέτρα, ενώ και τα έχουν ψηφίσει και θα τα εφαρμόσουν. Η νεοναζιστική **Χρυσή Αυγή** και η ακροδεξιά μπορεί δημαγωγικά να μιλάνε για πουλημένους πολιτικούς, αλλά είναι τσιράκια του κεφαλαίου που στηρίζουν αυτά τα μέτρα και επιπλέον οι ομογάλακτοι τους σε Αυστρία και Ιταλία εφαρμόζουν την ίδια πολιτική.

Μόνη ελπίδα είναι ο **μαζικός λαϊκός αγώνας** και μία δυνατή **αντικαπιταλιστική αριστερά**.

Οι ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη και το χρέος. Με μπροστάρη το εργατικό κίνημα, για την αντίσταση και την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΕΕ, για το ξήλωμα των τριών μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, για τη διαγραφή του χρέους, τη ρήξη και αποδέσμευση από ευρώ, ΕΕ και ΝΑΤΟ, για την υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών, ενάντια στο ρατσισμό στην Ευρώπη-Φρούριο, για την υπεράσπιση των προσφύγων και μεταναστών, ενάντια στον εθνικισμό, για την αποτροπή των πολέμων και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α, Γραφείο Τύπου