



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

«Οι μέρες που θα 'ρθουν θα είναι μέρες φρίκης κι αφυπνισμένης συνείδησης...»

Τζωρτζ Οργουελ

Με το ΦΕΚ 783 για τα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων από 11/3/2020 μέχρι 24/3/2020. Τα μέτρα αυτά αφορούν την προστασία του πληθυσμού από τον κορωνοϊό και την αποτροπή της πανδημίας. Ο κίνδυνος πανδημίας όμως που τελικά ήρθε αφού η εξάπλωση είναι παγκόσμια, αφορά μόνο τον κορωνοϊό;

1. Πανδημία μνημονιακών πολιτικών: έφτασε στα όρια του το υγειονομικό σύστημα της χώρας από τις πολιτικές της λιτότητας και των περικοπών. Τεράστιες ελλείψεις με ελάχιστες προσλήψεις μόνιμων γιατρών και υγειονομικών, κανένας εκσυγχρονισμός των δομών και της υλικοτεχνικής υποδομής για πολλά χρόνια, μεγάλες ελλείψεις σε φάρμακα και υλικά πρώτης ανάγκης, κλείσιμο και όχι άνοιγμα νοσοκομείων, κέντρων υγείας και μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας, ελαχιστοποίηση και υπολειτουργία των μονάδων εντατικής θεραπείας, που σε περιπτώσεις μαζικών προσβολών από σοβαρές ιώσεις και επιδημίες έχουν αποδειχτεί απαραίτητες. Επίσης σταδιακή ιδιωτικοποίηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είτε με την συμμετοχή των ασφαλισμένων σε πολλές εξετάσεις και φάρμακα, είτε με την κατάργηση της παροχής 2500 εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

2. Πανδημία αρπακτικών επιχειρηματικών συμφερόντων: την προφανή αδυναμία του δημοσίου συστήματος υγείας να αντεπεξέλθει, εδώ και πολλά χρόνια, «συμπληρώνουν» τα ιδιωτικά κέντρα, αφού ο πληθυσμός ωθείται στην ιδιωτική υγεία που θησαυρίζει. Ενώ υπήρξαν 88 θύματα από την γρίπη, όπως εύκολα προκύπτει μεγάλο κομμάτι των ευπαθών ομάδων δεν έκανε εμβόλια, που θα έπρεπε να είναι δωρεάν για όλους και υποχρεωτικά. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα αισχροκέρδειας με «νέα εμβόλια» το οποία δεν συνταγογραφούνταν και ο πολίτης έπρεπε να πληρώνει.

3. Ανυπαρξία πολιτικών πρόληψης: το κράτος της περιστολής των κοινωνικών δαπανών και των εργασιακών δικαιωμάτων, των ανύπαρκτων αντιπλημμυρικών μέτρων, των οικοπεδοφάγων και της

ανύπαρκτης δασοπροστασίας έχει φέρει καταστροφικά αποτελέσματα, όπως η πλημμύρα της Μαγούλας και η πυρκαγιά στο Μάτι, με 200 νεκρούς. Επομένως, η βασική αιτία που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση κρίσεων και επιδημιών με συνέπεια την επανεμφάνιση επιδημιών του περασμένου αιώνα, όπως της ιλαράς, είναι η έλλειψη εμβολιασμών με παροχή από το κράτος και η έλλειψη ενός σύγχρονου δημόσιου συστήματος υγείας που παρέχει εξετάσεις, φάρμακα και άμεση πρωτοβάθμια φροντίδα. Η ΟΕΝΓΕ επισημαίνει χαρακτηριστικά: «σοβαρό σχέδιο πρόληψης, μείωσης της διασποράς κι αντιμετώπισης των συνεπειών της νόσησης από κοροναϊό, με δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, με εξουθενωμένους γιατρούς και νοσηλευτές, με απλήρωτες εφημερίες και ώρες μηνών, με ΤΕΠ (επείγοντα περιστατικά) τραγικά υποστελεχωμένα, με κλειστά τα πάνω από 100 από τα περίπου 700 κρεβάτια ΜΕΘ, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτή τη στιγμή οι 560 κλίνες ΜΕΘ είναι ήδη σχεδόν όλες γεμάτες, λόγω της «συνήθους» νοσηρότητας και δεκάδες συνάνθρωποί μας βαρέως πάσχοντες ασθενείς νοσηλεύονται καθημερινά εκτός ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους με φορητούς αναπνευστήρες».

4. Καταστολή και έλεγχος του πληθυσμού: με πρόφαση «ασύμμετρες απειλές» από τους ιούς και τους πρόσφυγες, δηλαδή το ιδεολογικό προπαγανδιστικό προπέτασμα καπνού της κυβέρνησης, προωθούνται ακέραιες οι αντιλαϊκές πολιτικές σε όλα τα μέτωπα, αντιστασιακό Βρούτση, αντικειμενικά νομοσχέδια, διαδηλώσεις κ.ά. Οι εργαζόμενοι με μειωμένα δικαιώματα και οι άνεργοι, που δεν μπορούν να πληρώσουν για ιατρική περίθαλψη και πρόληψη, αλλά και οι συνταξιούχοι με τις συντάξεις-επίδομα είναι στην πρώτη γραμμή της πιθανής προσβολής από τις κάθε είδους επιδημίες και μολυσματικές ασθένειες.

5. Αντιεπιστημονικές και θρησκόληπτες αντιλήψεις από το παπαδαριό και αντιδημοκρατικές σκοταδιστικές απόψεις, ακόμα κι από επιστήμονες, δεν μπορούν να καθορίζουν την κρατική πολιτική υγείας. Οι επίσημοι φορείς της εκκλησίας δείχνουν σε κάποιες περιπτώσεις τον μισανθρωπισμό τους.

6. Το σύστημα ελέγχου από τον ΕΟΔΥ και το υπουργείο Υγείας αποδείχθηκε στην πράξη απολύτως διάτρητο και απροετοίμαστο, όπως είχαν προειδοποιήσει οι νοσοκομειακοί γιατροί.

7. Το σύστημα της κυβερνοαντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ έχει αποδείξει την ανεπάρκειά του να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις. Μόνο γέλια μπορούν να προκαλέσουν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για 4000 προσλήψεις μόνιμων γιατρών κ.ά. που δεν... πρόλαβαν να υλοποιήσουν. Το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα είναι απολύτως υπεύθυνο για την υγειονομική κατάρρευση και την έκθεση του πληθυσμού στην αρρώστια και το θάνατο.

8. Είναι αναγκαίο να δοθούν έκτακτα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πρόληψη της επιδημίας, την περίθαλψη και την ανακούφιση του πληττόμενου πληθυσμού και όχι της οικονομίας του κεφαλαίου. Πρωταρχική αξία της κοινωνικής ζωής είναι η υγεία των μαθητών, των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων και τα δικαιώματά τους.

Αιτήματα και μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης του κορωνοϊού για εκπαιδευτικούς, μαθητές, σχολεία και όλη την κοινωνία:

1. Αύξηση των κονδυλίων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών στην εκπαίδευση εδώ και τώρα. Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και όλου του βοηθητικού προσωπικού (σχολιάτρων, ψυχολόγων, καθαρισμού, φύλαξης κλπ) που είναι απαραίτητο στην λειτουργία των σχολείων μετά το τέλος της κρίσης.

2. Νόμιμες άδειες ασθένειας και αναρρωτικές σε όλους τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, ισόχρονες και χωρίς εξαιρέσεις.

3. Άδειες σε όλους τους γονείς που χρειάζεται να επιμεληθούν των παιδιών τους τις μέρες της επιδημικής κρίσης, χωρίς παρακράτηση μισθών και ενσήμων. Πλήρεις αποδοχές (και όχι αναρρωτικής άδειας) και εκτός της κανονικής άδειας.

4. Πλήρεις αποδοχές για όλους τους εργαζόμενους των σχολείων (αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,

υπαλλήλους καθαριότητας σχολείων, σχολικούς φύλακες κ.λπ.)

5. Καμία εφαρμογή για όλους τους συναδέλφους της ΠΝΠ 25/2, και ειδικά των ΑΠΩ και ΑΜΩ, όπου αναφέρεται ότι «δύναται να προσδιορίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές» η «προσωρινή απαγόρευση» και «αναστολή» στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών, μαθητών, φοιτητών κ.ά.
6. Άμεση απόσυρση της «κατά βούληση» ερμηνείας από ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ των ειδικών ρυθμίσεων και αποφάσεων σχετιζόμενων με την ΚΥΑ αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που επιβάλλει διοικητικά καθύστερη σε απλούς εκπαιδευτικούς, ή σε διευθυντές/υποδιευθυντές. Έγγραφες αποφάσεις για το όποιο διοικητικό έργο. Να περιοριστεί για λόγους δημόσιας υγείας (μια φορά την εβδομάδα για την β/θμια) ή να γίνεται ηλεκτρονικά.
7. Μείωση της διδακτέας ύλης για όλες τις τάξεις και της εξεταστέας ύλης στις πανελλαδικές εξετάσεις, κατάργηση προαγωγικών εξετάσεων.
8. Έκτακτα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πρόληψη της επιδημίας, την περίθαλψη και την ανακούφιση του πληττόμενου πληθυσμού και όχι για την προστασία των κερδών επιχειρηματιών και εργοδοτών.
9. Μόνιμοι διορισμοί γιατρών και υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα. Ανανέωση των συμβάσεων του επικουρικού και με σύμβαση προσωπικού και μετατροπή σε αόριστη διάρκειας.
10. Να ανοίξουν τώρα όλα τα δημόσια νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας που έκλεισαν στα χρόνια των μνημονίων.
11. Να εξοπλιστεί τώρα όλο το δημόσιο σύστημα υγείας με τα απαραίτητα υλικά πρώτης ανάγκης και όλη την υλικοτεχνική υποδομή και μηχανήματα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
12. Να λειτουργήσουν όλες οι κλειστές ΜΕΘ και τα αντίστοιχα κρεβάτια και να ανοίξουν νέες για την πρόληψη της πανδημίας.
13. Να επιταχθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία και οι ΜΕΘ σε αυτά που πάντα περισσεύουν, για όλους τους ασθενείς που θα χρειαστεί.
14. Να σταματήσει κάθε άλλο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης (νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, απαγόρευση διαδηλώσεων κ.ά.) εκτός από αυτό της πρόληψης και της πλήρους αντιμετώπισης της επιδημίας.
15. Απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση όλων, ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών, σε υγεία και εργασία, χωρίς αποκλεισμούς, για ασφαλισμένους και μη ασφαλισμένους.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες εφαρμόζουμε τις οδηγίες και κανόνες προστασίας και περίθαλψης από τους υπεύθυνους δημόσιους φορείς υγείας για την προστασία μας, αλλά και την προστασία των άλλων!

Η αλληλεγγύη είναι όπλο των εργαζομένων για την επιβίωσή μας!