

Γράφει ο **Σπύρος Κουτομάρης**



Στη γραμμή κλιμάκωσης της έντασης και της τυφλής καταστολής απέναντι στους κατοίκους επιμένει για τέταρτο μήνα η Κυβέρνηση στη Λευκίμμη, **με προφανή πλέον πολιτική σκοπιμότητα.**

Η συνεχιζόμενη και προκλητική παρουσία των ΜΑΤ σε συνδυασμό με τα εξοργιστικά ψέματα και τις παρανομίες της Δημοτικής αρχής, πυροδοτούν συνεχώς νέους γύρους «πολεμικών» αναμετρήσεων και **δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για μια ορθολογική συζήτηση και λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων της Κέρκυρας.**

Για περισσότερο από τέσσερις μήνες η Κέρκυρα μοιάζει με απέραντο φρουρούμενο σκουπιδότοπο. Η αστυνομική κατοχή της Λευκίμμης και η καταπάτηση κάθε επίφασης περιβαλλοντικής νομιμότητας με σκοπό τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, δεν απέτρεψαν τη δημιουργία λόφων σκουπιδιών στους δρόμους όλου του νησιού, και τη δημιουργία δεκάδων ανεξέλεγκτων χωματερών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Καθημερινά αποδεικνύεται ότι ο θεσμικά παντοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ (Υπουργείο, Δήμος, Περιφέρεια, Βουλευτές) αδυνατεί να προχωρήσει έστω και ένα μικρό βήμα προς την κατεύθυνση της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης, της δημόσιας ολοκληρωμένης διαχείρισης, της υποχρέωσης διαλογής από Ξενοδοχεία και χώρους εστίασης.

Αντίθετα, **συνεχίζει να ταΐζει με πανάκριβες εργολαβίες μικρούς και μεγάλους ιδιώτες**, χωρίς κανένα συνολικό σχέδιο και επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερα την οικονομικά ασφυκτική κατάσταση του Δήμου.

Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια Κυβέρνηση, Δήμος και Περιφέρεια έχουν ξοδέψει απίστευτα ποσά χωρίς να έχουν βάλει ούτε ένα τούβλο στο δεκάδες φορές ανακοινωμένο δημόσιο εργοστάσιο απορριμμάτων. Χωρίς να έχουν εξασφαλίσει ολοκληρωμένους και σωστά επιλεγμένους χώρους ταφής υπολειμμάτων με βιολογικό καθαρισμό των στραγγισμάτων. Χωρίς να έχουν λύσει το θέμα του μη πόσιμο νερού που γεμίζει την Κέρκυρα με πλαστικά μπουκάλια 100.000 μόνιμων και 2 εκατομμυρίων τουριστών.

Όλο το καλοκαίρι η Δημοτική Αρχή -και οι συν αυτώ εργολάβοι της- **ανακάτευαν τα απορρίμματα των μπλε και πράσινων κάδων στα ίδια απορριμματοφόρα μπροστά στα έκπληκτα μάτια τουριστών και κατοίκων.**

Έμπρακτα ο ίδιος ο Δήμος απαξίωσε τις ίδιες του τις υπηρεσίες, απαξίωσε τη δυνατότητα των κατοίκων να συμβάλλουν στη διαλογή στην πηγή, απαξίωσε ολοκληρωτικά το δημόσιο χαρακτήρα της καθαριότητας.

Βάφτισε ως «διαχωρισμό» εκατοντάδων χιλιάδων τόνων απορριμμάτων μια κινητή χειροκίνητη μονάδα διαχωρισμού επτά ηρωικών εργατριών.

Βάφτισε τα περσινά και σε σήψη σύμμεικτα δεματοποιημένα απορρίμματα που οδηγήθηκαν στη Λευκίμμη ως «υπόλειμμα».

Συνολικά ξοδεύτηκαν πάνω από 10 εκ. € για το ΧΥΤΑ Λευκίμμης ενώ έχουν δρομολογηθεί εργολαβίες επιπλέον 11,5 εκ. € με μόνο αποτέλεσμα να κάνουν τη Λευκίμμη το νέο Τεμπλόνι, τη νέα ανεξέλεγκτη χωματερή της Κέρκυρας, να δημιουργήσουν κοινωνικό διχασμό, διαίρεση, αγανάχτηση, μίσος, κοινωνικό αυτοματισμό, συλλήψεις, καταστολή, παραλίγο θανάσιμους τραυματισμούς.

Απόλυτα δικαιολογημένα υπάρχει διάχυτη η εντύπωση στην κοινωνία της Κέρκυρας και της Λευκίμμης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε να εφαρμόσει το απλό, το στοιχειώδες, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, όχι μόνο από ανικανότητα, αλλά και από επιλογή να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ατζέντα.

Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι η απαξίωση του δημόσιου κοινωφελούς χαρακτήρα της Καθαριότητας και η υπονόμηση της λύσης της δημόσιας δωρεάν ολοκληρωμένης διαχείρισης ήταν σκόπιμη και σχεδιασμένη κεντρικά από την Κυβέρνηση την Τοπική Αυτοδίοικηση.

Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι τα πράγματα ήρθαν σε ένα οριακό σημείο τόσο με τα σκουπίδια στους δρόμους, όσο και με τα επεισόδια στη Λευκίμμη, ώστε να καταστεί εύπεπτη η πλέον παράλογη ακριβή και ανορθολογική λύση.

Μόλις προχτές ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Φάμελος εισηγήθηκε τροπολογία με την οποία απλοποιείται και διευκολύνεται ενδεχόμενη μεταφορά απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς το νεότευκτο ΣΔΙΤ της ΤΕΡΝΑ στην Ήπειρο.

Η θέση της Λευκίμμης είναι κομβικής σημασίας για το συγκεκριμένο σχέδιο, καθώς το λιμάνι της βρίσκεται πολύ κοντύτερα στην Ήπειρο από αυτό της Πόλης της Κέρκυρας, ενώ η ανεξέλεγκτη και παράνομη χωματερή Λευκίμμης βρίσκεται μόλις 1 χλμ. μακριά από το λιμάνι και μπορεί να «μετατραπεί» σε προσωρινό σταθμό μεταφόρτωσης πριν τον απόπλου των απορριμμάτων.

Σημειώνουμε ότι ήδη η ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε την μεταφορά των πρώτων 8.000 τόνων στην παράνομη χωματερή Λευκίμμης μέσα στο καλοκαίρι, **ενώ η ίδια εταιρεία σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου, εναποθέτει δωρεάν χώματα εντός της χωματερής Λευκίμμης που προέρχονται από παρακείμενο υπό ανακαίνιση τουριστικό ακίνητο.**

Παράλληλα ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει κερδίσει τον διαγωνισμό για την τετραετή λειτουργία και συντήρηση της χωματερής Λευκίμμης έναντι 5,2 εκ. €.

Τη λύση της Ηπείρου είχε υποδείξει στην Κυβέρνηση και ο βουλευτής Κέρκυρας της ΧΑ σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο στις 20/7/2018, καλώντας μάλιστα την Κυβέρνηση να «κάνει νομοθετική ρύθμιση ώστε να μεταφερθούν τα απορρίμματα της Κέρκυρας στο νέο εργοστάσιο για ένα-ενάμιση χρόνο» και καλώντας την Κυβέρνηση να «συνεννοηθεί με τους κατοίκους και το σύλλογο Αλεύχιμον» ώστε να τερματιστεί η καταστροφή της Λευκίμμης.

Φτάσαμε στο σημείο η υπόδικη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της ΧΑ να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον αγώνα των κατοίκων την ίδια στιγμή που Κυβέρνηση, Δήμος και Περιφέρεια, όχι μόνο απέτυχαν να έρθουν σε οποιοδήποτε διάλογο μαζί τους, αλλά αντίθετα κρύβονται πίσω από τα ΜΑΤ και πυροδοτούν με τις αποφάσεις και τις δηλώσεις τους ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Πέρα από το ζήτημα των σκουπιδιών αυτό καθαυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σοβαρή πολιτική ευθύνη για τις πολιτικές δηλώσεις στελεχών του που χαρακτηρίζουν συλλήβδην τη Λευκίμμη χωριό ακροδεξιών εγκληματιών.

Και παρά τις εξόφθαλμες παρανομίες και ελλείψεις του ΧΥΤΑ Λευκίμμης, παραμένουν στην άποψη ότι όσοι διαφωνούν και κινητοποιούνται απέναντι σε αυτό το εγκληματικό έργο εκκινούν από αντιδραστικές, ακροδεξιές και τοπικιστικές αφετηρίες.

Με αυτή την πολιτική γραμμή ο ΣΥΡΙΖΑ εν γνώσει του δυναμώνει στην πράξη αυτό που στα λόγια καταδικάζει, δηλαδή την ανάπτυξη αντι-αριστερών ακροδεξιών αντανακλαστικών.

Η πολιτική απογύμνωση του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωνε ότι «δεν θα πέσει ούτε χαρτοπετσέτα στη Λευκίμμη» και σήμερα ευθύνεται για την πλέον του τετραμήνου αστυνομική κατοχή του χωριού μας, **έχει οδηγήσει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην εύκολη λύση της τεχνητής πόλωσης μακριά από την ουσιαστική συζήτηση του προβλήματος.**

Από προχτες το βράδυ η Λευκίμμη βρίσκεται για μια ακόμη φορά στις φλόγες, στα οδοφράγματα και τις συγκρούσεις.

Οι κακοτεχνίες, τα ψέματα και οι παρανομίες που συνοδεύουν τη Χωματερή Λευκίμμης, καθώς και η βαθιά ανυποληψία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αφήνουν κανένα περιθώριο οπισθοχώρησης στους κατοίκους.

Ο υπερκορεσμός και η ανυπολόγιστη καταστροφή του Τεμπλονίου δεν μπορεί να συνεχιστούν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλλει νέο πρόστιμο αξίας 4 εκ. € για τη μη υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ.

Η βάρβαρη οικονομικά και κοινωνικά λύση του ΣΔΙΤ της ΤΕΡΝΑ στην Ήπειρο προβάλλεται και από τις δυο πλευρές της τυφλής πόλωσης ως σωτηρία.

Πόσο σωτήρια όμως είναι μια λύση που περιλαμβάνει στα δημοτικά τέλη των κατοίκων όλης της Κέρκυρας

- το κόστος οδικής μεταφοράς όλων των σύμμεικτων απορριμμάτων της Κέρκυρας στη Λευκίμμη,
- το κόστος φύλαξης με δεκάδες διμοιρίες ΜΑΤ της χωματερής,
- το κόστος του διάπλου προς την Ήπειρο,
- το κόστος οδικής μεταφοράς Ηγουμενίτσα - Δωδώνη
- και φυσικά το κόστος παραλαβής στα 40€ / τόνο στην είσοδο του Εργοστασίου;

Ποιος θα πληρώσει αυτό το κόστος;

Ποιος θα πληρώσει για την μόνιμη και ανεπανόρθωτη καταστροφή στην υγεία και τη ζωή των κατοίκων, που πρόκειται να προκληθεί από την παραμονή των δεκάδων χιλιάδων τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων που θα «σταθμεύουν» στη χωματερή Λευκίμμης ανάλογα με τις ανάγκες και την κερδοφορία του Εργοστασίου στην Ήπειρο;

Ποιος Νικολούζος, ποιος Γαλιατσάτος και ποιος Τσίπρας μας εξασφαλίζει ότι η Λευκίμμη **και το λιμάνι της** δεν θα μετατραπούν σε πεδίο ανεξέλεγκτης βιομηχανικής τοξικής ζώνης, στα «πρότυπα» της ασυδοσίας και της απληρωσιάς του Κάβου;

Ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα καλοβλέπουν την υποβάθμιση της Λευκίμμης ως πολλαπλή επενδυτική ευκαιρία και όλα δείχνουν ότι μετά την εξάντληση της καταστολής, πλησιάζει και η ώρα που η Κυβέρνηση και το Κεφάλαιο θα αρχίσουν να προσφέρουν επιχειρηματικά και αντισταθμιστικά «δώρα» στους Λευκιμμιώτες, για να τους εξαγοράσουν και να κάμψουν τις αντιδράσεις τους.

Το στοίχημα για τη Λευκίμμη και τις πολλές Λευκίμμες σε όλη την Ελλάδα είναι η τεχνητή και αδιέξοδη πόλωση (την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει σε όλα πια τα πολιτικά ζητήματα) να δώσει τη θέση της στο ουσιαστικό ερώτημα και την επιλογή:

Είτε της αποκεντρωμένης δημόσιας δωρεάν ολοκληρωμένης διαχείρισης με διαλογή στην πηγή, είτε της πανάκριβης στοίχισης πίσω από επιχειρηματικά συμφέροντα που εμπορεύονται τα σύμμεικτα απορρίμματα, δικαιωνίζουν και δεν λύνουν το πρόβλημα.

Παραπομπές:

[Ομιλία Βουλευτή ΧΑ Κέρκυρας 20/7/18](#)

[Δηλώσεις του συντονιστή της Ν.Ε. Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Τ. Τόμπρου](#)

[Ομιλία Πρωθυπουργού στην Κέρκυρα 22/8/13](#)

[Διοικητικές Πράξεις ΣτΕ, ΣΥΔΙΣΑ, Αποκεντρωμένης, ΑΕΠΟ, ΠΕΣΔΑ κλπ](#)

Άρθρα:

[Να μάθει όλη η Ελλάδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δολοφονεί τη Λευκίμμη](#)

[Δεν «περνάει» στη Λευκίμμη το στημένο παιχνίδι ΣΥΡΙΖΑ-ακροδεξιάς](#)

[Λευκίμμη, το τιμωρό χέρι του Λαού και ο εμφύλιος του 1798-1801](#)

[Λευκίμμη: Θλιβερή «δημοσιογραφία» και απεγνωσμένη ψηφοθηρία τρέφουν το δίπολο Κυβέρνησης και Ακροδεξιάς](#)