

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αναλώσιμοι



Με το άνοιγμα των σχολείων και των πανεπιστημίων η κυβέρνηση της ΝΔ **έχει αφήσει την εκπαίδευση χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία για την προστασία της δημόσιας υγείας**. Χωρίς σχολικούς καθαριστές, με απόλυτη άρνηση των απολύτως απαραίτητων μαζικών τεστ, με συνωστισμό ακόμα και 30 μαθητών στην τάξη, χωρίς μόνιμες προσλήψεις των αναγκαίων εκπαιδευτικών για να έχουμε 15 το πολύ μαθητές ανά τμήμα, **η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τις μάσκες που έχουν ανακηρυχθεί σε μοναδικό μέσο προστασίας**. Αυτή η επιλογή έγινε **για να φορτωθούν όλα στην ατομική ευθύνη** των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών.

Η κυβέρνηση είχε, από την εμφάνιση της πανδημίας, όλο το χρόνο για να θωρακίσει την δημόσια εκπαίδευση απέναντι στην αναμενόμενη τωρινή φάση εξάπλωσης της πανδημίας. Όχι μόνο δεν έκανε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, **αλλά αντίθετα εξάντλησε όλο το χρόνο που είχε σε κινήσεις οργιώδους και χρυσοπληρωμένης προπαγάνδας μέσω των ΜΜΕ για να μας πείσει ότι είμαστε μία “ασφαλή χώρα” προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων**. Ταυτόχρονα αποδεχόταν όλες τις **αντιεπισημονικές και σκοταδιστικές θέσεις** των παπάδων και της κάθε Γιαμαρέλου για τη «θεία κοινωνία» και τη μη χρήση της μάσκας στις εκκλησίες. Η σημερινή αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων είναι **αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης** και όχι “ατομική ευθύνη” των εργαζόμενων και της νεολαίας.

Αυτή η πολιτική της κυβέρνησης είναι που **πριμοδοτεί και τις αντιδραστικές κινητοποιήσεις** ενάντια στη χρήση της μάσκας στα σχολεία που οργανώνει η ακροδεξιά και το παπαδαριό και στρέφονται ενάντια στους εκπαιδευτικούς και τους πρόσφυγες.

Οι δύο πάνινες μάσκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς και το παγουρίνο του χρηματοδότη της ΝΔ δεν αποτελούν ούτε κατ’ελάχιστο αυτό που απαιτείται για να λειτουργήσουν με στοιχειώδη ασφάλεια τα σχολεία. Δεν πείθουν κανέναν οι στημένοι δημοσιογράφοι και οι στημένοι επιστήμονες της κυβερνητικής επιτροπής των «ειδικών», που δικαιολογούν **το στοίβαγμα 25 και περισσότερων παιδιών νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας σε αίθουσες μικρότερες των 30 τετραγωνικών, κατά παράβαση κάθε υγειονομικού πρωτόκολλου** που ισχύει σε όλους τους χώρους, ιδιωτικούς και δημόσιους, δηλώνοντας προκλητικά πως η αύξηση των σχολικών τάξεων και η μείωση των μαθητών ανά τμήμα όχι μόνο μπορεί να μην έχει θετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά αντίθετα μπορεί να συνεισφέρει στην εξάπλωσή της λόγω της αύξησης του αριθμού των εκπαιδευτικών! **Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, που εν μέσω της πανδημίας, νομοθέτησε την αύξηση (!) του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα**.

Η πανδημία του κορωνοϊού θεωρείται ευκαιρία για την αδίστακτη κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας. Σε αυτή την κατεύθυνση βάζει σε εφαρμογή τον αντιεκπαιδευτικό νόμο Κεραμέως προωθώντας ένα σχολείο για τις ανάγκες της αγοράς. **Υποβαθμίζει** τη δημόσια εκπαίδευση, προωθεί ταξικούς φραγμούς στην πρόσβαση σε αυτή σε όλες τις βαθμίδες, μετατρέπει τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα, χωρίς εκπαιδευτικούς και υλικοτεχνική υποδομή. **Στεκόμαστε στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας που μέσα από τα σωματεία και τους συλλόγους τους έχουν ξεκινήσει τον αγώνα για τη συνολική ανατροπή του νομού και της πολιτικής που υπηρετεί**. Ο αγώνας για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων πάει χέρι - χέρι με τον αγώνα για ένα σχολείο που να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι της αγοράς.

Την ίδια στιγμή που χαρίζονται εκατομμύρια στο μεγάλο κεφάλαιο και δίνονται δισεκατομμύρια για νέους εξοπλισμούς, στα πλαίσια του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού για τις ΑΟΖ και τα συμφέροντα των πολυεθνικών κι των ιμπεριαλιστών, η δημόσια υγεία παραμένει χωρίς τον αναγκαίο αριθμό γιατρών, νοσηλευτών, κλινών, ΜΕΘ και αναλώσιμων, τα δημόσια εργαστήρια δεν έχουν υλικά για να κάνουν τεστ ανίχνευσης, οι εργαζόμενοι, αλλά και οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι μικρομεσαίοι και ο λαός αφήνονται απροστάτευτοι και καλούνται να διαλέξουν ή το μεροκάματο ή την υγεία τους, οι πρόσφυγες και μετανάστες στοιβάζονται σε άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι γέροι μένουν αβοήθητοι στα γηροκομεία.

Εδώ και τώρα, παλεύουμε για:

Άνοιγμα όλων των δομών της εκπαίδευσης με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας! Ανώτερος αριθμός 15 μαθητές ανά τμήμα σε όλα τα σχολεία. Όχι στις συμπύξεις, τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμημάτων, όχι στο κλείσιμο «ολιγομελών» τμημάτων στα ΕΠΑΛ και τα ΓΕΛ. Να επαναλειτουργήσουν όλα τα σχολεία που έκλεισαν ως αποτέλεσμα των αντιλαϊκών μνημονιακών πολιτικών και να δοθούν σε σχολική χρήση δημοτικοί και κλειστοί δημόσιοι χώροι για την κάλυψη των αναγκών όλης της εκπαίδευσης. Γενναία χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τώρα για την ανέγερση σύγχρονων σχολικών κτιρίων. Καμιά σκέψη για ΣΔΙΤ. Να ανοίξουν κανονικά και τα πανεπιστήμια με τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας

Καμία σκέψη για μονιμοποίηση και επέκταση της τηλεκπαίδευσης!

Άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κανονική λειτουργία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Όχι στην αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Όχι στην «αξιοποίησή» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη μη κάλυψη των κενών από αναπληρωτές σε δυσπρόσιτες, νησιωτικές και άλλες περιοχές. Κατάργηση της σχετικής τροπολογίας Κεραμέως .

Να ληφθούν τώρα **όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προστασίας** για μαθητές, φοιτητές, και εκπαιδευτικούς. **Δωρεάν συνεχή τεστ** για όλους/ες και δωρεάν παροχή των αναλώσιμων (μάσκες, αντισηπτικά) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μαζικοί Διορισμοί μόνιμων καθαριστριών και υγειονομικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μαζική διάθεση υλικών καθαρισμού, απολύμανσης και υγιεινής. Συντήρηση, βελτίωση και επισκευές σε κρίσιμους υγειονομικά χώρους των σχολείων. Πρόσληψη σχολικών νοσηλευτών σε κάθε σχολείο και χώρους για την αντιμετώπιση υγειονομικών περιστατικών.

Πλήρης και έγκαιρη λειτουργία όλων των υποστηρικτικών δομών του σχολείου, που είναι ανύπαρκτες ή υπολειπόμενες, για κατ' οίκον διδασκαλία, ενισχυτική, πρόσθετη και παράλληλη στήριξη. Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία των τάξεων υποδοχής με λιγότερα παιδιά από το Σεπτέμβρη όπου φοιτούν προσφυγόπουλα και παιδιά μεταναστών, με μέριμνα για τη μεταφορά τους από τους χώρους διαμονής τους προς και από τα σχολεία.

Άδειες για ευπαθείς ομάδες για παιδιά, εργαζόμενους, γονείς και μέτρα υποστήριξης - άδειες με αποδοχές για εργαζόμενους γονείς, εκπαιδευτικούς.

Άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης των φτωχών λαϊκών οικογενειών που πλήττονται από τη βάρβαρη αντι-λαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.

Κατάργηση και μη εφαρμογή του ν. Κεραμέως συνολικά. Όχι στο «Νέο Λύκειο», κατάργηση των εξεταστικών φραγμών (τράπεζα θεμάτων, βάση προαγωγής και απόλυσης 10, κλπ)

Γενναία αύξηση των Δαπανών για την υγεία και την παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είμαστε αντίθετοι με την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών από οικονομικούς κολοσσούς και χορηγούς.

Ουσιαστική και άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, νέες ΜΕΘ και ιατροφαρμακευτικό υλικό.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17.9, 6.30 μμ στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ