

Νεοσύλλεκτε,



Η νέα σειρά παρουσιάζεται αμέσως μετά την χαλάρωση των μέτρων και της καραντίνας που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού. Όλη η προηγούμενη περίοδος χαρακτηρίστηκε **από την αδιαφορία της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων για την υγεία των στρατευμένων, καθώς επέβαλλαν για περισσότερους από δύο μήνες υποχρεωτικό εγκλεισμό σε συνθήκες συνωστισμού για όλους στις μονάδες, χωρίς την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, την ώρα που τα μόνιμα στελέχη κυκλοφορούσαν ελεύθερα.** Απέναντι σ' αυτή την κατάσταση -δημιουργίας υγειονομικών βομβών- ορθώθηκε μαζικό κίνημα με μπροστάρη το **Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος** και την πάλη χιλιάδων φαντάρων απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, που κατάφερε να βάλει φραγμούς, προστατεύοντας τη ζωή και τα δικαιώματά τους. Ένα κίνημα που απαίτησε και πέτυχε την αποσυμφόρηση των μονάδων μέσα από την μαζική χορήγηση αδειών, υλοποίηση των προβλεπόμενων μεταθέσεων του 5μήνου και την λήψη μέτρων υγιεινής. Η νίκη αυτή πρέπει να αποτελέσει γενικότερο οδηγό για την μαχητική διεκδίκηση για την βελτίωση των απαράδεκτων συνθηκών στα στρατόπεδα (λίγες έξοδοι και πολλές υπηρεσίες, ιδιωτικοποιημένα κψμ, αυθαιρεσίες στελεχών κ.α.)

Ταυτόχρονα η νέα σειρά νεοσυλλέκτων παρουσιάζεται σε μια περίοδο που ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός για το μεγαλύτερο μερίδιο στους ενεργειακούς πόρους και δρόμους στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, οξύνεται. Μπορεί οι τιμές του πετρελαίου να χτυπάνε ιστορικά χαμηλά, αλλά και οι κίνδυνοι από ένα οικολογικό ατύχημα να είναι τεράστιοι, αλλά οι κυβερνήσεις και από τις δύο όχθες του Αιγαίου συνεχίζουν τον χαβά τους. Σε κάθε άδικο πόλεμο όμως ισχύει το: **Δικά τους τα κέρδη- δικόι μας οι νεκροί! Η νεολαία δεν πρέπει γίνει κρέας στα κανόνια τους!** Καλούμε τους φαντάρους να αγωνιστούν ενάντια στην πολεμοκαπηλεία, τους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς, τον εθνικισμό και τον ρατσισμό. Να αρνηθούν παράνομες διαταγές, όπως την καταστολή και τις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα, την συμμετοχή -έστω και σαν υποστηρικτικό προσωπικό- σε κοινές ασκήσεις με στρατούς- δολοφόνους των λαών της γης όπως των ΗΠΑ, Ισραήλ, Γαλλίας κ.α.

Εκατοντάδες φαντάροι όλα τα προηγούμενα χρόνια έδωσαν τέτοιες μάχες και τις κέρδισαν.

Νεοσύλλεκτοι μην «ψαρώνετε» και μην συμβιβάζεστε! Ψηλά το κεφάλι!

Ο φαντάρος είναι πολίτης με στολή και τα δικαιώματά του δεν σταματούν έξω από την πύλη των στρατοπέδων. Το πιο χρήσιμο «όπλο» στη στρατιωτική θητεία (όπως και στην υπόλοιπη ζωή) είναι η συλλογική διεκδίκηση! Κανένα βύσμα και καμιά ατομική λύση δεν μπορούν να καλυτερεύσουν την κατάσταση για όλους. Καθημερινά το κίνημα των φαντάρων πετυχαίνει μικρές και μεγάλες νίκες, βελτιώνοντας την χακί καθημερινότητα. **Ελάτε σε επαφή, συμμετέχετε, στηρίξτε το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος, την μόνη αγωνιστική φωνή μέσα στο στρατό που παλεύει αταλάντευτα για τα δικαιώματα των φαντάρων.**