



Την ώρα που η φωτιά στα Βίλια συνεχίζει για 5η μέρα, ενώ ακόμη δεν έχει τελειώσει καν το καλοκαίρι, η κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή βλέπουν την «κρίση» ως «ευκαιρία» για τους σχεδιασμούς τους, που κάνουν τη ζωή μας αβίωτη. Οι κάτοικοι της Αττικής, όμως, θέλουμε να μπορούμε στην Αττική να ζούμε και να αναπνέουμε, και πρέπει να αγωνιστούμε για να το επιβάλουμε!

Η καταστροφική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, αλλά και των Περιφερειακών και δημοτικών αρχών, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έχουν δημιουργήσει ένα αβίωτο περιβάλλον στην Αττική:

-Πριν ακόμη τελειώσει ο Αύγουστος, οι δασικές πυρκαγιές έχουν καταστρέψει κάθε πνεύμονα πρασίνου που περιβάλλει την Αττική. Τον Μάιο κάηκαν τα Γεράνεια Όρη (52.000 στρέμματα δάσους). Η καταστροφή αυτή δεν φάνηκε αρκετή για να αλλάξει τις προτεραιότητες ούτε της κυβέρνησης (που μέσα στον Ιούνιο προκήρυξε 1000 θέσεις μόνιμων αστυνομικών για τα... Πανεπιστήμια και παρέλαβε νέα περιπολικά, αντί να προσλάβει 1000 μόνιμους δασοφυροσβέστες!), ούτε βέβαια και της Περιφερειακής Αρχής του Γ. Πατούλη που συνέχισε να ασχολείται με το να ρίξει χρήματα σε άλλη μια ΑΜΚΕ που θα μελετήσει (τάχα!) την κλιματική αλλαγή. Οι φωτιές στη Σταμάτα, την Βαρυμπόμπη, το Τατόι, τους Θρακομακεδόνες, την Πάρνηθα, κι αργότερα στην Κερατέα, τη Λαυρεωτική και στα Βίλια «έζωσαν» την Αττική από κάθε πλευρά! Ήρθαν να προστεθούν στις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και την αποψίλωση που είχαν ήδη υποστεί τα δάση και οι ορεινοί όγκοι της Αττικής την τελευταία δεκαετία. Και βέβαια η τεράστια οικολογική καταστροφή στην Εύβοια θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην περιβαλλοντική κατάσταση της Αττικής και την υγεία των κατοίκων της.

Τα περίφημα «σχέδια αντιπυρικής προστασίας» της Περιφέρειας και της κυβέρνησης που διαφημίζονται ως «άκρως αποτελεσματικά» μέχρι να ξεκινήσει η πρώτη φωτιά -τότε γίνονται όλα στάχτη...

-Η τσιμεντοποίηση της Αττικής συνεχίζεται: κάθε σπιθαμή γης θεωρείται οικόπεδο προς «αξιοποίηση». Δεν είναι μόνο τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που «ξεφυτρώνουν» με ειδικές ρυθμίσεις σε δασικές περιοχές. Το ίδιο το κράτος αντιμετωπίζει τα πάντα ως ευκαιρία επενδύσεων και εργολαβικού κέρδους, ως ευκαιρία οικοδόμησης και τσιμεντοποίησης: χεράκι χεράκι ο Περιφερειάρχης Αττικής και η κυβέρνηση βλέπουν το Κτήμα Τατοΐου, που είναι περιουσία όλου του ελληνικού λαού, ως χώρο για σπα, ξενοδοχεία και real estate, με ιδεολογικό περιτύλιγμα μια κακόγουστη νοσταλγία της δήθεν αίγλης της «βασιλικής οικογένειας» -«αίγλη» που πλήρωσε ο ελληνικός λαός με αίμα μέχρι να απαλλαγεί από αυτήν!

Χεράκι χεράκι ο Γ. Πατούλης, η κυβέρνηση και οι δήμαρχοι -όπως και η προηγούμενη διοίκηση Ρ. Δούρου με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- παλεύουν για την τσιμεντοποίηση και καζινοποίηση του **Ελληνικού**, χαρίζουν στρέμματα του **Άλσους Φιλαδέλφειας** για να γίνει γήπεδο, χρηματοδοτούν χιλιάδες κυβικά τσιμέντο που θέλει να ρίξει η **ΚΟΣΚΟ στην Πειραιϊκή** και οξύνουν την αστικοποίηση σε ήδη πυκνοκατοικημένες περιοχές με ΣΔΙΤ, όπως αυτό που σχεδιάζουν στο χώρο της **ΠΥΡΚΑΛ** (Δάφνη - Υμητός).

Την ίδια στιγμή που ο **Μεγάλος Περίπατος**, το πιο πολυδάπανο άχρηστο και παράνομο έργο που έχει γίνει στην Αθήνα, φυτεύει πλαστικά φυτά στις ζαρντινιέρες, ταυτόχρονα κεντρικό και τοπικό κράτος ετοιμάζονται να κόψουν δέντρα στο **Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος**, παραδίδουν το **Λόφο Στρέφη** στην «ιδιωτική ανάπλαση», αφήνουν αφρόντιστο τον **Λυκαβηττό, το Πεδίο του Άρεως, το Ποικίλο Όρος, το Πάρκο Τρίτση**, και προσπαθούν να εμπορευματοποιήσουν κάθε ανοιχτό αδόμητο δημόσιο χώρο, τις παραλίες, τα άλση, τα πάρκα, τιμμεντώνουν τα ρέματα και τα ποτάμια.

ΤΑ ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

Προκειμένου να καλύψουν την εγκληματική τους πολιτική, τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με έμφαση τώρα και η Περιφερειακή Αρχή του Γ. Πατούλη, αφήνουν υπόνοιες ότι η καταστροφή οφείλεται σε εμπρηστές. Δεν λένε όμως ότι το χέρι των εμπρηστών οπλίζει η ίδια η πολιτική τους:

-Η πολιτική των περικοπών σε κάθε κοινωνική ανάγκη και υπηρεσία, της διάλυσης της δασικής υπηρεσίας, της αδιαφορίας για την φύση, για την προστασία του περιβάλλοντος και για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

-Η πολιτική του αντιπεριβαλλοντικού νόμου Χατζηδάκη, που επιτρέπει κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα σε δάση, άλση, περιοχές NATURA με... «ειδικούς όρους» και κλείνει το μάτι στους επίδοξους εμπρηστές ότι θα νομιμοποιηθεί και θα προχωρήσει το επενδυτικό τους πρότζεκτ πάνω στα καμένα.

-Η πολιτική καταστροφής κάθε πρωτογενούς δραστηριότητας, με σκοπό την εκμετάλλευση κάθε σπιθαμής γης για τις ανάγκες του τουριστικού και του real estate κεφαλαίου και του «πράσινου» καπιταλισμού.

-Η πολιτική που βλέπει την φύση ως «εχθρό» και καταστρέφει το περιβάλλον με ρυπογόνες δραστηριότητες, που διαιωνίζει το έγκλημα των χωματερών εν έτει 2021, την ίδια ώρα που φορτώνει σε κάθε πολίτη την «προσωπική ευθύνη» για την κλιματική αλλαγή.

-Η πολιτική που σε κάθε φυσική καταστροφή «βλέπει» άλλη μια ευκαιρία ιδιωτικοποίησης, όπως η εξαγγελία της «ιδιωτικής αναδάσωσης» και «αναδοχής» των δασών από επιχειρηματίες που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός!

ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ!

Πρέπει να τους σταματήσουμε. Η τεράστια οικολογική καταστροφή της Αττικής, ο αφανισμός του δάσους, της χλωρίδας, της πανίδας, η καταστροφή σπιτιών και μικρών επιχειρήσεων, οι επαπειλούμενες πλημμύρες τον χειμώνα και η περιβαλλοντική υποβάθμιση της ατμόσφαιρας, μαζί με την άνοδο των θερμοκρασιών λόγω της κλιματικής κρίσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τη ζωή μας στην Αττική. **Ο φαύλος κύκλος της καταστροφής πρέπει να τελειώσει εδώ. Αν θέλουμε να αναπνέουμε και να ζούμε στην Αττική, εδώ και τώρα χρειάζεται να διεκδικήσουμε αγωνιστικά και αποφασιστικά:**

· Να παρασχεθεί άμεσα στέγη και τροφή, με πλήρη έξοδα του κράτους και των Περιφερειών, για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους. Πλήρη και άμεση αποζημίωση των πληγέντων, καθώς και των καταστροφών σε αγροτική και ζωϊκή παραγωγή.

· **Ανασύσταση και στελέχωση της ενιαίας Δασικής Υπηρεσίας** με αρμοδιότητα την προστασία του δάσους και τη δασοπυρόσβεση, στελεχωμένης με όλες τις επιστημονικές και τεχνικές ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τη φροντίδα των δασών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Μόνιμες προσλήψεις δασοπόνων, γεωπόνων, δασοφυλάκων, δασοπυροσβεστών, ενίσχυση και

ανανέωση του εξοπλισμού δασοπροστασίας, των επίγειων και εναέριων μέσων.

• **Ενίσχυση των υπηρεσιών των δήμων και των περιφερειών** με τα απαραίτητα μέσα και επαρκές μόνιμο προσωπικό για τον καθαρισμό-επιτήρηση-προστασία των αλσών, παρκών και του δασικού πράσινου.

• **Καμία αλλαγή χρήσης γης στις καμένες δασικές περιοχές.** Να προστατευθούν από τα οικιστικά, επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα. **Πλήρης προστασία της αναγέννησης του δάσους** (με πρώτη τα έργα για την συγκράτηση του χώματος εν όψει του χειμώνα) και παρεμβάσεις αναδάσωσης όπου απαιτείται, από τη δημόσια δασική υπηρεσία. Καμία σκέψη για ιδιωτικές αναδασώσεις ή όποια ιδιωτική διαχείριση στα δάση.

• **Απόλυτη προστασία της φύσης, των δασών, των αλσών, των ακτών από τους «επενδυτές».** Να καταργηθεί ο αντιπεριβαλλοντικός νόμος Χατζηδάκη, που απειλεί τις δασικές περιοχές και τις περιοχές NATURA. Να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες της χώρας και να σταματήσει η οικοδόμηση και η εκμετάλλευση γης σε δασικές περιοχές.

• **Ούτε ένα δέντρο λιγότερο σε πόλεις και οικισμούς, προστασία του πράσινου και δημιουργία πάρκων στον αστικό ιστό.** Το Ελληνικό να γίνει πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο υψηλού πρασίνου, να σταματήσει κάθε διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου «πολυτελούς» τσιμεντοποίησης και καζινοποίησης. Το Κτήμα Τατοίου να ξαναγίνει δάσος ανοιχτό για όλους τους κατοίκους της Αττικής, με μόνη τη φροντίδα για τη φύση και τα μνημεία, χωρίς καμία σκέψη για «αξιοποίηση»-ιδιωτικοποίηση. Η ΠΥΡΚΑΛ να γίνει πάρκο και όλα τα πάρκα της Αττικής να ενισχυθούν φυσικά και να προστατευτούν.

·Να αλλάξει τώρα το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, κλείσιμο της χωματερής της Φυλής, ανακύκλωση στην πηγή, επανάχρηση, κομποστοποίηση υπό δημόσιο έλεγχο.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ. Η προστασία της φύσης είναι ζήτημα όλων μας.

Η αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε στις πληγείσες περιοχές, οι κάτοικοι που οργανώθηκαν μόνοι τους για να ανασχέσουν τις πυρκαγιές, οι κινήσεις πολιτών που πρόσφεραν φροντίδα και στέγη σε πληγέντες και ζώα, δείχνουν τον δρόμο της επόμενης μέρας: Μόνο με τους αγώνες μας, συλλογικότητα και αυτοοργάνωση μπορούμε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας.

Να επιβάλουμε στην κυβέρνηση και την Περιφερειακή Αρχή εκείνα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να ζήσουμε και να αναπνεύσουμε στην Αττική.

Να υπερασπίσουμε το περιβάλλον και τη ζωή μας.

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΖΩΗ