

Γράφει ο **kokkiniotis**



**Μαύρη είν' η νύχτα στα βουνά...**

**Κλιμακώνεται η βάρβαρη επίθεση στα εργατικά δικαιώματα -Νέα "ήθη" στα επικοινωνιακά τεχνάσματα**

**Μαυρίζει όμως η «Λευκή Νύχτα» του δήμαρχου Ζενέτου στο Ίλιον: Μικρούτσικος - Πασχαλίδης μετά τις αντιδράσεις ακυρώνουν τη συμμετοχή τους**

Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Ιλίου συνεχίζει την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, αυτή τη φορά όμως με πιο ύπουλο τρόπο. Ανακοινώνει ένα σούπερ καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χωρίς ούτε μια στιγμή να αναφέρει το ίδιο το «θέμα»: Πουθενά στις αφίσες και το διαφημιστικό υλικό δεν αναφέρεται ότι τα μαγαζιά της περιοχής θα είναι ανοιχτά, κάτι που αποτελούσε το κεντρικό "προσκλητήριο" της αγοράς τα προηγούμενα χρόνια.

Νέα επικοινωνιακή ταχτική, που εξυπηρετεί όλους:

-Το Δήμο πρώτα από όλα, που δεν θα μπλέξει με νομικές περιπλοκές με την Περιφέρεια που δεν έχει δώσει άδεια.

-Τους καλλιτέχνες, που έχουν δήθεν το άλλοθι της άγνοιας: Αυτοί συμμετέχουν σε μια πολιτιστική γιορτή, όπως διαφημίζεται...

-Τα μαγαζιά -όσα τουλάχιστον συμμετέχουν στο διαβόητο "θεσμό", γιατί βεβαίως δεν είναι όλα. Θα βρουν ξαφνικά μεγάλη πελατεία, ανθρώπων που τους προσκάλεσαν σε μια πολιτιστική γιορτή, αποκρύπτοντας ότι πρόκειται για "ξέφρενη γιορτή" της αγοράς, διονυσιακό ξεσάλωμα κατά των εργασιακών δικαιωμάτων. Συμμετέχοντας ανυποψίαστοι, στηρίζουν ακούσια την πολιτική που εξουθενώνει κάθε μέρα και τους ίδιους («Θα ψηφίσεις το χαμό σου», που λέγανε και παλαιότερα... Δούρειος Ίππος, "Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας", ακόμη πιο παλιά.)

-Την Περιφέρεια Αττικής επίσης, που δεν χρεώνεται ότι επιτρέπει την παράβαση του νόμου (ας μην ξεχνάμε, «ο Σωκράτης ήπια το κώνειο για την εφαρμογή των νόμων»...), αλλά δεν κάνει και τίποτα υποκρινόμενη τάχα πως δεν το έχει πάρει χαμπάρι...

Η κεντρική αφίσα του αριστοτεχνικά στημένου event, τέταρτου στη σειρά εγκλήματος κατά του κόσμου

της εργασίας, είχε φέτος σαν έμβλημα τον **Θάνο Μικρούτσικο** και τον **Μίλτο Πασχαλίδη**. Όμως τελικά -έστω καθυστερημένα- οι σημαίες της αντεργατικής επίθεσης έμειναν τρύπιες. «Ανθ' ημών, Αργυρός».

Η αιτία φυσικά, είναι ο κόσμος του κινήματος που ανέδειξε περί τίνος πρόκειται στην πραγματικότητα. ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ - ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ, αλλά και **δεν αγοράζουμε**, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

**Η Γ' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, με έγκαιρη ανακοίνωσή της καυτηριάζει την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα:**

**ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ ΜΑΣ!**

**Γυρνάμε την πλάτη στις φιέστες της «λευκής νύχτας», υπερασπιζόμαστε την κυριακάτικη αργία.**

Ο δήμος του Ιλίου το Σάββατο 25 Ιουνίου οργανώνει για τέταρτη φορά την απαράδεκτη φιέστα της «Λευκής Νύχτας». Στο όνομα της «τόνωσης της αγοράς» στήνει ένα σκηνικό με διπλό σκοπό. Από τη μία να προσελκύσει καταναλωτές και από την άλλη να αποκρύψει το γεγονός ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά παράνομα, χωρίς ειδική άδεια από την περιφέρεια και, προφανώς, χωρίς να δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας οι υπερωρίες των εργαζόμενων.

Η αθλιότητα των ωραρίων λάστιχο με το έτσι-θέλω, της εργασίας τις Κυριακές, της κατάργησης των κεκτημένων εργατικών δικαιωμάτων της μαύρης και απλήρωτης εργασίας δε θα περάσουν. Σε όσους δήμους έχουν μεθοδευτεί οι «λευκές νύχτες» έχουν βρει σοβαρές και επίμονες αντιστάσεις: στη Γλυφάδα, το Μαρούσι, το Περιστέρι, τη Καλαμάτα, τη Λιβαδειά, τη Θέρμη Θεσ/νίκης, τη Νέα Σμύρνη, όπου και ακυρώθηκε στις 13/2/16 από τους εργαζόμενους.

Το ζήτημα της κατάργησης των εργασιακών δικαιωμάτων δεν είναι κάτι έξω από τη ζωή μας και από τους αγώνες που δίνουμε ή που καλούμαστε να δώσουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι πολύ γρήγορα η επιλογή μας να ψωνίζουμε τις Κυριακές και τις νύχτες, θα συντελέσει καταλυτικά στο να καταλήξουμε να δουλεύουμε κι εμείς με αντίστοιχους όρους.

Είναι ξεκάθαρο επίσης, ότι αυτό που μας λείπει δεν είναι οι επιπλέον ώρες για να ψωνίσουμε. Σε μια περίοδο που η ανεργία χτυπά κόκκινο, οι μισθοί και οι συντάξεις πετσοκόβονται και η καθυστερημένη (ή και η μη) καταβολή μισθών γίνεται καθεστώς, αυτό που πραγματικά μας λείπει είναι τα χρήματα για να ψωνίσουμε.

Είναι ψέματα ότι με τέτοιου είδους μέτρα (όπως απελευθερωμένα ωράρια και δουλειά τις Κυριακές) θα αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αφού οι ίδιοι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο και απλήρωτοι. Όσο για την περιβόητη ανάπτυξη, αυτή μπορεί και να έρθει, αλλά σίγουρα ως οδοστρωτήρας πάνω από τις ζωές όλων μας!

Ως ελάχιστη ένδειξη ταξικής αλληλεγγύης στεκόμαστε στο πλάι των εργαζομένων στα μαγαζιά και στον αγώνα τους. Η επίθεση που δέχονται οι συνάδελφοι μας στο εμπόριο είναι κομμάτι της συνολικής επίθεσης που δεχόμαστε όλοι εμείς οι «από κάτω». Μόνο παλεύοντας όλοι μαζί θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι επιτακτική η ανάγκη να δυναμώσουμε τους ταξικούς αγώνες μας.

**ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕΝ ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Ή ΝΥΧΤΕΣ - ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ - ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ!**

**Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!**

Το Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια καλεί σε συγκέντρωση ενάντια στη «λευκή νύχτα» το Σάββατο 25/6 στις 6μμ στην πλ. Γεννηματά (Ελευθερίας) στο Ίλιον:

# ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

## ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΗ, 6ΜΜ

### ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)

# ΙΛΙΟΝ

### ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Η επίθεση στην Κυριακάτικη αργία και η καταπάτηση του ωραρίου από το κράτος και την εργοδοσία εδώ και τρία χρόνια συνεχίζονται ακάθεκτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πλήρους απορρύθμισης των ωραρίων εργασίας επιχειρείται και η επιβολή της «Λευκής Νύχτας». Ο δήμος Ιλίου έχει αποτελέσει πρωτοπόρος στη διοργάνωση της συγκεκριμένης αθλιότητας την οποία και προσπαθεί να αναγάγει σε θεσμό/πολιτιστικό γεγονός για την πόλη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά λοιπόν, το Σάββατο 25 Ιούνη, θα επιχειρήσει να μετατρέψει την πόλη του Ιλίου και πάλι σε μια τεράστια «αρένα κατανάλωσης» στην οποία με το έτσι θέλω τα εμπορικά καταστήματα, και όχι μόνο, της περιοχής παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το σκηνικό ολοκληρώνεται με τη διοργάνωση μουσικών σκηνών με ηχηρά ονόματα του τραγουδιού τα οποία έρχονται να προσδώσουν το χαρακτήρα του «πολιτιστικού γεγονότος» στην αθλιότητα της εξαναγκαστικής εργασίας, πέρα και έξω από κάθε έννοια τήρησης των ήδη ξεχειλωμένων ωραρίων των εμποροϋπαλλήλων. Ο τσαμπουκάς των αφεντικών ξεφεύγει από κάθε όριο, από το άνοιγμα των μαγαζιών δίχως άδεια από την Περιφέρεια, μέχρι την απλήρωτη εργασία που επιβάλλει στους συναδέλφους, καταστρατηγώντας κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος και αξιοπρέπειας των εργαζομένων που εκβιάζονται να δουλέψουν οποτεδήποτε και για όσο τους ζητηθεί από το αφεντικό, αργίες, Κυριακές, νύχτες... Και όλο αυτό στο όνομα της νεφελώδους «τόνωσης της αγοράς», δηλαδή τόνωσης των κερδών των αφεντικών και εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων.

### Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ



**ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ!**

Στις «Λευκές νύχτες» που σχεδιάζονται από εργοδότες και δημόσιους στο Ίλιον (25/6) και στο Μαρούσι (2/7), με σκοπό την παράταση ωραρίου των καταστημάτων ως το ξημέρωμα και τη διασκέδαση μέσα από την κατανάλωση, **εμείς βλέπουμε μαύρα μερόνυχτα για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους** δουλεύει με όλο και χειρότερους όρους, εντατικοποίηση, ξεχειλωμένα ωράρια και πενιχρές αμοιβές. Η «τόνωση της αγοράς» απαιτεί την εξόντωση των εργαζομένων, για αυτό και οργανώνουμε νύχτες αγώνα μέχρι την ακύρωση κάθε παράνομης φέιστας.

**Η συνεχής επίθεση στην Κυριακάτικη αργία και η καταπάτηση του ωραρίου** από κράτος και εργοδοσία εδώ και τρία χρόνια μπλοκάρει από τις κινητοποιήσεις του Συντονιστικού δράσης και των αλληλέγγωνων σωματείων, συλλογικήτων και συνελκίστων σε πολλές γειτονιές με τελευταίο τρανταχτό παράδειγμα την ολοκληρωτική ακύρωση της «Λευκής Νύχτας» στη Νέα Σμύρνη στις 13/2/2016.

**Συνεχίζουμε ανυποχώρητα το διαρκή αγώνα για την υπεράσπιση τους.**

**ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ, ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!**

**ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ!**

Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια [synorisi.kyriakikes-espinoloyzemat](http://synorisi.kyriakikes-espinoloyzemat)



Οι προσπάθειες επιβολής καθεστώτος πλήρως «απελευθερωμένου» ωραρίου, όπως αυτό που εφαρμόζεται στις «λευκές νύχτες» εμφανίστηκε μαζί με την προσπάθεια κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας, εμφανίστηκε μαζί με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει κράτος και αφεντικά τα τελευταία χρόνια επιχειρώντας να εντατικοποιήσουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων προκειμένου να διατηρήσουν τα κέρδη τους. Όσο και να παρουσιάζονται τα εν λόγω γεγονότα ως «εξαιρέσεις» και «εορτές» ξέρουμε πολύ καλά

πως από πίσω κρύβεται ο πόθος των αφεντικών να έχουν στη διάθεσή τους εργαζόμενους δίχως ωράριο, δίχως δικαιώματα, δίχως αξιοπρέπεια, εργαζόμενους που δεν θα αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι με ανάγκες για ξεκούραση, συνεύρεση, ελεύθερο χρόνο, αλλά θα αντιμετωπίζονται ως εργαλεία για την αύξηση της κερδοφορίας τους. Οποιαδήποτε καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων η οποία παρουσιάζεται ως «έκτακτη» και «προσωρινή» αποτελεί ένα βήμα για την καθολική τους κατάργηση και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.

### **ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ**

Όλες οι προσπάθειες για ουσιαστική κατάργηση του ωραρίου γίνονται στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας» της οικονομίας, της «τόνωσης της αγοράς», της οικονομικής «ανάπτυξης», έννοιες διανοημένες με ωραίες λέξεις οι οποίες κρύβουν όμως την πραγματικότητα πως αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα αφεντικά, τα κέρδη τους και τα συμφέροντά τους. Οι εργαζόμενοι, με πρόσχημα αυτές τις λέξεις βιώνουμε μειώσεις μισθών, δουλειά νύχτες, αργίες και Κυριακές, εργοδοτική τρομοκρατία, απολύσεις, απλήρωτα μεροκάματα, απλήρωτες υπερωρίες. Δεν μοιραζόμαστε τα κέρδη με τα αφεντικά αντίθετα μάλιστα, είναι τα αφεντικά που εκμεταλλεύονται την εργασία μας για να πλουτίσουν. Όσο και να προσπαθούν λοιπόν να παρουσιάσουν τις φιέστες που ισοπεδώνουν τα εργασιακά μας δικαιώματα σαν γιορτή εμείς θα φωνάζουμε πως η «λευκή νύχτα» είναι άλλη μία εκμετάλλευση εργοδοτική.



### **ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΩΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΠΕΛΑΤΕΣ**

Ο αγώνας ενάντια στα «απελευθερωμένα» ωράρια δεν αφορά μόνο τους εμποροϋπαλλήλους αλλά τον κάθε εργαζόμενο. Οι επίδοξοι καταναλωτές της «Λευκής Νύχτας» πρέπει να καταλάβουν πως αυτό που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, θα το αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι αύριο στις εργασίες τους. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να σκεφτεί πως η συμμετοχή του σε αυτή την καταναλωτική φιέστα υπονομεύει τον αγώνα των εργαζομένων και κάνει πλάτες στην προσπάθεια επιβολής του εργασιακού μεσαίωνα. Η στήριξη στον αγώνα που διεξάγεται είναι στήριξη στα εργατικά μας συμφέροντα. Κυριακές και νύχτες δεν δουλεύουμε και δεν ψωνίζουμε!

**ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ**

**Η** επίθεση στην Κυριακάτικη αργία και η καταπόνηση του ωραρίου από το κράτος και την εργοδοσία εδώ και τρία χρόνια συνεχίζονται ακάθαρτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πλήρους απορρύθμισης των ωραρίων εργασίας επιχειρείται και η επιβολή της «Λευκής Νύχτας». Ο δήμος Ίλιου έχει αποπέσει πρωταπόρος στη διαργάνωση της συγκεκριμένης σβλήσιμης πιν οποία και προσοιθεί να αναόγει σε θεοομό/πυλαίωτο γεγονός για τιν πάλι. Για τσαριτι ουακή κρωαή λαιπίν, το Σάββατο 25 Ιαίου, θα επιχειρήσει να μετατρέψει τιν πάλι του Ίλιου και πάλι σε μετ τερύσιο «αργία κατανάλωση» στην οποία με τω έσει θέλω το εμπορικό καταστήματα, και έσι μόνι, τις περσιότι παραμένοντι ανοικτά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το αργικό αλωκήρηότι με τη διοργάνωση μουσικών σπυών με πικρή ανόγισι του τραγουδιού το οποίο έργωνται να προσέδωσι το χαρακτήρα του «πάλιστικο γεγονός» στην σβλήσιμη τις ελάνο-γισσική εργασίσι, πέρα και έδω από κάθε έννοια τήρησι των ήθη Έσκαλωμένων ωραρίων των εμποροϋπαλλήλων. Ο τωμοσικος των αφανικών Εργασίσι από κάθε όρο, από το άσκημα των μαγαζιών άδους άδεια από τιν Περιφέρεια, μέχρι τιν απλήρωτη εργασία που επιβόλιε στους αναδόφους, καταστρατηγώτις κάθε έννοια εργασιότι δικαιώσιτις και αέσκηρησιτις των εργαζομένων που εβήσιότι να δουλέωσι οποσδήποτε και για όσα τους πηπέλι από το αφενικό, αργίες, Κυριακές, νύχτες... Και όλο αυτό στο άσκημα των κερφέλ-δους «άκωσις τις αγοράς», άήλοή τίνοσις των κερφέων των αφενικών και ενισπιησιότις τις εκμετάλλεσις των εργαζομένων.

στο όνομα της «αναγωνισκότις» τις οικονομίσι, τις «άκωσις τις αγοράς», τις άκωνιστις «άσπιέτις», έννοσις διοσθημέτις με αφιέτι λέξις οι οποίσι κρέβου όμας τιν πραγματοποιήσι τις αφανών αποκωσισκό και μόνο το αφενικό, το κέρφι τους και το άσκημύροπό τους. Οι εργαζομένοι, με πρόσχημα αίτις τις λέξις βίωσιμω μεσάσις μισθών, δουλειά νύχτες, αργίες και Κυριακές, εργοδοτική τρομοκράτι, απολοσις, απήρωσι μεροκάμισο, απήρωσις υπερωριές. Δεν μοιραζομύσι το κέρφι με το αφενικό απήρωσι μάλιστα, έσαι το αφενικό που εκμετάλλεσονται τιν εργασία μας για να πλουτίσιον. Όσα και να προσοιθώσι λοιπόν να παρουσιόσιον τις φιλίσις που ίσοπεδώνουσι το εργασιότι μας δικαιώσιμα στον γωρφή έμει θα φωνάζομύσι πως η «λευκή νύχτα» έσαι όλη μια εκμετάλλεσις εργοδοτική.

**ΧΑΦΟΤΕΙΤΕ ΩΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ**

**Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΗΝΙΟ**

Οι προσοιθές επιβόλις καθίσταται πλήρως «απελευθερωμένο» ωράριο, όπως αυτό που εφαρμόζεται στις «Λευκές νύχτες» εφαρμόστικε μαζί με τιν προσοιθία κατάργησις της Κυριακάτικης αργίσις, αφανιστικε μαζί με τιν επίθεσι που έδουσι εξαπολοσις κρωτις και αφενικό το τελευταίο κρωαίο επιχειρήσιτις για ενισπιησιότισση τιν εκμετάλλεσις των εργαζομένων προκειμένου να διατηρήσικον το κέρφι τους. Όσα και να παρουσιόσιοντι το εν λόγω γεγονός ως «εξοφίσις» και «αργίες» Είκομύσι πολύ καλά πως από τίσιμ κρέβεται ο πόθος των αφεντικών να έδουσι στη διάθεσι τους εργαζόμενους δικωσι ωράριο, δικωσι δικαιώσιμα, δικωσι αέσκηρησις, εργαζομένοις που δεν θα αντιμετωπίζονται ως άθρωποι και σάγκησι για Έσκαρησι, σινείρησι, ελεύθερο κρωαίο, αλλά θα αντιμετωπίζονται ως εργαζοί για τιν επίθεσι τις κερφέρορις τους. Οποσδήποτε καταπόνησι των εργασιότων μας δικαιώσιμα η οποία παρουσιόσεται ως «άκωσις» και «αφρωσπιήντι» αποσπει ένα βήμα για τιν καθολική τους κατάργησι και αυτό το ηρωίκομύσι πέρα πάλι καλά.

Ο αγώνας ενάντια στη «απελευθερωμένη» ωράρια δεν αφορά μόνο τους εμποροϋπαλλήλους αλλά τον κάθε εργαζόμενο. Οι επίδοξοι καταναλωτές της «Λευκής Νύχτας» πρέπει να καταλάβουν πως αυτό που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, θα το αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι αύριο στις εργασίες τους. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να σκεφτεί πως η συμμετοχή του σε αυτή την καταναλωτική φιέστα υπονομεύει τον αγώνα των εργαζομένων και κάνει πλάτες στην προσπάθεια επιβολής του εργασιακού μεσαίωνα. Η στήριξη στον αγώνα που διεξάγεται είναι στήριξη στα εργατικά μας συμφέροντα. Κυριακές και νύχτες δεν δουλεύουμε και δεν ψωνίζουμε!

**ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ!**

**Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΗΝΙΟ**

Οι προσοιθές επιβόλις καθίσταται πλήρως «απελευθερωμένο» ωράριο, όπως αυτό που εφαρμόζεται στις «Λευκές νύχτες» εφαρμόστικε μαζί με τιν προσοιθία κατάργησις της Κυριακάτικης αργίσις, αφανιστικε μαζί με τιν επίθεσι που έδουσι εξαπολοσις κρωτις και αφενικό το τελευταίο κρωαίο επιχειρήσιτις για ενισπιησιότισση τιν εκμετάλλεσις των εργαζομένων προκειμένου να διατηρήσικον το κέρφι τους. Όσα και να παρουσιόσιοντι το εν λόγω γεγονός ως «εξοφίσις» και «αργίες» Είκομύσι πολύ καλά πως από τίσιμ κρέβεται ο πόθος των αφεντικών να έδουσι στη διάθεσι τους εργαζόμενους δικωσι ωράριο, δικωσι δικαιώσιμα, δικωσι αέσκηρησις, εργαζομένοις που δεν θα αντιμετωπίζονται ως άθρωποι και σάγκησι για Έσκαρησι, σινείρησι, ελεύθερο κρωαίο, αλλά θα αντιμετωπίζονται ως εργαζοί για τιν επίθεσι τις κερφέρορις τους. Οποσδήποτε καταπόνησι των εργασιότων μας δικαιώσιμα η οποία παρουσιόσεται ως «άκωσις» και «αφρωσπιήντι» αποσπει ένα βήμα για τιν καθολική τους κατάργησι και αυτό το ηρωίκομύσι πέρα πάλι καλά.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τις νύχτες και τις Κυριακές μας στα αφεντικά. Οργανωνόμαστε και αντιστεκόμαστε στην επιβολή του εργασιακού μεσαίωνα, αγωνιζόμαστε ενάντια στο άθλιο φαινόμενο της «λευκής νύχτας» και κάθε παρόμοιας λογικής εργοδοτική φιέστα. Το Συντονιστικό δράσης έχει δώσει δυναμικό «παρών» σε κάθε τέτοια φιέστα που έχει πραγματοποιηθεί στη Ν. Σμύρνη, τη Γλυφάδα, το Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, στο Περιστερί, σε κάθε Κυριακή που τα μαγαζιά είναι ανοικτά, πετυχαίνοντας μάλιστα την ακύρωση της αντίστοιχης φιέστας που ήταν προγραμματισμένη για τις 13 Φλεβάρη στη Ν. Σμύρνη. Έτσι θα δώσει το «παρών» και στο Ίλιον προτάσσοντας το συντονισμό σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μαγαζί. Με την από τα κάτω οργάνωσή μας, την ταξική αλληλεγγύη και τη συλλογική αντίσταση να πάρουμε πίσω τις κλεμμένες Κυριακές, τις κλεμμένες νύχτες. Να μπλοκάρουμε την επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, να βάλουμε φραγμό στη συνολική επίθεση εναντίον μας, να βρούμε μπροστά επιβάλλοντες το δικό μας.

**ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ, ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ**  
**ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ**  
**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ "ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ"**  
**ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) ΙΛΙΟΥ, 6μμ**  
 Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια  
[syntonistikokyriakes.espiivlogs.net](http://syntonistikokyriakes.espiivlogs.net)

## ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ!

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τις νύχτες και τις Κυριακές μας στα αφεντικά. Οργανωνόμαστε και αντιστεκόμαστε στην επιβολή του εργασιακού μεσαίωνα, αγωνιζόμαστε ενάντια στο άθλιο φαινόμενο της «λευκής νύχτας» και κάθε παρόμοιας λογικής εργοδοτική φιέστα. Το Συντονιστικό δράσης έχει δώσει δυναμικό «παρών» σε κάθε τέτοια φιέστα που έχει πραγματοποιηθεί στη Ν. Σμύρνη, τη Γλυφάδα, το Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, στο Περιστερί, σε κάθε Κυριακή που τα μαγαζιά είναι ανοικτά, πετυχαίνοντας μάλιστα την ακύρωση της αντίστοιχης φιέστας που ήταν προγραμματισμένη για τις 13 Φλεβάρη στη Ν. Σμύρνη. Έτσι θα δώσει το «παρών» και στο Ίλιον προτάσσοντας το συντονισμό σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μαγαζί. Με την από τα κάτω οργάνωσή μας, την ταξική αλληλεγγύη και τη συλλογική αντίσταση να πάρουμε πίσω τις κλεμμένες Κυριακές, τις κλεμμένες νύχτες. Να μπλοκάρουμε την επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, να βάλουμε φραγμό στη συνολική επίθεση εναντίον μας, να βρούμε μπροστά επιβάλλοντες το δικό μας.

**ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ, ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ**

**ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ**

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ "ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ"**

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) ΙΛΙΟΝ, 6ΜΜ

Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια

[syntonistikokyriakes.espivblogs.net](http://syntonistikokyriakes.espivblogs.net)

Στη συγκέντρωση καλούν και σειρά σωματείων όπως ο [Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου-ΨηφιακώνΜέσων Αττικής](#), το [Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων](#), το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων WIND κ.ά.

Την πικρία του για την (έστω καθυστερημένη...) εξέλιξη, εκφράζει ο δήμαρχος Ιλίου Ζενέτος μέσω ανάρτησης στο επίσημο σάιτ του Δήμου:

### **«Λευκή Νύχτα» στο Ίλιον το Σάββατο 25 Ιουνίου - Νέοι καλλιτέχνες στην κεντρική σκηνή**

Μετά από ενημέρωση, της τελευταίας στιγμής, από την εταιρεία που έχει την αποκλειστικότητα των καλλιτεχνών Θάνου Μικρούτσικου και Μίλτου Πασχαλίδη για τη συμμετοχή τους στη «Λευκή Νύχτα» το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016, ότι λόγω «πολιτικής φόρτισης», όπως αναφέρουν οι ίδιοι, σχετικά με το ωράριο των καταστημάτων, αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στη συμφωνημένη και προγραμματισμένη, εδώ και ενάμιση μήνα, εκδήλωση, πράξη αντίθετη σε κάθε ηθική και επαγγελματική δεοντολογία, η οποία επιπρόσθετα προσβάλλει τους πολίτες του Ιλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο που ενέκρινε τη «Λευκή Νύχτα» [**Και οι πολίτες την ενέκριναν; Πώς; Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, μαζί και καταστηματαρχες, δεν είναι «πολίτες» του Δήμου;**] και τη συμμετοχή των εν λόγω καλλιτεχνών σε αυτή.

Ο Δήμος Ιλίου αντιδρώντας άμεσα, αντικατέστησε τους προαναφερόμενους καλλιτέχνες με τον καταξιωμένο συμπολίτη μας και σπουδαίο καλλιτέχνη Κωνσταντίνο Αργυρό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις προηγούμενες εκδηλώσεις της «Λευκής Νύχτας» συμμετείχαν γνωστοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας [**η συμμετοχή του συγκεκριμένου δεν εκπλήσσει, έχει πάει και σε χειρότερα: “Success story” στη Σχοινούσα**], ο Κώστας Χατζής, η Πέγκυ Ζήνα, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Πετρολούκας Χαλκιάς, η Ζωή Παπαδοπούλου, η Ελένη Πέττα, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Σαρρής, η Στέλλα Κονιτοπούλου, οι Έμμετρον και πολλοί άλλοι. [**Ας προσέχανε, τους σεντράρει τώρα. Να σημειώσουμε ότι, αντίθετα με φέτος, τις προηγούμενες χρονιές ήταν ομολογημένος ο σκοπός των εκδηλώσεων.**]

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ιλίου έχει ΜΟΝΟ την ευθύνη της πολιτιστικής εκδήλωσης της «Λευκής Νύχτας», την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες και σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται με τη διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων. [**Αυτή φαίνεται γίνεται από μόνη της...**]

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος για το θέμα:

«Έχουμε δημιουργήσει πολλούς θεσμούς για την πόλη μας. Η «Λευκή Νύχτα» είναι ένας από αυτούς και έχει διττό σκοπό. Θέλουμε να προσφέρουμε δωρεάν ψυχαγωγία σε όλους τους πολίτες, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ταυτόχρονα όμως, δημιουργούμε έναν πόλο έλξης για την πόλη μας, έτσι ώστε οι επισκέπτες από άλλες περιοχές να έρθουν και να γνωρίσουν το Ίλιον, να περπατήσουν στους δρόμους και τους πεζόδρομους, να διασκεδάσουν στη φιλόξενη πόλη μας και να ξαναέρθουν στο μέλλον.»

[ilion.gr](http://ilion.gr)