

Γράφει ο **Γιώργος Βασιλάτος**



Ο δημοσιογράφος και νυν αρχηγός κόμματος εκθείαζε το ΓΑΠ και υποστήριζε τις κτηνωδίες του NATO στην πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία.
ΚΛΙΚ, Αύγουστος 1999.

Συνέντευξη του Γιώργου Παπανδρέου, υπουργού εξωτερικών της τότε κυβέρνησης Σημίτη, στο «διακεκριμένο» μετέπειτα, δημοσιογράφο Σταύρο Θεοδωράκη.

(Πρόλογος του νυν «Ποταμίσιου» για το Γιωργάκη:)

«Ήταν ο πρώτος στο ΠΑΣΟΚ που μίλησε υπέρ της «ελεύθερης ραδιοφωνίας» το '86, τις μέρες που οι σύντροφοί του δήλωναν έτοιμοι να ρίξουν τους δορυφόρους -τη θυμηθήκαμε την ιστορία στο γυρισμό και αρκετά γελάσαμε-, και δεν χρειάστηκε καμία σύσκεψη για να το κάνει. Και ήταν από τους λίγους πολιτικούς που τόλμησε, στις αρχές τις δεκαετίας, να ζητήσει αποποινικοποίηση και διαχωρισμό των ουσιών, όταν άλλοι στο άκουσμα και μόνο της λέξης ναρκωτικά έβγαζαν καντήλες. Ούτε τότε χρειάστηκε καμιά σύσκεψη για να το κάνει. Μεγαλωμένος ως πολίτης του κόσμου, έχει μαζέψει σαν σφουγγάρι από παντού απόψεις σύγχρονες. Και έχει το χάρισμα που είχε και ο πατέρας του -στην αρχή τουλάχιστον της πολιτικής του καριέρας-, αλλά και ο παππούς του. Δεν φοβάται να πει τις απόψεις του. Όχι ότι δεν είναι ένας Παπανδρέου».

(Μετά ο Σταύρος ... «δυσκολεύει», με «καίριες», ερωτήσεις τον υπουργό:)

« Αισθάνεστε νικητής, κ. Παπανδρέου;»

(Ήρθε η ώρα, μάλλον, να ρωτήσει για τα NATOϊΚΑ εγκλήματα στη χώρα, που ο Θεοδωράκης μαζί με άλλους δημοσιοκάφρους υποστήριξαν με παρρησία.:)

«Με τα όσα αποκαλύπτονται τώρα στο Κόσοβο, το εύρος των σφαγών των Κοσοβάρων, οι ομαδικοί τάφοι, σκέφτεστε διαφορετικά τον πόλεμο;»

(Καμία λέξη ή ερώτηση για τους νεκρούς που άφησαν πίσω τους οι NATOϊκοί. Κιχ για τις χαμένες ζωές από βομβαρδισμούς, για τους τραυματίες, τους εκτοπισμένους ανθρώπους, τους πρόσφυγες, το απεμπλουτισμένο ουράνιο που γεμίσαμε τα πνευμόνια μας από Μακεδονία ως Κρήτη και άλλα πολλά...).

(Και συνεχίζει ο Σακίδιος στην επόμενη ερώτηση:) «Σε αντίθεση, πάντως, με τους βομβαρδισμούς των NATOϊκών, οι σφαγές των Σέρβων ελάχιστα απασχόλησαν τη δική μας κοινωνία.»

(Μη χάσει και δε δικαιολογηθεί η σφαγή...).

(Σταύρος προς Γιώργο:) «Εσείς καταφέρατε να ισοροπήσετε. Δεν δυσαρεστήσατε ούτε τους συμμάχους μας ούτε τους Σέρβους.»

(Γλώσσα σπάτουλα και πάλι. Μην τυχόν νομίσει ο αναγνώστης ότι δεν είναι σούπερ υπουργάρα και εξέχων διπλωματικό στέλεχος ο ΓΑΠ).

(Και συνεχίζει:) «Πάντως, ενώ όλοι σε αυτή τη χώρα ήμασταν εναντίον των βομβαρδισμών, υπήρξαν και κάποιοι που ήταν υπέρ του Μιλόσεβιτς. Και τον υποστήριξαν έμπρακτα, επισκέψεις, «ανθρωπιστική βοήθεια», συναυλίες...»

(Ο Σταυράκης μάλλον αναλογιζόταν, ότι θα'πρεπε να φέρουν τα FOLLIE BERGER για το NATOϊκό στρατό, και μάλλον να στείλουν και ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες που μετείχαν αυτού. Δεν το εξέφρασε όμως.... Κάνει μια έμμεση πλην σαφή αναφορά σε ένα παραμύθι με το Μιλόσεβιτς στο ρόλο του κακού

λύκου).

Όλη η συνέντευξη που πήρε ο Σταύρος, σχεδόν αγιοποιώντας το Γιώργο Παπανδρέου βρίσκεται ευτυχώς ακόμα, ΕΔΩ: <http://www.antibaro.gr/article/641>.

Για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεώτεροι. Μπας και τους κοπεί το χεράκι όταν φτάσουν στην κάλπη.

Σ' όσους μπόρεσαν και τη διάβασαν χωρίς να σιχαθούν, δώρο ένα χειροποίητο χάρτινο βαρκάκι για να παίξουν στο ποταμάκι - ρυάκι.

Ε άει στα (τ)σακίδια Σταύρο! Όχι άλλη κοροϊδία κ. ΓΑΠ!