



Έχασε τη μάχη για τη ζωή, ο συμβασιούχος εργαζόμενος του Δήμου Καλαμαριάς, Ρ. Δουμανόγλου, που στις 2 του Οκτώβρη είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πτώση δέντρου, την ώρα της δουλειάς. Ο εργαζόμενος δούλευε στα προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας».

Η ΠΟΕ ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Δυστυχώς τα αυτιά των αρμοδίων μετά από τόσα ατυχήματα... δεν ιδρώνουν!!!

Έχασε τη μάχη για τη ζωή που έδινε νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση τις τελευταίες ημέρες ο συμβασιούχος (απασχολούνταν με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας) του Δήμου Καλαμαριάς. Είχε τραυματισθεί σοβαρά πριν μία εβδομάδα όταν κατά την διάρκεια κοπής δένδρου, αυτό έσπασε και τον καταπλάκωσε.

Πρόκειται για μία ακόμη τραγωδία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που έρχεται να αναδείξει αφενός τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι συμβασιούχοι στους Ο.Τ.Α. και αφετέρου την αδιαφορία των αρμοδίων υπηρεσιών και Υπουργείων στην εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας. Των αρμοδίων υπηρεσιών που κλείνουν τα μάτια και τ' αυτιά στα συνεχή δυστυχήματα και ατυχήματα που γίνονται ενώρα εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πόσο αίμα πρέπει άραγε να χυθεί για να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών προκειμένου να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν να προστίθενται συνεχώς νέα ονόματα στη «μαύρη» λίστα των δυστυχημάτων στους Ο.Τ.Α.; Γιατί υπάρχει «πρεμούρα» για πολλά άλλα θέματα, υποδεέστερα, αλλά όχι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές;

Ακόμη και σήμερα, μετά από τόσους θανάτους ούτε μία σύσκεψη δεν έχει γίνει για την ανάλυση των αιτιών και την αντιμετώπιση των συχνών θανάτων, ειδικά στις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Κανέναν δεν έχει απασχολήσει το γεγονός ότι τα περισσότερα ατυχήματα-δυστυχήματα γίνονται, είτε γιατί δεν τηρούνται στοιχειωδώς οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, είτε γιατί υπάρχει υπερ-εργασία και κόπωση.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει επισημάνει πώς απαιτείται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα και όχι η παροχή εργασίας ορισμένου χρόνου από ανθρώπους που δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν και «θυσιάζονται» στο βαμό της εξυπηρέτησης συμφερόντων. Γιατί, είναι κοινώς γνωστό, πώς αιρετοί και κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια απαξίωσαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις υπηρεσίες τους, όπως είναι η Καθαριότητα, με στόχο να τις εκχωρήσουν στα μεγάλα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του άτυχου υπαλλήλου. Δυστυχώς, τα αυτιά των αρμοδίων δεν ιδρώνουν. Οι εργαζόμενοι ωστόσο θα πρέπει να αναλάβουμε πιο δραστικές αποφάσεις για να μην συνεχίσουν να χάνονται ανθρώπινες ζωές.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.