



Οι καταγγελίες των συναδέλφων φαντάρων ανατρέπουν εντελώς την τεράστια προπαγανδιστική εκστρατεία της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Στρατού, που προκειμένου να μείνουν στο απυρόβλητο και να μην αναλάβουν τις σοβαρότατες ευθύνες που τους αναλογούν, πλάσαραν τη θεωρία «της αστοχίας υλικού», κάνοντας λόγο για κατασκευαστικό λάθος.

Οι Πεζοναύτες όμως συνάδελφοι των δολοφονημένων Γ.Ορφανίδη ΕΠΟΠ Λοχία 33 ετών, Αν.Μεζάλα ΕΠΟΠ Λοχία 34 ετών και Φώτη Ανδρικόπουλο Δεκανέα 19 ετών, **αναφέρονται σε άσχημη συντήρηση των όπλων.**

Μάλιστα, λίγο πριν αρχίσει η άσκηση οι στρατιώτες είχαν ενημερώσει τον επικεφαλής αξιωματικό ότι τα όπλα είναι «πολύ βρώμικα, γεμάτα πυρίτιδα». Ο αξιωματικός, αντί την ύστατη αυτή στιγμή να πράξει ότι έπρεπε γύρισε και τους είπε:

«βουλώστε το να μην μας πάρουν χαμπάρι».

Η άσκηση έγινε κανονικά για χάρη του Αξιόμαχου, με τα γνωστά οδυνηρά αποτελέσματα!

Ένα ακόμη στοιχείο, ενδεικτικό της ποιότητας των ανθρώπων και της διοίκησης που ασκούν σε όλα τα επίπεδα –διοίκηση του 505 Τάγματος Πεζοναυτών, ΓΕΣ, Υπουργείο Άμυνας- είναι το ψέμα που διέρρησαν ότι δήθεν ο 19χρονος Ανδρικόπουλος, που σε 15 μέρες απολύονταν, δεν επιθυμούσε να πάρει την άδεια που του παρείχαν για να λάβει μέρος στην άσκηση.

Όμως η πραγματικότητα ήταν απολύτως αντίθετη.

Ο 19χρονος Πεζοναύτης ξανά και ξανά ζήτησε άδεια, αλλά του την Αρνήθηκαν.

Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, έφεδρος ή στέλεχος, που να μην ανακουφίστηκε στο άκουσμα της είδησης σχετικά με την αλλαγή διοίκησης στο 505 Τάγμα Πεζοναυτών, όπως είχε προγραμματιστεί. Ο συγκεκριμένος διοικητής, που για εντελώς ακαθόριστους λόγους είχε ασκήσει και στο παρελθόν διοίκηση στο Τάγμα, ήταν ιδιαίτερα ακραίος στο θέμα της χορήγησης αδειών, προκαλώντας πολλά δικαιολογημένα παράπονα.

Ένα ακόμη στοιχείο που αποδεικνύει την απανθρωπιά τους είναι το γεγονός ότι **έβαλαν δόκιμους -δηλαδή στρατευμένους- να καθαρίσουν το πεδίο βολής, μαζεύοντας τα μέλη των συναδέλφων.**

Δεν χρειάζεται και μεγάλη φαντασία για να αντιληφθεί κανείς την άθλια ψυχολογική κατάσταση τους μετά την εκτέλεση της διαταγής αυτής.

Εμείς θεωρούμε ότι ακόμη και αυτή την ώρα η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Και να παραιτηθεί!

Είναι προκλητική και αχαρακτήριστη η συμπεριφορά του ΑΓΕΕΘΑ Κωσταράκου που για μια ακόμη φορά κινείται λες και αποκλειστικός του γνώμονας είναι η πολιτική θωράκιση του πολιτικού προϊσταμένου ΥΕΘΑ Δ.Αβραμόπουλου και της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που τον διατηρεί στην ηγεσία του στρατεύματος.

Καλούμε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να επισκεφτούν τα στρατιωτικά νοσοκομεία που νοσηλεύονται οι συνάδελφοι των τριών δολοφονημένων Πεζοναυτών, διαλυμένοι ψυχολογικά, εξαιτίας

των απίστευτα οδυνηρών στιγμών που έζησαν στο πεδίο βολής. Όταν είδαν να κομματιάζονται οι συνάδελφοι τους μπροστά στα μάτια τους. Που ουσιαστικά εκτελέστηκαν από τον ελληνικό στρατό.

Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των νεκρών συναδέλφων.

Με τους αγώνες μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Πολίτη με Στολή, ενάντια στον πόλεμο, τον εθνικισμό και φασισμό Τιμάμε τη Μνήμη τους.

Τέρμα στα κροκοδείλια δάκρυα. Φτάνει πια ο εμπαιγμός των προσχηματικών ΕΔΕ.

Πρέπει τώρα να απαγορευτούν οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Δίκτυο Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτακος

Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932955437