

Αφίσες και δημοκρατία



Πληρωμένη απάντηση από τον περιφερειακό σύμβουλο Αττικής με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή, Κώστα Τουλγαρίδη, στον περιφερειάρχη Γεώργιο Πατούλη.

Ένταση υπήρξε στην **22η συνεδρίαση** του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την **Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019**, μεταξύ του περιφερειάρχη **Γ. Πατούλη** και του περιφερειακού συμβούλου της **Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής, Κ. Τουλγαρίδη.**

Στο βήμα μιλούσε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, προαναγγέλλοντας **σκληρό κυνήγι της αφίσας**, όταν ακούστηκε να σχολιάζει ο εκ των συμβούλων της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής Κ. Τουλγαρίδης.

Απευθυνόμενος προς αυτόν και κατονομάζοντάς τον, ο περιφερειάρχης είπε μεταξύ άλλων:

«Κύριε Τουλγαρίδη, ακούστε λιγάκι. Ακούστε το καλά όμως: Δεν έχετε δικαίωμα να αφισοκολλείτε και να αφήνετε την αφίσα για τρία χρόνια, για να βλέπουν τη δική σας φυσιογνωμία. [...] Άκουσα για αφισοκόλληση και πεταχτήκατε σαν τη μύγα. Μυγιάζεστε; Μυγιάζεστε; [...] Εδώ δεν είναι ανοιχτή λαϊκή συνέλευση. Κάποια στιγμή κύριε πρόεδρε, επειδή συζητήσαμε και για τα στερεά απόβλητα και δεν άκουσα την πρόταση από τη συγκεκριμένη παράταξη, να μας πει και πώς εννοεί τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να έχουμε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον...»

Για να πάρει στη συνέχεια, πληρωμένη απάντηση από τον **Κώστα Τουλαγρίδη** στη δευτερολογία του:

«Καταρχάς, για να μην το αφήσω αναπάντητο: Μην ανησυχείτε, δεν κολλήσαμε ποτέ αφίσες με τη φάτσα μου, ούτε με τη φάτσα κανενός άλλου, γιατί, πολύ απλά, εμείς **δε βάζουμε τις φάτσες μας στις αφίσες. Βάζουμε τις ιδέες μας** και δε θα βρείτε αφίσες προσωπικές σε εμάς.

Δεύτερον, εσείς κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας και καμώνεστε ότι σώζετε το περιβάλλον γιατί η αφίσα το απειλεί και την ίδια στιγμή ανέχεστε **τα καζάνια** στη Δραπετσώνα που μολύνουν εκεί, ανέχεστε την επέκταση της κρουαζιέρας και τα **τεράστια κρουαζιερόπλοια** στο Μάστερ Πλαν της **COSCO** και στον Πειραιά. **Τσιμεντώνετε τα ρέματα** και δε σας πειράζει η περιβαλλοντική καταστροφή.

Επεκτείνετε τη Φυλή και συνεχίζετε την ίδια καταστροφική διαχείριση. Δίνετε τον τελευταίο χώρο πρασίνου που θα μπορούσε να γίνει, ο **χώρος πρασίνου του Ελληνικού**, αλλά κατά τα άλλα σας πειράζει η αφίσα για το περιβάλλον.

Εμείς δε βάζουμε στις αφίσες τη φάτσα μας. Βάζουμε τις ιδέες μας

Εδώ επιτεθήκατε, σε ένα **κρεσέντο αντιδημοκρατίας** και μία εξαγγελία φίμωσης κάθε διαφορετικής φωνής. Έχετε γίνει ο πολιορκητικός κριός για τη φίμωση οποιασδήποτε άλλης φωνής σε επίπεδο κοινωνίας. Μας λέτε δηλαδή, μετά από τον **αποκλεισμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης**, που τα έχετε υπό τον έλεγχό σας, ότι δε θα μπορούμε **ούτε δια της αφίσας** να έχουμε τη διακίνηση των ιδεών και θα μπειτε μπροστάρης σ' αυτό τον αγώνα. Θα μας βρείτε απέναντι. Και, άμα θέλετε, να μας συλλάβετε και να μας βάλετε φυλακή, γιατί εμείς τις ιδέες μας με κάθε τρόπο θα συνεχίσουμε να τις διακινούμε. [...]»

Στη συνέχεια, ο **Γ. Πατούλης** επανήλθε με αλαζονικό ύφος και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς:

