



Γράφει ο **Γιάννης Κηπουρός**

Κλείστε τα μάτια και προσπαθήστε να ονειρευτείτε ή να φανταστείτε.

Ναι να ονειρευτείτε ένα Δήμο όπως εσείς το θέλετε, πώς θα ήταν άραγε;

Φανταστείτε λοιπόν:

Οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν ξέρουν τι θα πει ανεργία, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου έχει εξασφαλίσει να βρει δουλειά στους περισσότερους κατοίκους του, έτσι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το άγχος της ανεργίας και της επιβίωσής τους, ούτε το άγχος της επιβίωσης των παιδιών τους.

Δουλεύουν οκτώ ώρες, διασκεδάζουν - δημιουργούν άλλες οκτώ ώρες και ξεκουράζονται οκτώ ώρες.

Οι πολίτες δεν ξέρουν τι θα πει πλειστηριασμός, γιατί τα σπίτια που μένουν είναι του Δήμου και άρα είναι δικά τους, με ένα πολύ μικρό τέλος χρήσης 30 ευρώ το μήνα και αυτό γιατί ο Δήμος με το προσωπικό που έχει κτίζει σπίτια και τα παραχωρεί στους κατοίκους του.

Τα δημοτικά τέλη είναι ελάχιστα 10 ευρώ το μήνα, για να μπορεί ο Δήμος να έχει χρήματα για έργα αυτεπιστασίας, πάρκα, καθαριότητα, νέες κατοικίες κλπ.

Σε αυτό το Δήμο δεν έχει φουγάρα και υψικαμίνους που σκοτώνουν, οι βιομηχανίες είναι εκτός του κατοικημένου ιστού της πόλης, σκέψου χωρίς ΕΚΟ, ΤΙΤΑΝ και εργοστάσια, να δηλητηριάζουν ζώα και ανθρώπους.

Ο φούρνος της γειτονιά είναι Δημοτικός και το ψωμί το παρέχει στους κατοίκους του σε μερικούς δωρεάν (σ' αυτούς που δεν έχουν) και στους υπόλοιπους απλά στο κόστος παραγωγής.

Το Μπακάλικο – Παντοπωλείο είναι Δημοτικό και τα τρόφιμα στους κατοίκους πωλούνται στο κόστος χωρίς μεσάζοντες.

Η ταβέρνα στην πλατεία είναι Δημοτική άρα και εδώ όλα παρέχονται σε μικρό κόστος, το ζαχαροπλαστείο στη γωνία του δρόμου είναι ευτυχώς και αυτό Δημοτικό, μαζί με το κρεοπωλείο, το ψαράδικο, το μαγαζί που πουλάει ρούχα και παπούτσια είναι και αυτά του Δήμου, και εκείνο το διαδικτυακό καφέ; μα κι' αυτό είναι του Δήμου για τους νέους, δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και καφέ.

Η μετακίνηση των Δημοτών γίνεται με δημοτικά ποδήλατα, αυτοκίνητα έχουν μέσα στο Δήμο μόνο αυτοί που έχουν θέση στάθμευσης στο σπίτι τους ή στην οικοδομή τους, οι υπόλοιποι που δεν έχουν, σταθμεύουν τα οχήματα τους έξω από το Δήμο σε υπόγειους φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης, έτσι όλοι οι δρόμοι είναι άδεια χωρίς παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Τα πεζοδρόμια που δεν είναι κατεστραμμένα και δεν σκουντουφλάει κανένας, είναι ελεύθερα για τους πεζούς, τους γονείς με τα καροτσάκια, τα Άτομα με Ειδικές Ικανότητες και Ανάγκες, πολίτες με προβλήματα όρασης κλπ.

Α.. και σε αυτό το Δήμο επειδή έχει αρκετούς χώρους ελεύθερους, εκτός σχεδίου πόλης ο Δήμος έχει δικιά του ζώα για παραγωγή τυρί, γιαούρτι, γάλα, αβγά κλπ. τα οποία διανέμονται στο κόστος, ή δωρεάν για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Οι σχολικές εκδρομές γίνονται στο αγρόκτημα του Δήμου μία φορά το μήνα, ώστε να έχουν τα παιδιά τις μαθησιακές εμπειρίες για την καλλιέργειας της γης, το φύτεμα έως το τάισμα και τη συλλογή των προϊόντων, τα οποία διανέμονται και αυτά στο κόστος παραγωγής.

Όλα τα παιδιά από 6 μηνών πηγαίνουν σε Δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς δωρεάν έως και το Νηπιαγωγείο.

Τα καλοκαίρια όλα τα παιδιά πάνε σε Δημοτικούς χώρους απασχόλησης – δημιουργίας και όχι σε πάρκινγκ παιδιών, με καθημερινές επισκέψεις το καλοκαίρι στα αγροκτήματα του Δήμου και σε κατασκηνώσεις.

Όλες οι εξωσχολικές δραστηριότητες, από ξένες γλώσσες έως μαθήματα μουσικών οργάνων, χορευτικά, άθληση κλπ. παρέχονται δωρεάν από υπηρεσίες του Δήμου όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους μεγάλους.

Ο Δήμος αυτός είναι γεμάτος από χώρους πρασίνου και με τους φίλους ή την οικογένεια σου πήγαινες για βόλτα σε ένα χώρο γεμάτο λουλούδια, δένδρα με τεχνητές λιμνούλες και διάφορα πτηνά και ζώα.

Εννοείται ότι υπάρχουν Δημοτικά κέντρα υγείας με δωρεάν πρόσβαση όλων των κατοίκων.

Σε αυτό το Δήμο κάθε πρώτη του μήνα καλούνται οι κάτοικοι για ανοιχτή λαϊκή συνεδρίαση, το λόγο έχουν οι πολίτες, αυτοί καθορίζουν τα δημοτικά δρώμενα και την πολιτική του Δήμου.

Και τώρα ας ανοίξουμε τα μάτια μας για να έρθουμε στο σήμερα.

Σκεφτείτε, αν αυτοί που ζητάνε να τους ψηφίσουμε μπορούν να κάνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα, ή αν μπορούν έστω και λίγο να τα προσεγγίσουν!

Αν οι κάθε λογής υποψήφιοι παρατρεχάμενοι, που μας ζητάνε να τους ψηφίσουμε στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές έχουν τα ίδια όνειρα με μας, ή απλά θέλουν να διαχειριστούν την τοπική εξουσία τυχοδιωκτικά για να τα “πάρουν” πάνω ή κάτω απ’ το τραπέζι, για προσωπικές φιλοδοξίες και να παραμείνουν τα πράγματα στη σημερινή κατάσταση.

Στους Δήμους και στις Περιφέρειες, εμείς τι πρέπει να κάνουμε; απλά να τους γυρίσουμε την πλάτη.

Αν τώρα υπάρχουν σχήματα και συλλογικότητες στο Δήμο ή στην Περιφέρεια μας που έχουν κι' αυτοί ίδια όνειρα με εμάς, ας συμμετέχουμε, για να πετάξουμε μαζί τους πάνω απ' σύννεφα, γειωμένοι όμως στην πραγματικότητα.