



[Προσθήκη: Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Πιτουρόπουλο την Τετάρτη 4/3/2020 στις 16:30, στο νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας]

Έφυγε από τη ζωή, τα χαράματα της Καθαράς Δευτέρας, ο Γραμματέας της οργάνωσης **Β' Πανελλαδική Γιώργος Πιτουρόπουλος.**

Αγαπητός σε όλους, απλός, προσιτός, πάντα με το χαμόγελο, δεν επιδίωξε ποτέ να εξαργυρώσει τη συμμετοχή του στον αντιδικτατορικό αγώνα, στους αγώνες της μεταπολίτευσης ή τη θέση του στην οργάνωσή μας.

Τον θυμάμαι στην πρώτη αλυσίδα της διαδήλωσης που σπάει τον κλοιό των “καπελάκηδων”, στα γραφεία με το χαμόγελο της “ήρεμης δύναμης”, σε κρίσιμες πορείες να δίνει οδηγίες και να ενθαρρύνει το μπλοκ της οργάνωσης.

Ήταν ο εκδότης του περιοδικού **“Σχολιαστής”** και ο ιδρυτής των εκδόσεων **“Μέδουσα”**.

Βοηθούσε πάντα εκ του αφανούς τις συλλογικές προσπάθειες με κάθε τρόπο. Θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, τότε που ενίσχυε όχι μόνο οικονομικά την προσπάθεια του περιοδικού **“ΑΛΛΑ”**, με διαφημίσεις βιβλίων που εξέδιδε η “Μέδουσα”, παρακινώντας και άλλους εκδότες να το κάνουν, αλλά ανοίγοντάς μας και πόρτες για τη διακίνησή του και δίνοντάς μας χρήσιμες συμβουλές.

Στην **Εφημερίδα των Συντακτών** δημοσιεύεται ο παρακάτω αποχαιρετισμός στον αγαπημένο σύντροφο Γιώργο από τους **Α.Ψ. - Δ.Ψ.:**

«Έφυγε» ο γελαστός γραμματέας της Β' Πανελλαδικής

Α.Ψ.- Δ.Ψ.

Έφυγε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας ο σύντροφος και στενός φίλος Γιώργος Πιτουρόπουλος. Ο Γιώργος ξεκίνησε τις σπουδές του στα δύσκολα χρόνια της χούντας ήταν δραστήριο στέλεχος του φοιτητικού κινήματος στο Οικονομικό τμήμα της Νομικής Αθήνας.

Αργότερα υπήρξε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του Ρήγα Φεραίου και στη συνέχεια μετά τη διάσπαση της νεολαίας του ΚΚΕ εσωτερικού το 1978 ο μοναδικός Γραμματέας της Β' Πανελλαδικής. Ο Γιώργος ήταν ο εκδότης του αριστερού περιοδικού ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ (1983-1990) και ένας από τους τέσσερις της ομάδας που διεύθυνε το πρωτοποριακό περιοδικό. Παράλληλα ασχολήθηκε με τις εκδόσεις βιβλίων και συγκεκριμένα ίδρυσε τις εκδόσεις ΜΕΔΟΥΣΑ που σημάδεψαν με την ποιότητά τους μια μεγάλη περίοδο στα εκδοτικά δρώμενα.

Πάντα χαμογελαστός και ευγενικός ο Γιώργος με ένα χαρακτήρα που ποτέ δεν δημιουργούσε ανώφελες και ανούσιες εντάσεις, σεβόταν τις συλλογικές προσπάθειες ενώ η αισιοδοξία του ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο σε πολλές δύσκολες φάσεις.

Η σκέψη και η αγάπη μας τούτη την ώρα στην Κέλη, στη Νεφέλη και στον Φίλιππο.